

NR 3 | 2005 | ÅRGÅNG 7

HEDENBLADET

För dig i Heden, Hamptjärnmoran, Hedsvedjan, Trångfors, Framnäs, Kusön, Bodforsen, Mjedsjön, Övre Heden och Slumpberget.



Foto: Maria Wikström

Hösten är här, tid att mogna
och andas frisk luft.

INDEX

UNGDOMSSTIPENDIAT	3	FAMILJESIDA	7	BOLLFRAMGÅNGAR	14-15
DET VAR ELJEST FÖRR	5	ÖVERLULEBONDSKA	8	VARDAGSLYX	16
NATURFENOMEN	6	KLASSTRÄFF	9	"NILSPERS"	18-19
		KÖR I HAMPIS	10	HUNDENS VÄN?	21
		SKALLEN I MJEDSJÖN	12-13	KNALLANDE DEL I	22-23



Foto: Eilert Gezelius



Foto: Henry Magnusson



Foto: Dyveke Hedström

FÖRÄNDRINGENS VIND



Den här sommaren har varit som en gammaldags sommar. Det har varit perioder av värme men också kalla dagar. Det har varit torrperioder men också stunder av regn. En dag regnade det så väldigt att jag knappt minns ett liknande skyfall. Men sammantaget har det varit en rätt bra sommar. Det har varit ett bärår utan dess like. Hjortronen har färgat myren gul, det har varit gott om blåbär och lingon. Naturen har verkligen slösat med sina gåvor. Så sakteliga har dagarna blivit kortare, löven har gulnat och vi inser att hösten är här. En höst som trots allt börjat ganska bra med en varm september, men redan när jag skriver det här den 12 september har vi känt av den första frostnatten.

Själv har jag som alla andra njutit av sommaren och den fantastiska natur vi har runt Hamptjärnmoran.

NU ÄR NATURENS växlingar inget nytt, solen styr över mörker och ljus, värme och köld, snö och regn och nu är solen på väg bort från våra breddgrader till en solig vår på södra halvklotet. Den rytm vi vant

oss vid har funnits i miljoner år och vi har liksom vant oss vid att så ska det förbli.

FÖR FÖRSTA GÅNGEN i jordens historia börjar människans påverkan på klotet bli så stor att det inverkar på vårt väder med mycket dramatiska följder. Jag tänker på orkanen Katrinas härjningar i New Orleans. Men jag tänker även på orkaner i Kina, översvämningar i Alperna, extrem torka i Afrika, ja listan kan göras hur lång som helst.

Hur ska vi se på det här med extremt väder? Kan vi göra något alls? Vad gör vi över huvud taget?

Jag tror att vi ska ta naturens varningar på allra största allvar. Det fanns en tid då man ifrågasatte sambandet mellan rökning och lungcancer. "Det är" sa man "inte vetenskapligt bevisat att rökning ger upphov till cancer". Under tiden fortsatte rökarna att röka och antalet sjuka steg. Idag säger många att det inte alls är säkert att växthuseffekten beror på människornas påverkan utan kan vara av helt andra orsaker. För mig är dessa bägge resonemang obegripliga. Om man ser en fara får man inte blunda för den. Om man nu tror att man som rökare löper ökad risk för cancer, slutar man väl röka, om inte annat för säkerhets skull. Om man tror att miljön far illa av utsläpp i luften eller vattnet, då tar man väl för säkerhets skull och renar sin miljö.

MEN SÅ VERKAR DET inte fungera. Det är ekonomin som är den främsta drivkraften. Fiskarna ute på Bottenviken, som investerat i båtar

och garn och som lever på sitt fiske, verkar inte förstå att när den sista fisken dragits upp ur vattnet, då är det slutfiskat. I stället borde man se havet som en åker där man sår, ansar och vårdar och där man skördar med varsam hand.

DET ÄR SÅ VI måste se på våra naturresurser, börja vårda dem i tid, se att de kan ta slut och inse vilka konsekvenser det innebär om vi tappar våra naturresurser. Allt som omger oss kan ta slut, till och med vattnet och luften och då är givetvis livet slut för oss. Var ska vi börja? Vi ska börja närmast oss själva! Vi ska fundera över det vi släpper ut i luften, på marken eller i vattnet. Är det miljöfarligt ska vi lämna in det till miljöstationen även om det är besvärligt. Titta på avfallsstationen i Heden! Den är tänkt för papper och förpackningar. Men titta er omkring, se om ni inte kan hitta sådant som inte är förpackningar. En stekpanna, en plastpulka, kakfat i metall m.m. De allra flesta sköter sig men många missköter sig. I kommunens biogasanläggning, en anläggning där man stoppar in komposterbart avfall, komposterar det och utvinnet metangas och matjord har man stora problem med hushållssoporna. Det som omvandlar det komposterbara är förstas bakterier och problemet är att det med soporna följer med en massa föroreningar som dödar bakterierna. Det blir stopp i processen gång på gång.

STATER KAN PÅVERKA. Sker det egentligen någon utveckling av bilmotorer? Är bensin- och

REDAKTION & ANNONSPRISER

Ansvarig utgivare: Harry Hannu. **Tidningsredaktör:** Peder Bergquist. **Adress:** Hedgården, Smaragdvägen 58, 961 46 Boden. **Telefon och fax:** 0921 - 65656.

E-post och websida: hedensby@spray.se, www.bodenonline.com/heden. **Redaktion:** Peder Bergquist (65115), Månica Brännström (65933), Anita Wikström (65084), Dyveke Hedström (070-304 23 92), Ragnar Nyström (65589), Åke Wasikka (53508), Ivar Sundström (65051), Råger Eklund (65990), Harry Hannu (65838). Agnetha Gustafsson (65854).

Upplaga: 1100 ex. Utdelas gratis till hushållen i Heden, Hamptjärnmoran, Hedsvedjan, Trångfors, Framnäs, Kusön, Bodforsen, Mjedsjön, Övre Heden och Slumpberget.

Annonsbokning: 65932, hedensby@spray.se.

Tryckeri: Björns tryckeri i Boden.

Utgivningsplan: Fyra gånger per år: ungefär vecka 11, 23, 38, 50.

ANNONSPRISER:		
Storlek	Pris enstaka annons	Pris i för sex utgivningar
1/1	1400:-	7200:-
1/2	800:-	4300:-
1/4	500:-	2700:-
Baksida	3000:-	

Byautvecklingsföreningen förbehåller sig rätten att beroende på kvalitet och utrymme i tidningen: inte publicera, korta ner och omarbeta inkommet material. För företag eller verksamhet som bedrivs i vinstsyfte gäller följande: Eftersom tidningen är registrerad som periodiskt utgiven tidskrift utan vinstsyfte och utgiven av ideell förening kommer ingen moms att redovisas eller faktureras.

*Hedens
byautveckling*

dieselmotorer verkligen det enda som kan driva en bil. Sker någon alternativ forskning? Är det sant att bilindustrin köper upp ritningar och patent på alternativa motorer för att sedan lägga dem i malpåse. Det är inte lönsamt att uppfinna något annat, åtminstone inte än.

Vad gör våra politiker? Låt oss uppvakta dem och ställa krav. I USA är miljöfrågor inte ett problem som angår USA. Man vill leva "the American Lifestyle", d.v.s. konsumera utan tanke på konsekvenserna. Är vi på väg åt det hållet i Sverige. Inte officiellt förstås, vi har åtminstone skrivit på Kyotoavtalet. Fast Kyotoavtalet är i sig märkligt eftersom det medger att man handlar med kvoter av utsläpp. Det rimliga vore att alla länder håller sina utsläpp under kvoten och att miljön fick tillgodoräkna sig underskottet. Konsekvensen blir att rika länder köper kvoter och fattiga länder släpper ut ändå.

HAR DU ORKAT LÄSA till hit kanske du funderar vad det här har att göra i en tidning som ges ut av en byautvecklingsförening. Du kanske tycker att det borde handla om småskalig verksamhet runt Hedavans stränder eller på tallhedarna kring Hamptjärnmoran.

Sanningen är att miljön står över allt annat vi människor har att tänka på. Vårdar vi inte vårt klot kommer det snart att brännas sönder av solen obarmhärtinga strålar. I år har ozonhålet runt Nordpolen varit större än någonsin så det finns anledning att oro sig inför framtiden.

Men låt inte det hindra er att njuta av hösten i vår underbara natur. Låt er hänföras av Skapelsen men besinna det ansvar vi alla måste ta för att bevara den åt våra efterkommande.

Jag har valt "Förändringens vind" som rubrik. Dels tänkte jag på orkanen Katrina, men även på den vind som bör blåsa i vårt inre.

Ivar Sundström

STIPENDIAT



2004-års ungdomsstipendiat, Linda Eriksson, och Harry Hannu.

Ordförande Harry Hannu hade den stora äran att under sommaren, inför en hemmamatch på Trångfors fotbollsplan få dela ut 2004-års ungdomsstipendium på 2000 kronor och blommor till Linda Eriksson.

På diplommet stod: "En duktig fotbollsspelare som kämpar på och sporrar lagkamraterna även när det går tungt"

Linda är inte bara en utomordentligt bra fotbollsspelare, hon är också en hejare på handboll. Elitsatsningen har dock lagts på fotboll, en satsning som lett till mer kvalificerad träning med bland annat Hedens fotbollsgrabbar.

Vi i Hedens byautvecklingsförening önskar Linda all lycka och framgång och att hon i sin fortsatta karriär skänker en tanke på sin hembygd.



*Boden behöver
Institutionen för
hälsovetenskap!*



Traditionen med surströmmingsfest på Hedgården samlade åter fin smakare i olika åldrar. Här ser vi från vänster: Britt-Inger Pettersson och Barbro Hedman, Christer Hägglund, Nils Hägglund och Carolina Hägglund. Längst ned njuter Ingvar Olofsson av den goda fisken.

Surströmmingsfest



Vi vaccinerar Boden

Nu är det åter dags för vaccination mot influensa och pneumococc-lunginflammation.

Alla som är 65 år eller äldre bör vaccinera sig mot influensa årligen. Dessutom finns vissa riskgrupper (hjärt- och lungsjuka, vissa diabetiker mm) som bör vaccinera sig oberoende av ålder. Alla dessa får influensavaccinationen helt kostnadsfritt.

Vi håller därför Öppet Hus med Drop-In-Mottagning:

Onsdagar i oktober	9.00 -- 18.00
Onsdag 5/11	9.00 -- 18.00
Lördag 15/10	10.00 -- 15.00

Övriga tider enligt överenskommelse med mottagningsköterskan Kristina Larsson

Hos oss får Du också hjälp med alla andra typer av vaccinationer

Läkarmottagningen ÅKERBÄRET, Kungsgatan 22, 961 31 BODEN
Tel 0921 - 505 01 fax 0921 - 505 12

DET VAR ELJEST FÖRR...!

Visst minns vi alla våra skolavslutningar, eller examen som det hette förr. Man slutade inte klass 1 eller 2, man tog examen. Så rullade det på.

TEXT OCH BILD EILERT GEZELIUS



Känner ni igen:
After Dark, Lena
Philipsson, Martin
Stenmark och
Abba?



stort sett var det samma visa varje år. Grabbarna iklädda äppelknyckarbyxor och en ljus somrig skjorta, håret vattenkammat med prydlig rät sidobena. Tjejerna i somriga klänningar, blus och nya lackskor. Och varje examensdag stod vi uppställda vid våra bänkar, prydliga och granna, föräldrarna minst lika prydliga längst bak i skolsalen och så sjöng vi förstås "Den blomstertid nu kommer..." därefter fick fröken eller magistern man hade blomster. De rikare bondefamiljerna hade med sig en present hemifrån gården. Det kunde vara kött, smör, ägg och liknande och när den ceremonien var avklarad delade läraren ut betyget man fått under året. Det kunde då jämföras med det betyg man fick när höstterminen slutade vid jul. Två betyg per år från småskola till dess folkskolan var avklarad. De ni ungdomar i dagens skola, har ni över huvud taget hört talas om betyg ännu?

ALLT NOG, DET VAR som rubriken säger –eljest förr och inte alltid bättre. Det kan jag skriva under på efter att ha övervakat årets skolavslutning på Hedenskolan, 45 år sedan jag själv slutade. Det var härlig gemensam stämning ute på skolgården med loppismarknad, pilkastning, varmkorv, ansiktsmålning, bollkastning och så kunde man försöka skjuta hål i någon kamikazemålvakt från hockeylaget.

DEN HÄRLIGA SHOW femteklassarna bjöd på i skyddsrummet hade platsat i vilket sammanhang som helst. Den som inte tror mig kan låna den film som spelades in. Det var helt igenom kanon och så långt borta från "den blomstertid nu kommer" man kan komma.

Där fick vi se After Dark, Lena Ph, Abba, Martin Stenmark, Nordman, Carola m.fl. Tjejer och killar hade klätt ut sig som sina idoler och det var med besked. Trots att jag nästan

dagligen ser Robin Sohlman och Petter Lindström tog det en god stund innan jag kom på att det var dessa två som valt After Dark kostymering. Abba-utstyrelsen var också kanon och på pricken lik. Det här var underhållning och spelglädje från våra elever. Jag tycker bara det var synd att inte showen fick en bredare publik, det hade den varit värd.

VISST HAR DET hänt mycket på 45 år och det till det bättre vill jag påstå. På vår tid stod vi som förstelnade tennsoldater på examensdagen, tittade antingen i taket eller golvet. Ingen vågade med ett andetag visa vare sig glädje eller sorg över den viktiga dagen. Nu är det show, marknader, gott kaffe, varmkorv och försäljning av både plantor och konstverk. Det bästa av allt tycker jag är den glädje man ser både hos skolbarn, föräldrar och lärare.



Ibland blir man förundrad över hur naturen kan skoja med oss. Ibland leker den med oss och framställer djur i fel färger, ibland blir det korsningar man bara kan drömma om. Den som har ögonen med sig kan ibland hitta vackert formade stenar, eller varför inte rena konstverken bland trädstammar.

Ett av de mer ovanliga naturfenomenen jag hittat i hedenskogarna var onekligen de här två tallarna, där grenen från den ena tallen växt in i det andra trädet. Man kan onekligen undra vem som tar näring av varann. På sikt kommer de att få problem att hålla ihop, såvida de inte håller jämntakt i uppväxten. Det ser lite smått ut som om det ena trädet är något grövre. De här två tätt ihopväxta tallarna såg jag för första gången för närmare 15 år sedan, sedan har jag gått och gått för att åter hitta igen dem. Till slut lyckades jag och kan konstatera att de vuxit cirka halvmeter sedan sist. Nu hittar jag bombsäkert tillbaka i händelse att någon vill studera dem in natura. Men de är numer "fridlysta" av undertecknad.

Text och foto Eilert Gezelius

NATUREN SKOJAR MED OSS!



17 juni 2005
Vigsel mellan Frank Tony
Heiskanen och Ann Katrine
Wuopio.



24 juli 2005
Alice Linnea Åhl, André och
Victoria, storebror Axel.



3 juli 2005
Hedvig Klara Sandström, Maria
och Daniel, storasyster Elina.

**Ge bort dig själv
i julkapp!
Boka din
fotografering
redan nu!**

fotograf

Drottninggatan 16
Tel: 0921-135 05
Mob: 070-304 23 92
www.fotografdyveke.se



27 augusti 2005
Karl Bernhard Casper
Pettersson, Jenny och Simon,
storasyster Mikaela.



24 juli 2005
Eva Alice Marianne
Samuelsson, Jannika och
Mattias, storasyster Alva.



19 juli 2005
Jesper Martin Lindqvist, Magnus
och Camilla, storasyster Emma.



28 augusti 2005
Karl Alvin Westin, Birger och
Charlotte.



10 juli 2005
Carl Leo Sundén, Anna och
David.



4 juni 2005
Carl Fredrik Nilssen Vesterlund,
Lene och Anders.



21 augusti 2005
Hedvig Fanny Ida Björklund,
Patrik och Ulrika, storebror
Gustav.



11 september 2005
Elias Helmer Norman,
Mikael och Lena,
storebror Emil.



23 juli 2005
Maja Inger Barbro
Adolfsson, Michael och
Ulrika, storasyster Agnes.

Din häd vi åt viri fireuot!



Den välunderrättade vet att det i Hedgården bedrivs kursverksamhet i den ädla konsten att prata Överlulebondska. Initiativtagare till detta projekt har varit Hasse Söderström, Hedsvedjan, och Ragnar Nyström, Heden.

TEXT OCH FOTO EILERT GEZELIUS

Verksamheten har pågått i flera år och kommer att bedrivas även fortsättningsvis. Mellan 15 och ända upp emot 30 deltagare har träffats en kväll per månad för att förädla sin egen konst att prata bondska, men också att lära sig förstå densamma.

SJÄLV FICK JAG växa upp med den. Min mormor, mor, moster och morbröder använde internt inget annat språk. Jag blev ingen fena på att ha rätt uttal, men begrep det mesta som sades. I mogen ålder har intresset för denna dialekt tilltagit ordentligt. Idag har jag en ordbok på dryga 4300 olika bondska ord, som jag översatt till svenska, en mängd nedtecknade roliga historier och anekdoter, som visar hur livet var för bara 70-80 år sedan. Det finns få språk som är så nyansrikt som överluleåbondskan. Tag bara den svenska förklaringen på "Att gå och dra benen efter sig" Sju ord behöver svenskan för att tydliggöra detta. På Överlulediakleten heter det helt enkelt "Soosk". Eller svenskans "Jag

känner mig dålig idag och ur form" På bondskan heter det "Jö djer krikoläp".

DET HÄR SPETSFUNDIGA gänget i en stor blandning av åldrar avslutade årets vårtermin med ett studiebesök vid Ale kvarn beläget mellan Selet och Alvik. Där har ett gäng entusiaster renoverat upp kvarnen till idag fungerande skick. Kvarnen har långa anor, redan 1645 fanns den dåvarande skvaltkvarnen utsatt på kartan, därefter har det funnits en kvarn på samma ställe till dags dato. Den höll på att förfalla fullständigt när dessa entusiaster började renoveringen i slutet av 90-talet. Timringar införskaffades, som modifierades för att passa in i miljön. Idag är det en mycket trevlig anläggning att besöka med duktiga guider som kan berätta om livet kring en kvarn förr, med både anekdoter och fakta i kring. Det jag tyckte var intressant, förutom själva kvarnen förstås var den vadmalstamp man satt igång. Där tillverkades förr tåligt vadmalstyng, som var vanligt i

arbetskläder.

Det finns mer att beskåda, sågverk för virke, spelk för takstickor och en smedja. Det senaste man färdigställt är en fin serveringsstuga i det gamla stallet. Där serveras fika och på beställning till större sällskap även mat.

EN TREVLIG DAGSUTFLYKT tyckte vi som var med och jag såg hur iderike Hasse Söderström lät tankarna gå kring att få till stånd något liknande i vårt område. Vi vet att det funnits en kvarn i Kvarndammen strax bortom Knottvallens fotbollsplaner längs gamla vägen mot Älvsbyn. Vem vet, kanske någon tar tag i det och vi snart kan höra kvarnhjulen snurra i Hedenområdet. Till er som ännu inte tagit tillfälle i akt att vara med på våra kvällsstudier i det gamla språk som talades i Heden med omnejd blir ni härmed inbjudna. Det är gratis kunskap, endast en symbolisk summa avläggs till kaffe med mackor i pausen. –I blöj åt dämmare av åler i bännmale, he djer i förunderlit språk, såm åll gammelfälke prata fireuot! (översättning: -Ni blir inte dummare av att lära er bondska, det är ett förunderligt språk som allt gammelfolk talade förut).

Dessutom får ni halvt skratta ihjäl er åt alla förunderliga historier från förr. Välkomna!



Klassträff 9 juli 2005

1951-1958:års skolelever firade 47 års jubileum i Hedenskolan med buffé i Hedgården.

TEXT OCH FOTO RAGNAR NYSTRÖM

Samling kl 13 00 vid Norrigården för presentation och förtäring. Transport till Hedenskolan där 25 stycken av den gamla klassen återförenades, efter genomgång av skolans lokaler och fotografering samlades vi i Hedgården där lokalen var dukad för buffé.

I SAMBAND med denna berättade varje deltagare i korthet sitt liv från skolslut till idag. Efter mycket och god mat visades filmen "Med älven som centrum" där vår konfirmationsklass fanns med. Många minnen berättades i samband med kaffe och gott bröd innan kvällen avslutades med förhoppning om att ses igen om tre år. Då är det dags för 50 års jubileum.



Rätt svar i midsommarkrysset var **MIDSOMMARDANS**. Vinnare: Marianne Bergdahl, Timothy Sjöo, Anna-Kari Eklund och Petra Söderström. De vinner var sin trisslott.



EXODUS FYLLER 5 ÅR!

Vet ni om att det finns en kör i Hamptjärnmoran?

TEXT VICTORIA SVÄRDH

Kören Exodus firar sitt 5-årsjubileum nu i höst, och de som varit medlemmar från starten kommer att uppmärksammas söndagen den 2 oktober i Mikaelsskyrkan, då de kommer att få en klubb nål från Sveriges Kyrkosångares Riksförbund.

SEDAN ETT ÅR tillbaka är Exodus en damkör, och medlemmarna kommer i huvudsak från hedenområdet, men det finns även stadsbor och Sävastbor som hittar ut till Mikaelsskyrkan för att sjunga trestämmigt på torsdagskvällarna.

REPERTOAREN ÄR BLANDAD, vi sjunger allt från psalmer till gospel, och vi framträder några gånger per termin i samband med gudstjänst. Det har blivit tradition att sjunga på julottan i Unbyns Missionshus, samt på gökottan på Långberget framåt västkanten. I våras var kören inte med på Långberget, eftersom vi var engagerade på annat håll. Vi var nämligen ute på resa, eller "turné", som vi väljer att kalla det.

Vi tog tåget till Stockholm en långhelg, och gjorde ett besök i Salems kyrka, där vi framförde några sånger. Det var mycket uppskattat med besök från Norrbotten. När vi ändå var i Stockholm passade vi på att "göra stan" - vi shoppade, besökte trevliga restauranger, gick på museum eller vad vi nu hade lust med. Dessutom besökte vi Göta Lejon för att se på musikalen Grease med bland andra Pernilla Wahlgren, Linus Wahlgren och Gert Fylking i rollistan.

DET FINNS PLATS för fler medlemmar i kören, och känner du dig sugen att prova på körsång kanske Exodus är något för dig. Vi är ett glatt gäng i varierande åldrar som träffas på torsdagskvällar för att öva. Om du är intresserad kan du vända dig till kontor Lena Engvall, som är



körledare, på telefon 0921-65960, eller Victoria Svärhdh, som är sekreterare, på 0921-19224.

Det finns även körer för barn i olika åldrar. Vänd er till Lena Engvall för mer information om dessa!



Medlemsavgiften i Hedens byautvecklingsförening är 50:-per år för enskild och 100:-per år för familj. Bankgironummer: 5244-7802.

*Hedens
byautveckling*



Lars Jonnson har mejlat in ett gammal skolkort och bifogat följande namn. Övre vänster: Ove Sandberg, Sven-Åke Morath, Sture Sundberg, John Johansson, Sven Markström, Kurt Larsson, Harry Hansson, Alf Eriksson, Herbert Blomkvist.
Nedre Vänster; Bo Lövgren, Börje Finnsson, Torsten Jonsson, Kerstin Lindström, Karin Ivaar, Set Vikberg, Lennart Lindström, Henning Johansson, Oskar Vidman. Lärarinnan Svea Engström. Saknas på bild gör bland andra Hjalmar Nybergs dotter.



Här ovan syns det nya kylrummet i potatislagret på Grönland, Heden. Vi har potatis för försäljning:
- 10 och 25 kilos förpackningar både rund och mandel.

Petterssons Potatis

*Potatis är en mycket god
gröda,
den sorteras och packas
med viss möda,
den kommer från en fin och
bördig jord,
och levereras hem direkt till
ert bord.*

Fri hemkörning i Hedenbladets
utgivningsområde.
Ring: 070-569 77 75 eller 654 04.

Vi har väl alla som vandrat i skogarna kring Heden funderat över skallen som ekar över bergen. Om man tar sig tid att följa ljudet så kommer man till Mjedsjön, där finns de vackra ulliga svenska lapphundarna som full av iver och leklust ropar ut sitt välmående.

TEXT MÅNICA BRÄNNSTRÖM OCH ANITA WIKSTRÖM BILD MARIA WIKSTRÖM OCH LENNART WIKSTRÖM

SKALLEN I MJEDSJÖN

Birgit och Kurt Johansson kom till Mjedsjön 1994 efter att ha bott i Svartbjörnsbyn i över 26 år. De har tre barn och skaffade hund då barnen började växa upp. Barnen delar idag deras hundintresse men det är i första hand jakthundar som gäller för dem. Dottern har en fågelhund, en gordon setter och ena sonen har en gråhund och är aktiv inom älghundklubben. Birgit säger att även lapphunden kan användas till jakt men att den inte ställer.

BIRGIT OCH KURT BÖRJADE med svensk lapphund 1979 och vi frågar varför de valde den rasen. Birgit svarat att hon ville ha en hund som klarade av mycket utvistelser och då blev lapphunden ett bra alternativ. De hade kontakt med Stig Bolin i Östersund och Clary Strähle i Österfärnebo och tog en valp från dem båda, en hona och en hane. Det är inte så lätt att märka då en lapphundstik löper vilket ledde till att paret av en ren olyckshändelse blev uppfödare. De är numera Sveriges största lapphundsuppfödare så i efterhand kan man tycka att det var en trevlig olycka. I dag har de både tikar, hanar och unghundar i burarna. Birgit har under flera år varit instruktör och håller kurser på brukshundsklubben. Kurt och

Birgit driver även Bodens lokala kennelklubb (inte samma som brukshundsklubben).

BIRGIT OCH KURT har ställt ut hundar i många år. De reser och ställer ut hundarna i Norge, Finland och runt om i Sverige. I deras hus i Mjedsjön ser vi bevis på det för där hänger det massvis med priser från dessa utställningar. De har även hunden Raisa, 3,5 år och finsk champion, med sig.

VARFÖR JUST AGILITY? Kurt och Birgit tävlar inte själv i denna hundsport men Kurt hade ett mål. Nämligen att bygga en agilitybana för att stimulera hundarna, träna lydnad och tillsammans med dem ha kul och få motion. Hundägande reportrar såväl som alla andra hundägare är välkomna dit på onsdagar mellan 17.00 - 21.00, för att träna hundar. De håller inga kurser i agility utan man tränar sina hundar själv, men under våren håller de andra kurser som t.ex. hundägarkurs och valpkurs där det är hundar av olika sorter som tränar med koppel. Till våren startar kurserna upp igen. Birgit berättar att det kommer mer och mer jägare till de olika kurserna, de tränar lydnad och inkallning vilket är viktigt inom jakt.

MEDAN INTERVJUN pågår börjar hundar och hundägare anlända och Hedenbladets reportrar beger sig ut för att titta på träningen. Ute skiner solen och utsikten är obetalbar med sin gröna sluttning, sjön och skogen bakom sjön. På gräsmattan framför det vackra timrade huset ligger den färgglada agilitybanan. De som först möter oss vid banan är den ettåriga svenskamerikanska collien Baron som Irene och Östen Broström från Niemisel äger. De säger att Baron tycker om att komma ut och ha kul och att han samtidigt får lära sig lite vett. Irene tycker inte bara om att vara kring hundar utan hon tar även





reda på deras päls, hon spinner garn av päls som lossnat vid borstning och gör vantar av den. Hon tar även emot beställningar.

VI FÅR TRÄFFA den spanska vattenhunden Akva 3,5 månader, en bovier de flanders på 7 år och deras ägare Marita Edin, Robert Sundqvist och Lina Sundqvist. Lina är tränare åt Akva och tycker att det går bra trots att agility är ganska nytt för Akva. Marita berättar hur svårt det är att få tag i just en spansk vattenhund, det är långa köer och de har stått på kö i Finland i ett år.

TILL SIST ANLÄNDER det tre tuffa 3,5 månaders jämthundar. Det är hundar som skall användas till jakt och då i första hand älgjakt. Vi frågar när man vet om det blir en bra jakthund. Owe Forsman som är ägare till två av valparna svarar att man kan se det då hunden är mellan 1-2 år han säger att det är ett medfött intresse hos hunden. Detta är valparnas premiär på banan i Mjedsjön och en verklig fröjd för ögat. Gissa vilka som får arbeta mest, förarna eller hundarna? Owe Forsman, Andrea Jones och hennes dotter Jessika kryper i gräset, kryper

in i rör, de lockar, mutar, hoppar över hinder medan hundarna mest ser på och ser ut som att de fundera vad det handlar om.

EFTER EN TREVLIIG eftermiddag i solen med mysiga hundar och människor, en god kopp kaffe och hembakta skorpor tackar Hedenbladet för sig och lämnar den underbara miljö som Mjedsjön har att bjuda på.

För de som vill veta mera om Raidis kennel finns deras hemsida: <http://w1.921.telia.com/~u92106765/>

FOTBOLLS- FRAMGÅNGAR!

Hedens
fotbollspojkar var
framgångsrika i
Lycksele.

TEXT OCH BILD EILERT GEZELIUS

Se den äkta och sanna glädjen efter att ha fått göra ett mål. Stående Gustav Bergwall som serverade sittande Filip Lundin en så kallad "macka" som han sköt in i mål.



Söderström Hans
Traktorrörelse

Snärvägen 4 961 44 Boden 0921-65400



Tillverkning
av takspån

Legosågning
och klyvning

Timmerdass
med sticktak

-Du hittar oss i Hedsvedjan eller på fax 0921-65580

Hedens IF har flera år på raken varit med i fotbollsturneringen Piteå Summer Games och kommit därifrån nära på med utbrändhetssyndrom. Detta år valde ungdomsledarna att åka till Lycksele och Lapplands Soccer Cup, som går samma helg. Det skulle visa sig vara rena drömstället. Från boende ned till de utmärkta fotbollsplanerna 50 meters gångavstånd, till maten 50 meter och så vidare. Rena drömmen med andra ord för de som är ledare och dessutom mycket hög klass på de deltagande fotbollslagen. Ungefär hälften kommer från Norge och resterande är svenska lag.

HEDENS IF ÅKTE dit med fyra lag

och framgångarna lät inte vänta på sig. Pojkar 13 år gjorde en bra insats och slutade på en hedrande sjätte plats. I det laget finns målvakten Ludvig Hemling, som ställde upp på delmomentet att skjuta hårdast. Det vann han överlägset och radarn kunde mäta upp 101 km/tim på hans rökare, betänk att grabben bara är 13 år.

POJKAR 12 ÅR hade stora framgångar och när allt summerats slutade Hedens IF tvåa i hela cupen av startande 14 lag. Vilken härlig framgång. Även här har man en kanonskytt, Kevin Lindqvist drog till med seger i det momentet på 88 km/tim, inte illa för att vara 12 år.

POJKAR FÖDDA 94/95 förstärkt med en född 1996 gjorde strålande ifrån sig och efter en gastkramande match om tredje pris där det länge stod oavgjort, sattes segerbollen i nät med cirka en minut kvar av matchtiden. Grabbarna hade varit snubblande nära att ta en finalplats, men blev bittert utslagna på straffläggning. Men inga mungipor hängde ned, grabbarna var överlyckliga för sin totala tredjeplats i Lapplands cupen.

VÄDRET VAR GRYMT bra, temperaturen pendlade mellan +23 och +27 i skuggan alla tre dagarna. Anläggningen i toppskick med blandat konstgräs och naturgräs i mycket bra skick.



Knästående från vänster: Marcus Olofsson, Viktor Johansson, Rasmus Näslund, Max Nyqvist, Kevin Lindqvist, Jesper Lindström, David Klingert, William Söderholm, Robin Sohlman, Elias Eriksson, Anton Engström, Emil Lindberg. Bakre ledet från vänster: Albin Lindberg, August Wande, André Samuelsson, Henrik Touremaa, Ingemar Gezelius, Markus Lundman, Martin Tano, Petter Lindström, Niklas Vågstedt-Sundberg, Kristoffer Walterholm och längst ut Magnus Carlsson tränare. Längst bak i vänster del ser vi den andre tränaren Niklas Eriksson. Dessa grabbar blev totaltvåa i Lapplands Soccer Cup.



Pojkar 94-95: Längs fram målvakten Roger Gezelius. Knästående led från vänster: Oskar Nyqvist, Johan Kerttu, Jesper Olofsson, Axel Holmberg, Viktor Lindström. Stående från vänster, Anton Isaksson, Kristoffer Berglund, Gustav Bergwall, Filip Lundin och Ludvig Henriksson-Blomster. (Dessa grabbar blev trea i Lapplands Soccer Cup)

Jag sätter mig i en skön stol som Berit hissar högt upp för att få en bra arbetsställning. Hon har förberett ett varmt fotbad som jag stoppar ned fötterna i. Här hade det genast varit läge för att luta sig tillbaka och bara njuta. Nu hade jag ju mitt uppdrag att sköta, så jag tar mitt anteckningsblock och börjar min intervju.

BERIT ÄR 50 ÅR och född i Gällivare. År 2003 flyttade hon till Boden och därimellan bodde hon också i Luleå.

Hon har hunnit med en hel del i yrkeslivet och skaffat sig arbetslivserfarenhet. Hon har arbetat som sjukvårdsbiträde. Inom byggbranschen arbetade Berit med ekonomi och personallöner. 2001 blev hon sjukskriven för utbrändhet, hon skrattar och säger att hon istället tycker att hon blev "vidbränd".

OKTOBER 2002 tog livet en ny vändning. Hon sökte och kom in på Axelsons gymnastiska institut. Fotvårdsterapeutet var hennes inriktning. Utbildningen var toppen med en bra mix av praktik och teorisom ledde till examen i april 2003.

BERIT SÄTTER IGÅNG med att fräsa, rensa och slipa mina tånaglar. En del har tjocka naglar så därför slipas de ned för att lättare kunna klippas. I nästa steg tar hon fram en skalpell. I min värld används skalpell vid operation. Hon ska inte operera, bara skala bort lite förhårdnader på mina fötter. Först känns det lite obehagligt, men efter ett tag så känns det okej. Det känns så rätt på något sätt att bli av med det som hon skrapar bort. Sedan är det fotfilen som gäller, mycket och länge.

JAG UNDRAR OM HON tycker att hon har hittat sitt kall. Berit säger att det bästa med yrket är när hon ser att en person med besvär blir bättre. Att kunna hjälpa en annan människa att må bättre.

Hon vill verkligen trycka på att ingen ska känna att de inte vågar gå och se om sina fötter. En del har hälsprickor, andra har vårtor eller svamp. Det finns bra hjälp att få och de allra flesta skulle behöva hjälp innan det går för långt. Alla över 8 års ålder är välkomna.

NU ÄR DET DAGS för mig att lägga bort mitt anteckningsblock och få lite fotmassage. Jag får välja mellan några cremér och väljer ringblomssalva. En bra avslutning på min första och absolut inte sista fotvård. Hon ahr både kosttillskott, salvor, presentkort och strumpor till försäljning. Jag köper mig ett par tåstrumpor och ska nog redan nu boka en ny tid.

VARDAGSLYX

Jag möts av en varm mottagande entré till Berit Anderssons salong. Jag ska äntligen få min efterlängtade fotvård.

TEXT och FOTO DYVEKE HEDSTRÖM



HEDENS IF VANN LULESPELEN

Fyra dagars intensivfotboll i Gammelstad, Lulespelen, blev en klang och jubelföreställning för Hedens IF:s pojklag 93.

TEXT OCH FOTO EILERT GEZELIUS

De gick obesegrade genom hela turneringen efter en mängd täta och intensiva matcher. I gruppspelet storspelade målvakten Kevin Lindqvist och höll nollan i alla matcher. Med målskillnaden 10 – 0 var man framme i kvartsfinalen. Där väntade Lira BK och vid full tid stod det 0 – 0. Straffdramatik utbröt och den som fick slå avgörande straffen för Heden var just målvakten Kevin, som med ett hårt skott slog in segermålet bakom sin kollega i Liramålet.

I **SEMIFINALEN** väntade Notviken, som inledningsvis stretade emot bra och även tog ledningen, men sedan drog Heden igång ett "tam-tam" spel av dess like och vann med 6 – 2. Hedenpojkarna var nu i final och ställdes där mot Kiruna FF, som man i grupp-spelet besegrat med 1 – 0. Matchen blev både tät och tuff. I första halvlek blev det ett nervöst ställningskrig där man från bägge håll blev lite ängsliga på motståndarens planhalva. I andra halvlek blev det betydligt mer öppet spel och chanserna avlöste varandra, men ribba, målvakt och stolpe ut blev en mardröm för Hedens IF. Det var först med några minuter kvar att spela som Petter Lindström blev stor matchhjälte när han lyckades sätta bollen i mål. Därmed vann Hedens IF årets Lulespelen välförtjänt med 1 – 0. Totalt under spelen hade man den härliga målskillnaden 17 gjorda insläppta 2. Att Bodenfotbollen hävdar sig väl i länskonkurrensen kan konstateras, för BBK:s pojklag P93 vann även matchen om tredjepris över det Notviken Heden tidigare slagit ut.



Längst fram målvakten Kevin Lindqvist. Bakre ledet från vänster: David Klingert, Jonas Larsson, Robin Sohlman, André Samuelsson, Viktor Johansson. Bakre ledet från vänster: Nicklas Eriksson (ledare, tränare) August Wande, Ingemar Gezelius, Nicklas Vågstedt-Sundberg, Martin Tano, Petter Lindström, Magnus Carlsson (ledare-tränare) och Thomas Larsson (ledare-tränare).

HEDENS BYALAG

inbjuder till

JULMARKNAD

lördag 3/12

kl. 11-15

*Försäljning av julgranar,
tunnbröd, "Gissa grisens
vikt", kaffeservering, m.m.*





HEDEN 14³³ "NILSPERS"

Ägare: Sigmar och Berit Nilsson
Adress: Hedensfors, Hednoret

TEXT LARS SUNDSTRÖM Heden N:o 1, september 2005 (tel 65028 för rättelser och tillägg)
FOTO PEDER BERGQUIST

Tidigare ägare: Ingenjör Jansson, Wibergs elektriska Boden. Fastigheten inköptes 1987.

TORPET LIGGER VID en skogskant med utsikt över Hömyran och järnvägen, i söder. Det är förmodligen byggt tidigare än det angivna årtalet i "klippet". Åt väster ser man Alf Petterssons farm och byggnader efter Kristallvägen. Torpet är idag närmast ett sommarställe med uppfödning och träning av ridhästar. Det har fått namnet Ranchen, påhittat av Harry Olofsson. Ridskoleverksamhet har förekommit.

DEN 5 JUNI 1920 köper Ossian Nilsson (född 3/8 1898) Heden 14³³, 9/1280 mantal, av sin farmor änkan Sofia Olsdotter (gift Persson).

HENNES MAN, Nils Petter Persson har antagligen givit torpet "Nilspers" namnet. Släkten kommer från "Lässläsch", Heden nummer 14, där Olof Nilsson var bonde i början av 1800-talet.

SOFIA PERSSON (FÖDD 1836) blev änka 1908 och dog 1922 (86 år). Om henne sägs det att hon endast hade en ko som hon mjölkade varje kväll. Hon hade även städarbete dagtid. Vandringen till mjölkningen var ett spännande skådespel för grannbarnen. Sofia höll alltid i förklädessnibben och torkade sig om munnen. När detta hände borde Sofia varit över 75 år.

Källor: Per Enbergs Att leva ett liv, Kyrkböcker, lagfartsprotokoll och Sigmar Nilsson.

KLIPPET:

**HEDEN 14³³
Pa Hednoret.**



2,20 har. Sand- o. lermylla. Barrskog. Tax.v 4.900. Fast. uppf. 1907. Timmer. Mod 1930. 1½ vån. med 1 läg. om 2 rum o. kök. Nuv. äg. övertog 1919 efter farmodern. Äg. H.äg. Ossian Nilsson, f. 3/8 1898 i Boden, son t. P. O. Nilsson o.h.h. Emma. Syskon: Johan, Agda.



Bilder från Hedensfors från vänster: författaren och Sigmar Nilsson, Berit Nilsson, dottern Carina Nylander och hästen Blinky längst till höger.

Corneliskväll

med trubaduren och siaren
Bengt Andersson



Passa på att fråga Bengt om
borttappade föremål.
Lördagen den 22 oktober,
kl. 18.00-19.30
Plats: Hedgården
Inträde: 80 kr, inkl kaffe med dopp.

Arr: Hedens Byautvecklingsförening

HÖSTEN
2005



TRYGGARE KAN
INGEN VARA
ÄN GUDS LILLA
BARNASKARA...

Jesus sa: ”Se till att ni inte föraktar någon enda av dessa små. Jag säger er att deras änglar i himlen alltid ser min himmelske Faders ansikte” (Matt. 18:10).

- 3/11 kl. 12.00 inbjuds **ALLA FÖRETAGARE** i området till lunch. Anmälan på tel. 18985. Mat och kort program.

- **FÖRELÄSNING** 19/11 om hur man ger sina barn självkänsla och sätter gränser. Tomas Clausén, psykolog och föreläsare. 100:- inklusive våfflor med olika fyllningar. Anmälan på tel 18985.

- 3/12 kl. 18.00. Insamlingskväll: **GALA TILL KLARA!** Med Elise Lindqvist från Stockholm St: Klara, som hjälper prostituerade, samt musikelever från Björknässkolan.



Från kulturkvällen i Mikaelkyrkan. Foto: Peder Bergquist

- **TORSDAGSDRAGET!**

Du som är 4 - 6 ÅR:

17.30 - 18.30 sång, pyssel och lek.

Du som är 7 - 10 ÅR:

17.30 - 19.00 pyssel och lek, verkstad, och sång.

Du som är 11 - 12 ÅR:

17.30 - 19.00 verkstad, sång, pyssel och lek.

- Intresserad av en samtalsgrupp för vuxna? Kontakta oss på telefonnummer enligt nedan!



FÖR KONTAKT:

EVA (PEDAGOG) 65950, MARINA (DIAKON) 65951, LENA (KANTOR) 65960, KRISTINA OCH ÅSA (HUSMOR) 65969, PEDER (PRÄST) 65964.

MÄNNISKAN – HUNDENS BÄSTA VÄN?

När vi tar hem vår nya familjemedlem är vi fylld av de godaste intentioner. "Vår vovve skall inte göra si eller så, men den skall göra så här." Efter någon vecka om ens det, inser man – speciellt om man just fått hem sin första hund – att det inte är så enkelt att fostra sin vovve till att bli en trevlig medlem av familjen som man har glädje av.

TEXT DYVEKE HEDSTRÖM
FOTO MARIA WIKSTRÖM

Fast egentligen är det just så enkelt. De viktigaste verktygen när man fostrar sin hund är vänlighet, förståelse och konsekvens. Man bör redan i början tänka ut om hunden skall få sitta i soffan, tigga vid bordet, sova i sängen, hoppa på folk och så vidare. Det är jättegulligt med en liten valp som ligger bredvid i soffan, men kanske inte lika gulligt när vovven är en vuxen hund som väger 45 kg.

REDAN FRÅN BÖRJAN måste man därför göra klart för hunden att exempelvis soffan är förbjudet område. När hunden visar tendens till att vilja upp, får man säga "Nej". Bestämt, men utan att skrika. Hundar hör så mycket bättre än oss och dessutom vet den ännu inte vad "Nej" betyder. Därefter lyfter man ned den och visar var den får vara och berömmar där med glad röst och kel och smek, överdrivet till att börja med. Det överdrivna berömmet med glad röst och klapp och smek samt i vissa fall en godbit kan man så småningom när hunden fattat galoppen, tona ned, till slut är det självklart för hunden vad den får och inte får utan att man behöver bli otrevlig. (Aga är absolut inte nödvändigt och dessutom inget bra sätt att lära någon någonting.) Vovven kommer sedan att prova gränserna, särskilt när den blir unghund och skall försöka "stiga i graderna", men då gör man bara om proceduren – och befäster därmed både vad hunden får och inte får samt den "maktstruktur" som skall gälla i familjen. Det är bra om även barnen får lära sig hur man skall lära hunden, så att alla i familjen följer samma

mönster. Detta gör att hunden snabbare lär sig och inte behöver bli konfunderad över dubbla budskap.

PÅ SAMMA SÄTT lär man hunden även andra saker, som att bli rumsren. Det kan bli många upprepningar, men detta inlärningssätt skapar en glad och förtroendefull kompis som har lärt sig en massa utan att behöva bli rädd. Det är ingen idé att straffa en hund om man inte ser det oönskade beteendet medan det pågår, en hund kan inte "skämmas" i efterhand. Om det ser så ut, så är det bara för att den reagerar på den arga tonen i husses/mattes

röst, inte för att den förstår att den gjorde något fel för en halvtimme sedan. Om man får problem med inlärningen av något moment kan man kontakta någon kunnig hundmänniska; uppfödaren som känner rasens beteende, någon från brukshundsklubben eller rasklubben eller någon annan som kan hundar. Det finns också mycket bra litteratur att låna på biblioteket.

DEN FOSTRAN MAN GER hunden tjänar till att forma hunden till en trevlig kompis som kan få gå lös när så är möjligt, vara bland andra människor och hundar och leva ett lyckligt liv som bästa vän till husse/matte på ett sätt som gör också människan till hundens bästa vän/ledare.



Orsaken till det friska knallandet i hedensskogarna... först nu kan det avslöjas!

DEL 1

TEXT OCH BILD EILERT GEZELIUS



Så här drygt 40 år senare kan Hedenbladet avslöja varifrån det friska knallandet i Hedensskogarna kom.

Det var en kvartett grabbar i åldrarna 13-16 år, som hade skjutfältet till lekplats, tummelplats, fritidsgård och en yrkesskola för tre av deras kommande karriärer. För enkelhetens skull kan vi kalla dem E, B, L och S. Ett riktigt kärngäng med ett "brinnande" intresse för krutstubin, sprängpatroner och allt annat, bara det small högt, rök mycket och sprättade jord högt upp i luften.

BYGGDE EGEN KANON

Unge S kan vi med fog påstå var "Uppfinnarjokke" i gänget. Han fick en dag idén att vi skulle bygga en helt egen kanon! Jo-då, ni läste rätt! Ett kraftigt järnrör skaffades fram, en lavett konstruerades och med denna kanon sköt vi upp andra laddningar i luften för att få luftbrisader. Till tändsystem använde vi unge herr S transformator från ett Merklintåg. Till den drog vi två ledningar som kortslöts och den gnista som blev räckte mer än väl till för att sätta fart i vår drivladdning. I våra bästa stunder lyckades vi få upp ett halvkilo sprängdeg närmare 300 m

upp i luften och gissa om det small! Våra föräldrar hukade sig i stugorna, kossorna råmade och hästarna råkade i sken. Grannarna, som inte hade några ungar som var med trodde ett nytt krig brutit ut och vi sken som en junisol, vi hade lyckats!

EGNA PISTOLER

Ett annat "bygge" vi höll på med var att tillverka egna pistoler! Jo-då, ni läste rätt igen! Till mekanism använde vi kronans gamla slagtändare av plåt. Vi tog bort framdelen, spände upp mekanismen och stoppade in en skarp 9 mm patron i spetsen. Slagtändaren hade vi fäst med märlor på en hemmasnickrad kolv. Själva avfyrandet var ingen match, vi fäste bara en tråd i slagtändarens tändstift och skottet brann av. Nackdelen med konstruktionen var att eldhastigheten var låg, likaså var träffsäkerheten inget att skryta med. Men en husdörr kunde vi alltid träffa på 10-15 meters avstånd.

När unge E kom på att man nog kunde göra en kulspruta också tog leken slut. En fyra fem skarpa 9 mm lades på rad med knallhattarna i samma riktning. En slagtändare laddades och unge E drog i snöret. Kedjereaktionen kom, men inte som förväntat. Alla upplagda 9

mm skott exploderade på en gång. Eftersom unge E stod med klacken på slagtändaren för att hålla den i läge flög det mässingssplitter både i fingrar och den plats där ryggen byter namn. Det skulle ta över 10 år innan alla flisor hade kommit ut. Att åka till en läkare var fullständigt otänkbart. Den som vill vara fin får lida pin, som det heter. Dessutom slapp man alla frågor!

BLODVITE PÅ SKOJ!

Unge S vår uppfinnare hade tillverkat en specialhylsa på sitt luftgevär så man kunde ladda luftgeväret med stålkulor och sedan skjuta skarpa 6½ skott via hylsan längst fram. Efterhand blev vi så pricksäkra, att vi kunnat ställa upp på vilken hemvärnstävling som helst. Pappan till S var smått orolig för att konstruktionen kunde göra oss illa. – Tänk om det blir en hylssprängning, varnade han gång efter annan. Det här tog vi fasta på och tänkte att vi skulle skoja lite med hans pappa, som egentligen alltid var en liten spelevink med oss grabbar. Vi cyklade ned till Groths affär i Heden och köpte en burk med ketchup. Under muntra tillrop gjordes planen klar under hemfärden. Vi gick omkring synligt med det specialbyggda luftgeväret



Till vänster ett prov på hemjord pyroteknik från Hampis. Längre ner till höger ser vi en blindgångare, en liten sak som var åtråvärd för "grabbarna" i Hampis. Det får vi läsa mer om i julnumret.

för att S pappa skulle registrera vad vi höll på med. När stunden var inne smorde vi in hela skallen på S med ketchupen, sköt av en hemmagjord laddning och skickade in honom fullt skrikande i huset. Pappan blev förstås halvt galen när han såg sin son komma in med blodigt huvud. Han tog honom i armen och rusade till sin PV och for med en hiskelig rivstart från gårdsplanen. Vi andra stod och höll på att skratta ihjäl oss bakom en knut. Vi hörde hans pappa gorma –Var det inte det jag sagt, ni kommer att dräpa er med era påhitt. På väg in mot akuten försökte S flera gånger annonsera ut att vi bara skämtade, men fick till svar –Tyst unge, nu är det bråttom. Först utanför akutintaget på gamla "Garnis" fick S nödvändig kommunikation med sin far. –Smaka farsan, det är bara ketchup, fattar du! Efter ungefär 10 minuter återkom S och hans pappa till Hampis och båda sken som en sol över att vi lyckats lura honom. –Det var ju ett kul skämt, men nästa gång kanske det är allvar, då skiter jag i er, skrattade han och gick in för att berätta vad vi hittat på. Snart hörde vi ut genom väggarna hur hans pappa och S bröder gapskrattade över att han gått på skämtet.

EGNA HANDGRANATER

Vintertid körde vi med ett annat hyss. Vi formade en liten boll av sprängdeg, satte i en sprängpatron med minimal krutstubin. Sedan formade vi en snöboll kring laddningen och sedan lekte vi snöbollskrig i ordets rätta bemärkelse. Jo-då, både E, B, L och S har alla fingrar och leder i behåll. Även förståndet om en del skulle tvivla.

(Fortsättning följer i nästa nummer).



BEAS FOTVÅRD

Har du tittat på dina fötter?

Behöver du hjälp för att få dem fina igen?

Ring gärna och boka en tid hos mig i

Trångfors.

Telefon: 65010.

Mån-Tors 8.00-16.30

Lunch: 12.00-13.00

Fredagar STÄNGT.



Jag har även presentkort.

Beas Fotvård, Berit Andersson

Medicinsk fotvårdsterapeut

Vitmossevägen 8, Boden





FJÄRRVÄRME

Gör något roligt för pengarna istället

När tjälen ur marken våren 2006 står vi startklara med våra grävmaskiner i Hamptjärnmoran. I samma sekund som hamptjärnborna ansluter sig till fjärrvärmenätet sänks kostnaden för uppvärmning rejält.

Det gäller förstås för alla som väljer fjärrvärme; oavsett om du bor i Trångfors eller Hamptjärnmoran eller på något annat ställe där fjärrvärmerören passerar.

Med ett normalstort hus kan du spara upp till 12 000 kronor varje år när du växlar från olja till fjärrvärme. Den här prisuppgiften varierar förstås med tiden, men en sak är säker. Du får pengar över till annat när du väljer fjärrvärme.

PS

På vår hemsida finns en detaljerad karta som visar fjärrvärmenätet idag, och vår tilltänkta utbyggnad.



www.bodensenergi.se