

NR 1 | 2006 | ÅRGÅNG 8

HEDENBLADET

För dig i Heden, Hamptjärnmoran, Hedsvedjan, Trångfors, Framnäs, Kusön, Bodforsen, Mjedsjön, Övre Heden och Slumpberget.



Bertil Nyström med flera hjälps åt att hålla uppe ett skidspår runt Hedavan under våren. Foto: Harry Hannu

INDEX

VIOLA 90 ÅR	3	PIRATEN	6	VETERANTRÄFF	12-13
HEDEN FÅR NY AFFÄR	4	FAMILJESIDA	7	HÄSTDRÖMMEN	14-15
HUNDSKIT	5	OLYMPIALYFTET	9	MODEVIMMEL	16-17
		MÖTESPLATSEN	10	DANELÄRS	18-19
		BYGDENS SON	11	KNALLANDET 3	22-23



“det skall ni också göra för dem”

Rätta svaret på julkrysset: Tomteluva. Vinnarna är:
 - Berit Hällefors på Brinkvägen
 - Petra Söderström på Spelvägen

Några veckor innan jul skrev jag några mail till några människor som jag tyckte hade betytt något för mig under hösten. Inget märkvärdigt, bara några enkla uppriktiga rader om vad det hade betytt för mig att ha med dem att göra. De reaktioner jag fick på mina mail förvånade mig. Man uttryckte sin glädje och tacksamhet över något som jag tyckte var så litet och enkelt. Några veckor efter jul fick jag beröm. Det är inte det vanligaste att få beröm, så jag vill berätta lite om det. Det var en bekant till mig som tyckte att min ledare i förra numret av Hedenbladet var så bra. Hon imponerades över att jag vågade skriva om Jesus och uttryckte sin uppskattning. Jag blev också väldigt glad och visste med en gång att det här ska jag skriva om. Enkelt att göra gott!

Erfarenheten av de här bägge händelserna är att det går att göra så mycket för sina medmänniskor med så enkla medel.

JAG HAR HAFT anledning att besöka en svårt sjuk medmänniska på Sunderby sjukhus några intensiva veckor efter jul. Det är emellertid inte apparaterna och den moderna tekniken som imponerat mest på mig. Nej, det som verkligen imponerat är den kärleksfulla omsorg man visade den sjuke. En medmänsklig omsorg i form av att ta tag i handen, att stryka på kinden eller ett vänligt tilltal. Så enkelt och självklart, men ändå så främmande för vår tid.

JAG HAR NU BLIVIT så gammal att jag från och till funderar "hur det ska gå." Hur ska det gå med välfärden, med politiken, med samhället, med miljön, med växthuseffekten, ja med allt? Som en klen tröst, brukar jag tänka att det får jag aldrig rätt på. Det kanske går åt skogen ändå, hur vi än betar oss. Oavsett krig och politik i den "stora världen" tror jag att vi alla också måste leva i "Den lilla världen", den värld som du och jag lever tillsammans i. Jag måste, oavsett vad jag tycker om dig, acceptera dig som du är. Jag har all rätt i världen att tycka att du har fel men ska också vara beredd att

försvara din rätt att uttrycka dina åsikter. I den "lilla världen" skulle vi alla må bra av att bry oss om varandra, att ge beröm, att räcka ut en hjälpare hand, att få tala till punkt och att se varandra för dem vi är. Kanske det till och med är så att om vi får ordning i den lilla världen, så kommer det att påverka den stora världen.

DET FINNS NÅGOT som heter "Kaosteori". Den kan mycket förenklat beskrivas så här: En händelse utlöser en annan händelse, som i sin tur utlöser en tredje händelse osv. Det var en meteorolog som hette Edward Lorenz som 1961 "upptäckte" kaosteorin. För Lorenz var det atmosfären som var kaotisk. Ett exempel på en kaosteori kan vara: "En fjärl fladdrar till med sina vingar i Amazonas djungel. Det får till följd att en orkan bryter ut över Atlanten en vecka senare."

Tänk om ett vänligt leende mellan två människor i Heden kunde få slut på svälten i Afrika.
Tänk om...

REDAKTION & ANNONSPRISER

Ansvarig utgivare: Harry Hannu. **Tidningsredaktör:** Peder Bergquist. **Adress:** Hedgården, Smaragdvägen 58, 961 46 Boden. **Telefon och fax:** 0921 - 65656.

E-post och websida: hedensby@spray.se, www.bodenonline.com/heden. **Redaktion:** Peder Bergquist (65115), Månica Brännström (65933), Anita Wikström (65084), Dyveke Hedström (070-304 23 92), Ragnar Nyström (65589), Åke Wasikkaoja (53508), Ivar Sundström (65051), Råger Eklund (65990), Harry Hannu (65838), Gunilla Larsson (65488).

Uppplaga: 1100 ex. Utdelas gratis till hushållen i Heden, Hamptjärnmoran, Hedsvedjan, Trångfors, Framnäs, Kusön, Bodforsen, Mjedsjön, Övre Heden och Slumpberget.

Annonsbokning: 65932, hedensby@spray.se.

Tryckeri: Björns tryckeri i Boden.

Utgivningsplan: Fyra gånger per år.

Storlek	Pris enstaka annons	ANNONSPRISER:	
		Ideella föreningar utan vinstsyfte	Pris i för sex utgivningar
1/1	1400:-	1200:-	7200:-
1/2	800:-	700:-	4300:-
1/4	500:-	400:-	2700:-
Baksida	3000:-		

Byautvecklingsföreningen förbehåller sig rätten att avgöra om ett bidrag som insänts skall bedömas som artikel eller annons och meddela författaren sitt beslut före tryckning. För företag eller verksamhet som bedrivs i vinstsyfte gäller följande: Eftersom tidningen är registrerad som periodiskt utgiven tidskrift utan vinstsyfte och utgiven av ideell förening kommer ingen moms att redovisas eller faktureras.

*Hedens
byautveckling*

Viola Sehlberg är uppvuxen i Korpilombolo i en skara av 9 syskon. De hade endast ett rum med öppenspis för de nio barnen med föräldrar. Himmelriket var då familjen flyttade till Laitama som ligger 8 kilometer ifrån Korpilombolo. Då fick de kök, en kammare och en järnspis.

TEXT OCH FOTO DYVEKE HEDSTRÖM

Viola



Viola Selberg.



Viola och Bror Selberg.

Den stora kärleken hette Bror. De cyklade cirka 20 mil längs grusvägar för att få träffa varandra. Den 24 juni 1942 gifte de sig och firade ett enklare bröllop med middag på Kungsbaren i Niemisel. 1943 flyttade de till Överstbyn.

Året 1968 flyttade Bror och Viola till Boden där de köpte hus. Bror jobbade som snickare och har reparerat hela huset.

Tillsammans har de 3 barn, 9 barnbarn och 6 barnbarnsbarn.

Viola har också hunnit med att jobba på lasarettsköket i 13 år.

DEN 28 OKTOBER FÖRRA ÅRET gick Bror bort, då han fick en stroke. Viola känner sig väldigt ensam och saknar de 64 åren som de fick tillsammans.

Hon ser tillbaka på en härlig tid med mycket glädje och kärlek. Tillsammans reste de mycket och åkte bland annat till Norge och Finland.

Bror var duktig på att sjunga och spela gitarr. Tillsammans åkte de båda runt och spelade för folk på hem och i kyrkan.

HON BOR BOR ENSAM I SITT HUS i Heden. Hemtjänsten kommer för att se till att hon har det bra, då hon har ett ont knä. Kanske fler gånger än nödvändigt menar hon. Maten lagar hon själv, så hon tycker att det räcker att de kommer till henne hälften av gångerna.

DEN 1 FEBRUARI I ÅR FIRADE Viola sin 90-åriga dag. Det blev många blommor och fina presenter. Bland annat en modern kjol med guldtrådar längst ned och en matchande jumper till.

HON HAR SÅ GOTT SOM HELA FAMILJEN boende i norr nära sig. Hon berättar varmt om barnbarnsbarnet som är 3 år som väntar på att sommaren ska komma, så att de två kan åka på picknick.

Hon säger att hon varken har rökt eller krökt, därav åldern kanske. Det är viktigt att leva sunt och i det ingår Pajalagröten. Det är en nyttig och god gröt som innehåller bland annat russin, plommon och linfrö. Hon tillägger att linfrö behöver alla äta, det är bra för kroppen.

HEDEN FÅR NY AFFÄR

Äntligen kan man återigen köpa mjölk i Heden.

TEXT OCH FOTO IVAR SUNDSTRÖM

Efter att ha stått tomt så länge har nu gamla "ICA Heden"-huset fått liv igen.

I SLUTET AV FEBRUARI öppnade Hedens kiosk och livs. Det är Ros-Marie Afifi och Annika Pettersson som äger den nyöppnade kioskbutiken.

Ros-Marie tycker att hon blir så vänligt bemött i Heden och att alla är så glada åt butiken

SORTIMENTET BESTÅR mest av godis och andra kioskvaror. Man kan även hyra videofilmer och några pocketböcker såg jag i hyllorna. Sedan finns det ett litet sortiment av livsmedel, "sånt som man glömt köpa inne i stan" säger Ros-Marie. En kund har frågat efter ekologisk mjölk. Ägarna har fört upp den förfrågan på en önskelista och om det är möjligt kommer man att utöka sortimentet med det som efterfrågas.

Särskilt äldre är glada åt butiken. Det är skönt att slippa krångla sig in i stan för att handla.

VI SOM BOR HÄR ute önskar Ros-Marie och Annika lycka till. Dessutom uppmanar vi de boende att handla flitigt i vår nya närbutik.



Ros-Marie Afifi säljer ett frimärke till en kund.



Never eat yellow snow (ät aldrig gul snö)

Vi som bor i villorna i Hamptjärnmoran, och också säkert på andra ställen, har i vinter irriterat oss över hundägarnas nonchalans. Kiss och bajs från hundar "pryder" våra uppfarter.

TEXT OCH FOTO IVAR SUNDSTRÖM

Som alla villaägare skottar jag uppfarten ända ner till postlådan. Just vid postlådan är det som man ser hundarnas framfart som bäst. Det är ganska äckligt med den klagula snön, och inte blir man gladare åt hundbajset en bit därifrån.

DET SOM FÖRVÅNAR mig är kanske inte lämningarna, någonstans måste hundar få göra sitt, utan att hundarna aldrig är ute på vift ensamma. Det finns alltid en människa i andra änden av ett koppel. Att denna människa inte har fantasi nog att förstå hur otrevligt hundbajs och pinkfläckar är, det förvånar mig.

LÄSARE HAR HÖRT AV SIG och gjort oss uppmärksamma på problemet. En småbarnsmamma tycker att det är förskräckligt med "resterna", och ännu värre att barnen ska leka i dessa rester.

Så hundägare, skärp er när ni går med hundarna i villakvarteren. Rasta gärna hundarna i skogen, där är hundbajs inte är något onaturligt. Annars vill vi nog att ni använder påsar.



Dam med hund.

EN ARBETSKAMRAT till mig retade upp sig på en man som varje dag lät en liten pudel pinka vid hans brevlåda. En dag brast tålamodet för min kamrat, han väntade in mannen och pudeln. Min kamrat sa till mannen att om hunden pinkade en gång till på uppfarten skulle han varje morgon i fortsättningen pinka i en kopp. Sedan skulle han gå bort till mannens uppfart och hälla ut innehållet i koppen vid uppfarten. Sen den dagen gick mannen och pudeln en annan väg.

SLUTLIGEN VILL JAG påminna om det gamla indianordspråket "Never eat yellow snow" (Ät aldrig gul snö).

I ärlighetens namn måste jag också säga att de flesta hundägare sköter sig. En kvinna jag mötte plockade upp efter sin vovve till och med i skogen. Det är hedervärt.



En möjlig "utpost" för en nödig hund.

PIRATEN!

Så heter förskolan med 17 barn på Hedenskolan. Jag möter inga pirater i dörren, men väl några busiga barn.

TEXT OCH FOTO DYVEKE HEDSTRÖM

De undrar vad jag heter och vad jag gör på deras förskola. Vi småpratar lite och de fortsätter med sina sysslor. De har fritt val och gör lite olika saker. Några sitter i dockis (dockutrymmet) och steker pannkakor som de äter med glass och sylt. Även om det är på låtsas blir jag lite småhungrig. Barnen leker med sån inlevelse att det är svårt att inte bli sugen.

JAG PRATAR MED Eva Larsson som arbetar som förskolelärare. Hon berättar att de inte hade så mycket tid till att förbereda för nyöppningen av förskolan. De hade bara åtta dagar på sig att ställa i ordning lokalerna innan barnen skulle välkomnas.

Väl inne och någorlunda iordning i de nya lokalerna firades det med bandklippning och tårta.

Evas kollega Kristina Svensson som också är förskolelärare kommer och gör oss sällskap med en nyvaken pirat som just har vilat. Hon säger att hon tycker att det har varit speciellt roligt att få vara med att starta en barngrupp från första början.

FÖRSKOLANS PERSONAL och barn äter alla måltider tillsammans i Piratens egna lokaler. De går själva och hämtar matvagnen i skolans matsal. De skulle gärna se att de kunde hitta en annan lösning, då det tar tid från andra sysslor som måste utföras.

IBLAND ÄR DET EXTRA SKOJ när skolbarnen bjuder in till olika tillställningar som Luciafirande och den årliga marknaden. Tillgång till natur och gångavstånd till gymnasalen är också ett plus. De försöker allt som mest att vidga sina vyer tillsammans med barnen i närområdet kring skolan.

DEN 1 FEBRUARI detta året firade Piraten 1 år. De visade upp en utställning på skolan med foton och barnens olika alster. Chokladbollar och saft fanns med på menyn och föräldrarna bjöds in till öppet hus dagen till ära.



Piraterna i soffan.



Ermin och Johanna.



4 december 2005
Nina Selina Andersson, Magnus och
Nina, syskonen Sebastian och Sofia.



26 februari 2006
Tyra Albertina Lindberg, Kristine och
Peter, syskonen Jonna och Elin.



5 februari 2006
Hilda Cecilia Ekström, John och Janet,
syskonen Ludvig och Melker.



7 januari 2006
Jonas Isak Gräsvik, Jonas och
Josefina.



12 mars 2006
Vilma Inez Ekman, Lena och Andreas.



25 februari 2006
Johan Helge Birger Hansson, Andreas och
Åsa, storebror Jesper.



*Stig Andersson på Vattenfallsvägen har lämnat in detta kort på Hedens IF från 1936. Frågan är nu: vilka är personerna på bilden?
Skicka svar till Hedens Byautvecklingsförening, Smaragdvägen 58, 961 46 Boden, eller hedensby@spray.se*

Bodens södra s-förening vill bland annat arbeta för:

- att alla som vill skall ha möjlighet att bo i området, barnomsorg i närområdet
- Lule älvdal. Laxtrappor byggs förbi dammarna Boden och Vittjärv
- en belyst gång- och cykelväg mellan Heden och Hedsvedjan
- avfart för bilar vid Hedens skola för av- och påstigning

Socialdemokraterna



OLYMPIALYFTET

Hedens IF har nu varit verksam i 78 år men saknar ålderskrämpor. Klubben har under alla dessa år haft fotboll på programmet. Men även längdskidåkning och inte minst stora framgångar i den ovanliga grenen varpa, kan läggas till minnena.

TEXT OCH FOTO EILERT GEZELIUS

Knut Larsson, som helt nyligen blev omvald till ordförande för ytterligare ett år ser optimistiskt på framtiden.

-Ekonomi är under kontroll, vi har uppnått de mål som styrelsen satte upp för 2005 och det känns oerhört bra, berättar Knut. Han avslöjar också att till försommaren skall en ny gräsyta anläggas.

-Jo den skall byggas på ena kortsidan och bli en kombinerad träningsyta, samtidigt som den går att använda till 7-mannaspel. Det säger Knut och hoppas spaden kommer i marken som planerat för att slippa många och ibland riskabla transporter till Vändträsk. Klubbens A-lag kvalade upp till div. 3 inför säsongen 2005. Första halvan av serien gick mycket bra, men sedan gick det troll i det mesta. Laget åkte ned till div 4 och står nu inför en stor generationsväxling. Dels är det tre spelare som BBK listat som intressanta namn, men flera äldre har också slutat. Det blir ett mycket ungt lag som kliver ut på gräset i sommar på Olympia.

-Mattias Morin får förnyat förtroende att leda vårt lag, det skall i huvudsak ske på egna produkter och vi är överens om att skynda långsamt. Någon uttalad målsättning om att till varje pris komma tillbaka i trean så fort som möjligt har vi inte, berättar Knut.

ALLT SER LOVANDE UT för framtiden. En helt ny fotbollssektion har bildats. De arbetar aktivt och målmedvetet med många goda ideer. Något som kommer att gynna de yngre lagen längre fram. I den sektionen är Andreas Morin sammanhållande. Han är för övrigt

bror till A-lagets tränare Mattias och kommer säkert att hjälpa brorsan med vissa träningar.

UNGDOMSVERKSAMHETEN är stor i Hedens IF och har så varit i många år. Att föreningen även lyckats fostra flera stora talanger torde vara helt klart, eftersom sju unga spelare bara i år har väckt intresset hos BBK. -Ungdomsverksamheten skall prioriteras i Hedens IF. Alla grabbar som vill skall ges tillfälle att få spela i de lag vi har, intygar Knut. Så tveka inte om du har en fotbollsintresserad grabb, allt från födda 1991 till 1999 är välkomna in i de lag som föreningen har. Åldersmässigt ser det bra ut för 91, 92 och 93 pojkar. Därefter blir det lite tunnare i leden. Pojkar 94 och födda 95 körs i en lagsammanställning, samma sak med pojkar 96 och 97. Pojkar födda 1998 körde under förra sommaren i en grupp. Som så många andra föreningar vill gärna Hedens IF rekrytera fler ledare.

-Ledare är idag en bristvara, oftast är det så att några pappor tar hand om träning och lagledarsysslor. Men fler behövs på sikt, avslutar Knut Larsson och vill samtidigt lämna ett stort tack från styrelsen till alla funktionärer, ledare, tränare, bilbingoarrangörer och föräldrar för deras sätt att ställa upp, både vad gäller serveringen till bilbingot, som till alla egna hemmamatcher från A-laget till de yngsta.

HEDENS IF KOMMER att fira 80 års jubileum 2008. Du som har bilder, tidningsurklipp eller minnesbilder tillbaka i tiden. Hör av dig till någon i styrelsen eller varför inte direkt till kansliet på idrottsgården.



Knut Larsson ordförande i Hedens IF pekar ut nya planen.



Björn Samuelsson är kanslist på Hedens IF.



Hans Selström, vaktmästare och allt i allo.

Mötesplatsen!

Kontakta oss på hedensby@spray.se

Här är läsarnas mötesplats. Skicka in mejl till oss och ge oss tillåtelse att publicera det ni skriver, namn och e-postadress.

Hej!

Jättekul att få Hedenbladet. Jag är den tjockkindade pojken med den avancerade frisyren (klippt av farsan med handfrisyr sax) tredje från vänster i mellanraden.

Jag känner igen de flesta förutom pojken längst till vänster i övre raden. De två flickorna med rosett i främre raden samt hon med randig kofta mellan dem har också försvunnit från mitt minne. Vilka är dess fyra?. Jag gissar att ni redan vet vilka alla är på fotot.

Jälv flyttade jag från Bodendområdet redan 1971, dvs för 34 år sedan. Uppvuxen i Hedsvedjan.

Jag har tyvärr ingen kontakt med någon från min gamla klass.

Bästa hälsningar
Bernt Lind

PS Ett förslag till förbättring av Hedenbladet. Jag saknar bildtext till många bilder. Var är skidbilden på omslaget tagen? Det fanns ingen sådan backe på min tid. Det var Slumpberget som gällde.

Vilka är mannen och kvinnan längst ner till vänster på omslaget? De ser ut att vara i min ålder dvs fyrtioalister.

Olle Lindström och Veronica Lundberg var på omslaget i julnumret.

Med vänlig hälsning
Redaktören.

Hej!

Ville bara tacka för en bra tidning.

Det är roligt för en utflyttad hedenbo, flyttade 1991, att kunna gå in och läsa vad som händer i de gamla hemmatrakterna, följa utvecklingen och se bilder på folk man känner sedan gammalt.

Jag har laddat ner tidningen sedan 2004 och jag hoppas inte ni funderar på att sluta med den.

Skulle ni möta på Ragnar och Margareta Nyström kan ni väl hälsa från oss,

Familjen Nilsson från numera småländska skogarna

MVH
Peter Nilsson
<kluvur@globalnet.net>

Hej!

Jag skulle vilja att ni införde en liten sak i Hedenbladet. Det är så att det förekommer rastning av hundar i våra villakvarter. Detta är inte trevligt då det finns gott om barn som leker i snödrivorna! Det finns hundägare som låter sina hundar märka revir på våra brevlädsstolpar och de som låter sina hundar lämna spår (av både det ena och det andra) i snödrivorna utanför våra villor. Det är FULLT MÖJLIGT för hundägare att investera i hundbajspåsar så de kan plocka upp efter sina hundar!

MVH
Villaägare med småbarn



Margith njuter av solen under en paus i träningen

Öppet spår för alla runt Hedavan
Initiativtagaren Bertil Nyström med flera hjälps åt att hålla uppe ett skidspår runt Hedavan under våren. Spåret, som är ca 5 kilometer långt, är gjort med spårdragarkälke.

Ibland dras spåret in i Lappavan och då blir den gott och väl en kilometer längre.

Vi, undertecknad och Bertil, hoppas att den kommer till nytta för alla som vill ut och motionera, samtidigt som vi vill att alla snöskoteråkare undviker att köra i skidspåret.

Ut och njut av vårt närområde och den vackra naturen.

Text och foto Harry Hannu

Mötesplatsen!

Kontakta oss på hedensby@spray.se

*Hedens
byautveckling*

BYGDENS SON FYLLDE 70-ÅR

Olle Lindström föddes 1936 i hemmet i Heden där han bodde med sina föräldrar, Signe och Manfred, och två äldre systrar på sin farfars gård.

TEXT HARRY HANNU FOTO LENA LEFFLER



Olle Lindström, Majvor Müller, Lena Eriksson med maken och landshövdingen Per-Ola Eriksson, emellan dem kommunalråd Karl Petersen.

Pappa jobbade som lastbilschaufför och mamma skötte om ladugården.

OLLE GICK FÖRST sju år i folkskola och jobbade sedan i jordbruket innan han blev egen företagare. 1958 gifte han sig med Ingrid och tillsammans har de fått tre barn.

Olle har ett brinnande intresse för motorsport och har bland annat vunnit rallytävlingen Kanonrundan sex gånger under 50- och 60 talet.

HAN HAR VERKAT som moderat politiker på lokal- regional- och central nivå där de regionalpolitiska frågorna varit viktiga för honom.

Under riksdagsmannaperioden 1991-2002 är han kanske mest känd för sitt arbete i försvarsutskottet, något som berör många bodensare som har försvarsmakten som arbetsgivare.

NU VERKAR 70-ÅRINGEN som kommunalråd i Boden tillsammans i en allians med vänsterpartiet, folkpartiet, miljöpartiet, centerpartiet och sjukvårdspartiet, vilket han tycker är fantastiskt, även om det rent ideologiskt skiljer sig åt.

NÄR JAG SOM ORDFÖRANDE för Hedens Byautvecklingsförening



Olle med hustrun Ingrid och Jack russel terriern Helga.

uppvaktade Olle på Bodensia fanns redan vänner, bekanta, partikamrater och politiska motståndare samt arbetskamrater i kö för att uppvakta jubilarerna. Olle blev hyllad med presenter och blommor som sig bör. Inne i lokalen satt redan många sedan tidigare och smakade på allt gott som bjöds. Många kända

ansikten fanns redan på plats bla. landstingsdirektören Elisabet Holmgren, landstingsrådet Kent Ögren, Luleås kommunalråd Karl Petersen och landshövdingen Per-Ola Eriksson med hustru Lena för att nämna några. Precis som det skall vara när en stor man hyllas.

VETERANTRÄFF MED



Publiken följer tävlingen med stort intresse.

En snotric bärgas tillbaka till depån.

Även en gammal Elan kan lätta över krönet.

RADIO NORRBOTTEN

med Roger Qvarnström och Reine Sundqvist
i **Mikaelskyrkan.**

Torsdag 20/4 kl. 9.30 - 13.00.
Fika och lunch serveras.

VÄLKOMMEN!

Arrangör: Hedens byautvecklingsförening,
Hedens byalag, Mikaelskyrkan.

Vad spelar det för roll om det är 20 grader kallt, då det är strålande sol och en underbar vinterdag i februari och man ska få se veteranskoteruppvisning?

TEXT MÅNICA BRÄNNSTRÖM FOTO HÅKAN BRÄNNSTRÖM OCH ALF SUNDSTRÖM



Starten har gått och de tävlande drar på.

Kylan spelade ingen roll för trots det var det en hel del skoterintresserade personer som samlades på en lunda i Heden för att få se veteranskotrar tävla runt en bana. Arrangörerna hade ordnat lägereld, hamburgerförsäljning och priser till deltagare. Stämningen var på topp och motorljudet var lika öronbedövande som de glada skratten.

SKOTRAR SOM DELTOG var av märkena Ski-doo, Winha, Sno-tric, Lynx, Yamaha och Ockelbo. Dessa fick inte vara yngre än från år 1975 men de fick se ut hur de ville, utseende bedömdes inte. Förare som deltog var Andreas Rohlen, John Ekström, Lars Johansson, Andreas Östgård, Andreas Sjöberg, Magnus Lundström, Erik Wirkola, Kim Karlsson, Klas Hansson, Johan och Jonas Öhrling.

ENDA REGELN de hade vid tävlingen var att förarna inte (medvetet) fick trycka någon av banan, då blev de diskvalificerade. De första skotrar som startade var de så kallade Low stock, (författaren fick efter sin töntiga fråga veta att) det var 1 cylindriga skotrar med 0-20 hästkrafter. De

körde några heat sedan var det de 2 cylindriga tur, de så kallade Pro stock med hela 20-40 hästkrafter. Vissa av skotrarna var svårstartade och man gick i tanken tillbaka till sin ungdom då man slet och drog för att senare svettig och med ömma muskler sätta sig på skotern och frysa. Starterna gick i klunga och regeln att inte trycka bort varandra var som bortblåst. Det var fart och fläng, hopp och stopp. Publiken hade enormt roligt åt avkörningar, sitsar och förare som flög av, huvar som blåste upp, styrning som gick sönder, skidor som knäcks, de varierande stilarna på förarna och mycket annat. Förarna satsade allt och publiken jublade och skrattade. De brydde sig inte om tjuvstarter eller om de fick köra ett extra varv, alla hade bara så kul.

MELLAN HEATEN pratades det om skotrar det mekades och mixtrades och alla hjälpte varandra. Folk gjorde som på vilken riktig tävling som helst. De gick runt och tittade, jämförde och diskuterade skotermärken. De lyfte på huvar, lyfte upp skotrarna och gasade så att man trodde att mattan skulle släppa eller att hörseln skulle fara. Förarna lagade skotrar

med allt de kom åt som till exempel järntråd, provisoriska skruvar, muttrar och olika isoleringstejp. En skoterförare for till och med hem till garaget och lagade sin skoter för att senare återkomma till tävlingen. Trots att skotrarna var gamla, slitna, högljudda och smutsiga kunde man bland förarna ana en viss stolthet över de gamla trostjänarna som de hade skruvat i och arbetat med flera veckor innan denna dag.

DAGEN TILL ÄRA hade Erik Wirkola köpt en SM 300 för endast 500 kr. Det visade sig vara en hit för den gick fantastiskt bra och han kom på första plats. För bästa körning fick Kim Karlsson ett pris som kom att värma nämligen 54 procentig alkohol.

SOM HEDENBO känner jag en stolthet över att våra "bysbor" engagerar sig i sådana här träffar. Att de med enkla medel och inget "knussel" får folka från hela fyrkanten att komma till ett privat arrangemang i behaglig skala bara för att ha trevligt. Den här reportern tror att alla förare denna kväll kom att somna ovaggade för att vakna dagen därpå med värkande kropp. Tack för att ni bjöd på er själva.

Efter vägen till Hedens fiskodling ligger gamla hönseriet och där pågår det aktiviteter i fulla drag. Det är Elin och Niclas Järnberg som sakta men säkert håller på att förverkliga Elins dröm om ridhus och hästar.

TEXT MÅNICA BRÄNNSTRÖM FOTO NICLAS JÄRNBERG OCH PEDER BERGQUIST

HON KOM TILL BYN MED SIN

Våren 2002 hittade Elin och Niclas det hem de ville ha. Det var en villa på Heden med sina olika byggnader, 25 hektar mark och ett gammalt hönseri. De hade tittat runt lite på olika ställen men det som fick dem att bestämma sig för just huset på Heden var hönseriet och marken runtomkring i vilka de såg stora utvecklingsmöjligheter. Under åren som gick tömde de så sakteliga hönseriet, byggde och arbetade. Idag står där färdigt ett ljust och trevligt

stall på övervåningen med boxplatser för fyra hästar varav en större för fölston. I anknäring till stallet finns det sadelkammare med låsbara skåp till varje hästägare. Där finns en toalett med dusch och ett stort kök där det går att värma och laga mat eller bara sitta runt köksbordet och prata. Ridhuset på bottenvåningen där det även ska vara ett stall för åtta hästar är under uppbyggnad och beräknas vara klart på någon månad. Elin nämner att det är positivt att ridhuset tidigare har varit ett hönseri

eftersom byggnaden därför har ett gediget fläktsystem som kommer att vara en tillgång för luften i ridhuset som annars kan bli dålig.

RIDHUSET SOM KOMMER att vara 40-45 meter långt och ungefär 15 meter brett kommer att ha sand på golvet. Sanden måste harvas för att hållas mjukt därför kommer de att ha stor användning av de tre stora fläktar på varje långsida som kan startas vid behov för att suga ut den dåliga luften som blir av damm och



Här ovan syns det nya kylrummet i potatislagret på Grönland, Heden.

Vi har potatis för försäljning:

- 10 och 25 kilos förpackningar
både rund och mandel.

Petterssons Potatis

*Potatis är en mycket god
gröda,
den sorteras och packas
med viss möda,
den kommer från en fin och
bördig jord,
och levereras hem direkt till
ert bord.*

Fri hemkörning i Hedenbladets
utgivningsområde.

Ring: 070-569 77 75 eller 654 04

DRÖM

Från hönseri till ridhus, snart är det klart! Elin med sin häst Labrieoelin.



avgaser. I ridhuset finns det redan idag sand på golvet och detta används av 15 hundägare som tränar agility en gång i veckan. Utanför ridhuset ser man en stor paddock på framsidan och skogshagar på baksidan. Ridhus och paddock ska hyras ut till olika aktiviteter men Elin påpekar att hästarna ska gå först.

ELIN HAR HAFT ett stort hästintresse sedan barnsben och började rida redan som sexåring. Hon kommer ursprungligen från Jokkmokk där hon rider för Jokkmokks ridklubb. Elin rider mest dressyr men har hopptävlut en del. Hon tycker även om att rida i skogen och säger att det i Hedenområdet finns mycket fina ridvägar. Hon anser även att hon har god kontakt och gott samarbete med andra markägare i byn vilket är bra för att man ska känna gemenskap. Elin äger tre av hästarna som står i stallet idag och en av dem ska följa i juni. Tanken är att hon ska använda sina egna hästar till turridding och ridskola i framtiden. Maken Niclas rider även han och han ställer upp på Elins idé till hundra procent. Det är Niclas och hans pappa Sixten Järnberg som står för det mesta då det gäller byggnationerna.

INFÖR FÖRVERKLIGANDE av sin dröm har Elin gått en starta eget

utbildning och utbildning på Grans jordbruks skola, hon har även tidigare varit verksam som instruktör för Jokkmokks ridklubb. Hon har haft kontakt med Jordbruksverket och läst deras foldrar, hon har letat på Internet och så vidare, allt för att kunna följa EU: s bestämmelser kring vad som gäller hennes dröm om hästar, stall, hagar och så vidare. Stallet är även förprovat och godkänt av länsstyrelsen. Då hon gick starta eget utbildningen hade hon en affärsplan och gjorde en marknadsundersökning. Svaret som den gav var så positivt att hon nästan inte vågade tro på den, att behov och efterfrågan var så stor. Elin pratar om Bodens ridklubb och Western farm och menar att konkurrens ibland kan vara något positivt men att det i det här fallet inte blir frågan om någon konkurrens utan snarare ett komplement. Hon säger att ställena inriktar sig till olika slags människor trots att alla har samma intresse kring hästar, därför kommer de att komplettera varandra istället för att konkurrera.

TANKEN MED ELINS DRÖM är att hon ska kunna ha det som heltidsarbete. Hon vill ha en välfungerande ridskola där hon ska kunna hålla med service till ryttare med olika intressen. Ett hästcentrum där alla ska känna sig

välkomna oavsett intresse, egen häst eller utrustning. Elin poängterar att det ska vara en mobbningsfri zon där ingen ska behöva skämmas eller känna sig sämre än någon annan. Hon vill kunna möta människor med olika intressen och behov och vill kunna ta upp instruktörer från hela landet, hon anser att det är intressena som ska styra vem eller vilka det blir. Ytterligare en vision är att i framtiden kunna starta en förening på gården "byarnas hästcentra" där flera olika byar kan vara medlemmar.

JAG VILL AVSLUTA med att önska Elin och Niclas lycka till med drömmen som idag mera ser ut som en verklighet än en dröm. Till dig som läser vill jag säga - gör som Elin: **VÅGA FÖRVERKLIGA DINA DRÖMMAR.**

VID FRÅGOR angående Stall Heden "Ditt stall på landet" ring Elin på telefon: 16566 eller ta kontakt via e- post: www.en.jarberg@hotmail.com



Månica, Anneli, Emma, Veronica och Mikaela.

Målares bästa vän!

Betong-Giraffen och vår Väggslip.

Når alla svårtillgängliga ställen som golv, väggar och tak. En komplett problemlösare med dammsugaren S36.



LT:s MASKIN
UTHYRNING AB

Gjutvägen 3

0921-50091

Nu börjar det bli en tradition att träffas på Hedgården för en tjejkväll med olika teman.

TEXT ANITA WIKSTRÖM BILD MARIA SHARMA OCH LENNART WIKSTRÖM

Denna gång fick vi besök av Susann Ström som till vardags är sjukgymnast men säljer också produkter för Alpnaering. Vi fick provsmaka hemlagade köttbullar med ris och olika dressingar och buljonger av olika slag.

VÅR ANDRA GÄST var Lillemor Bergstrand som säljer kläder för Friendtex. Vi hade några modeller som visade kläder och efter det var det dags för besökarna att prova kläder och beställa örter, buljonger, kryddor med mera.

DENNA TJEJKVÄLL var välbesökt, det var cirka 60 personer som hade kommit.

Vi tackar för denna gång och hoppas att läsarna ger oss tips på vad ni skulle vilja att vi gör nästa gång.



Till höger pratar Susann Ström om Alpnaering och till vänster står Lillemor Bergstrand och saluför kläder från Friendtex. Nedan poserar Emma Holmqvist och Anita Wikström.





HEDEN N:O 3⁹⁷, "DANELÄRS"

Ägare: Roger Andersson och Eva Granberg
Adress: Kristallvägen 23

TEXT LARS SUNDSTRÖM Heden N:o 1 "Perols", 6 mars 2006 (tel 65028 för rättelser och tillägg)

FOTO PEDER BERGQUIST

Daniel Larsson (född 1798 i Nederluleå, död 9/8 1877). I Heden kallas gården allmänt "Danelärs" efter en hemmansägare på nummer 3 på 1800-talets mitt. Enligt husförhörslängden ägdes hemmanet av Daniel Larsson år 1848. Vid laga skiftet som avslutades 1854 i Heden var han fortfarande ägare. Hemmanet värderades till 3/32 mantal. Daniel Larsson kom från Nederluleå till Heden 1843, med hustru och fyra barn. Det femte barnet Maria föddes 5/2 1845 i Heden. En son, Olof Johan, tog efternamnet Nyström och gifte sig med Brita Stina år 1858. Familjen fick två barn, varav ett dog 9 månader gammal, 1859. Olof Johan själv drunknade den 26/5 1860, 33 år gammal.

GÅRDEN SÄLJS! År 1894 ägs hemmanet av Gustaf Larssons

rättsägare vilket betyder att gården övertas av någon annan på grund av ekonomiska eller andra skäl. Gustaf dör 1892 i cancer. Han gifte sig med Maja Cajsa Nilsson (född 1838 från Börjeslandet). I första äktenskapet föddes fem barn. Sonen Nils (1867) flyttade till Chicago 1903. Dottern Maria Charlotta (1870) for till Nordamerika 1889. Sonen Herman (1872) flyttade 1903 till Chicago. Sonen August (1875) blev kvar i Heden. Dottern Sara Kristina (1879) kom till Nordamerika 1892. Hustrun Maja Cajsa Nilsson dör i lungsot 1881. Gustaf Larsson gifte sig 1887 med Emma Josefina Berg (1862) och får fyra barn. Ålderskillnaden mellan makarna var 30 år.

SONEN HERMAN (1872) gifte sig med Anna Nyström, syster till Hygenius Nyström på Grönland,

Heden nummer 1. Anna kommer till Heden från Chicago 1906 och föder barn. Återvänder till USA samma år. Sonen Nikolaus (Nils, född 1867) gifte sig med Augusta Johansson (Olofsson, född 1872). Dotter till Johan Olofsson (född 1829, nummer 8). Barn: Rut Maria (född 1902).

GÅRDEN ÄGARE PÅ 1900-TALET. Hjalmar Bergström (född 1892 nummer 10, Kläppen). Robert Pettersson (född 1894 nummer 10 Kläppen). Kusine till Hjalmar, säljer och flyttar till Luleå. Nora Gustafsson, lärarinna. Ove Mattsson. Roland Andersson och Eva Granberg.

Källor: Kyrkböcker, Sandbyn s. 78-80, Ingvar Olofsson, Eva Granberg.



LÄR DIG FOTOGRAFERINGENS GRUNDER

Hedens byautvecklingsförening inbjuder boende inom föreningens upptagningsområde att kostnadsfritt delta och lära sig grunderna i fotografering.

C-L Persson kommer att visa vad man bör tänka på för att ta bättre bilder med sin kamera.

Måndagen den 24 april kl: 18.30-21.00

Plats: Hedgården.

Deltagare medför egen digitalkamera och instruktionsbok.

Anmälan om deltagande till Harry Hannu tel: 658 38 senast den 23 april. Max 30 deltagare. Fika 20 kr.



Medlemsavgiften i Hedens byautvecklingsförening är 50:-/år för enskild och 100:-/år för familj. Bankgironummer: 5244-7802.

Hedens byautvecklingsförenings styrelse.

*Hedens
byautveckling*

Bankgiro		INBETALNINGSGIRORNS AVS Nr 024710	
Medlemsavgift för år 200...	Familjmedlemmets namn		
Familjmedlem <input type="checkbox"/> 100 kr			
Personmedlem <input type="checkbox"/> 50 kr			
Medlemsavgift för år 200...		Hedens Byautvecklingsförening	
5244-7802		52447802 #45F	

**PÅSKEN
2006**

Svenska kyrkan 

ÖVERLULEÅ FÖRSAMLING
MIKAELSKYRKAN

**VAD LJUS ÖVER
GRIFTEN! HAN
LEVER, O FRÖJD.**

”Må Gud ge ert inre öga ljus, så att ni kan se vilket hopp han har kallat oss till, vilket rikt och härligt arv han ger oss bland de heliga, hur väldig hans styrka är för oss som tror - samma oerhörda kraft som han med sin makt lät verka i Kristus när han uppväckte honom från de döda och satte honom på sin högra sida i himlen” (Ef 1: 18-20).



Här ser vi dåvarande kyrkoherde (1983-1994) Leo Esko Johansson välsigna den plats där sedan Mikaelskyrkan byggdes år 1987. Leo Esko avled den 2 februari år 2006. Foto: Bengt Sveder

PÅSKFIRANDET:

- 9/4 Palmsöndagen kl. 18.00
Gudstjänst för små och stora med våra barnkörer.
- 13/4 kl. 19.00 Skärtorsdagsmessa.
 - 14/4 kl. 15.00
Långfredagsgudstjänst med korsvandring.
- 16/4 Påskdagen kl. 17.00
Påskdagsbuffé,
kl. 18.00 Påskdagsmessa med kören
Exodus.
- 20/4 Radiosändning kl. 9.30 - 13.00.

VÅRGLIMTAR:

- 7/5 kl. 18.00 Gruppernas avslutning.
 - 21/5 Församlingsutflykt, alla är välkomna att anmäla sig.
 - 25/5 kl. 8.00 Gökotta på Långberget. Kören Exodus sjunger.
 - 28/5 kl. 18.00 Ikonvälsignelsegudstjänst.
- 6/6 kl. 14.00 Friluftsgudstjänst: Kom in med förslag på var gudstjänsten skall vara.

FÖR KONTAKT:

MONICA (PEDAGOG) 65950, ÅSA OCH MARINA (DIAKON) 65951, LENA (KANTOR) 65960, KRISTINA OCH ÅSA (HUSMOR) 65969, PEDER (PRÄST) 65964.

HEDENS BYAUTVECKLINGSFÖRENING KALLAR TILL ÅRSMÖTE

Hedgården den 23 april klockan 15.00

Eventuella motioner som ska avhandlas under årsmötet ska vara inlämnade till styrelsen senast 10 dagar innan årsmötet. Vi bjuder på sedvanligt **fika** under årsmötet.

Under årsmötet ska vi dela ut **Årets ungdomsstipendium** till någon ungdom som bor i Hedenbladets utdelningsområde. Ni är hjärtligt välkommen att föreslå kandidater till stipendiet. Motivera på enklaste sätt varför ni tycker att just hon eller han ska ha stipendiet.

Snart är våren här!



Foto: Dyveke Hedström

LOPP- MARKNAD 20 maj kl. 11-15

För att hyra bord
kontakta
Ragnar Nyström
Tel. 65589



HEDENS BYALAG

HEDENS BYALAG

Orsaken till det friska knallandet i Hedenskogarna... först nu kan det avslöjas!

DEL 3

TEXT OCH FOTO EILERT GEZELIUS



Bunker både från ut- och insidan.



Ansiktsmanikyr. Vi hade ju alla fyra jobbat mycket med vanligt krut och tänt på den ena högen efter den andra. Men så hittade unge B ett stort gammalt knallskott, en vaxad hylsa stor som avslutet på en toarulle. Ingen visste egentligen vad det var, så unge B tog en kniv och karvade ut ett silverfärgat pulver vi aldrig sett tidigare. Vi satt alla vid ett brunnslock där vattentornet stod i Heden förut. Föste ut pulvret i en hög och B skulle tända det med en tändsticka. Det blåste lite grann så han lutade sig fram och plötsligt så det bara tjofs och unge B försvann i ett silvermoln. Ett riktigt trolleritrick fullt värdigt illusionsmästaren Joe Labero. När han sedan blev synlig igen hade ögonbryn, ögonfransar och den stor del av hårmanen försvunnit och lukten av bränt hår drog över nejden. Dessutom var han vit som ett spöke i synen av krutrester, som vi då lärde oss var silverkrut och särdeles eldfångt. Minst 10 gånger snabbare brinnhastighet som vanligt krut. Det blev förstas livat på B:s mor, som trodde att vi övriga mer eller mindre försökt ha ihjäl honom. Dessbättre klarade sig ögonen och vad jag vet framlever han sina dagar i nutid med syn som en korp. Men då såg han inte nådig ut i synen, men vi lärde oss alla vad silverkrut var.

MEN ALLT HAR SIN ÄNDE, så även det friska knallandet i bygdens skogar. Några inkallade repgubbar låg i förläggning vid Kärtisheden cirka 400 meter från vår bunker. Bland dessa repgubbar fanns en polis, som blev mäktigt intresserad över allt dånande och smällande en bit bort. Han utverkade tillstånd av sin militära chef att få undersöka vad det var och plötsligt var vi fyra omringade av en flock allvarliga mogensmän. Slutet var nu nära trots att vi förstas blånekade i sten. Vi fördes i kronbil till I 19:s kanslihus där vi satt som sparvar på en gren på nedre botten. En del barska officerare försökte förhöra sig om vart vi fått tag på knalleffekterna, men när vi nekade tillkallades polis. Vi fördes ned till polisstationen som små rädda harar och viskande försökte vi få en samstämmig historia. Men det höll inte för erfarna polismän. När de

drivit tillräckligt med oss togs vi alla in i ett rum knökfullt med ammunition och sprängmedel. De hade hittat vår skattgömma, så det var bara att krypa till korset och erkänna. Det handlade inte om några ynka kilon de hämtat. Det var nog närmare ett ton de svettiga poliser fått transportera in till stationen. Tidningarna skrev om det här, föräldrarna var arga och militären fick sluta dumpa ammunition i sjöar runt omkring. Av vad jag minns fick ingen av oss något straff, annat än att vi blev av med vårt lager förstås!

RÖKRIDÅ. Åren gick och unge L hamnade i försvaret som förtidsmönstrad. Så gott som fullärd på den pyrotekniska banan. E hade fått körkort och införskaffat en svart gammal PV. En dag kom unge L hem från I 19 och berättade att han gömt ett par 3½ minuters rökbomber vid en övning. Vi åkte dit och plockade in rökgranaterna och började resonera om hur kul man kunde ha med sådana. Jag skaffade fram en plåthink, som jag lade in och band fast i PV:ns koffert. En granat osäkrades och lades in i hinken sedan blev det full fart med en sagolik rökutveckling i bilens bak. Gissa om det var kul att sitta med nedvevad ruta och se minen på alla man mötte. De blinkade med ljuset, tutade, viftade med armarna för att visa för att bilen stod i ljusan låga. Den här röken är ju himla effektiv och vid rätt väderlek kan den slå igen en bilväg i kanske tio minuter. Därför var det alltid lika kul att vända efter 3½ minut och se trafikkaoset som blivit. Både Trångforsvägen (gamla) och Hedsvedjevägen blev föremål för detta skämt.

SKOTTRÄDD KOMPIS. Med bil kom rallyåkandet in i bilden. E lärde känna en annan yngling, som var oerhört skotträdd, men inte åkrädd. Det tog E så klart fasta på. När han kom en dag till Hampis råkade han parkera så exakt att bilen inte kunde ses från något fönster. –Gå in tyckte E, kommer strax. Så fort kompisen försvunnit ur synhåll sprang E fram till hans bil och satte eldmarkering KSP under vardera skärmarna fram, som sedan kopplades till tändningsnyckeln så det skulle smälla när han vred på nyckeln. Vilken

succé när de brakade av. Han kastade sig ur bilen, rullade runt i gräset som ett tok för att han trodde kläderna brann. Efter det parkerade han alltid så bilen var under uppsikt. Han blev sedermera brandmästare i Boden och sa alltid.

–Går det ett brandlarm på din adress skall jag stå två km ifrån och släcka. Till slut var hela grabbgänget på I 19. L hade förtidsmönstrat, E kom in senare och sist B. S gjorde lumpen med E men fick sig en så redig skrapa av ett befäl att han aldrig ville fortsätta. När vi som blev kvar träffades kunde vi konstatera att vi legat klart på framkant när det gällde pyroteknik mot övriga beväringar. Vi tyckte alla att det var lite väl överdrivna säkerhetsavstånd när befälen höll på. Att dessutom använda en särskild tång för att knipsa fast sprängpatronen på stubinen tyckte vi var lite fjolligt, man hade ju tänder i truten. Men efter något år blev vi befäl själva, så då gick det ju att rucka lite på säkerhetsinstruktionen.

Däriifrån finns också en del dråpliga historier, men mer om det en annan gång... om man får behålla friheten efter det här!

EN DEL KANSKE TROR att det här är överdrivet. Men jag kan försäkra att så här gick det till för så där 40-talet år sedan. Det är nog snarare så, att allt inte nått upp i ljuset ännu, eller också minns man inte. Till er med barn i den här åldern kan jag ge ett lugnande besked. Det tillverkas inte ens idag grejer som gör liknande eskapader möjliga. Dessutom är försvaret så noggranna idag med all överbliven ammunition, att det inte finns en chans att hitta något, ens om man söker. På de här grabbarnas tid låg det mesta serverat på silverkrut... förlåt silverfat. Vi klarade oss undan bra, lite småarrig både här och där. Men alla delar sitter där de skall och ingen behövde någonsin anlita sjukvården.

Helens Akupressur



Jag kan hjälpa dig
med migrän, trötthet,
muskulära spänningar,
stress eller andra besvär
du vill ha hjälp med.

Helen Söderström
Diplomerad Akupressör och
stressterapeut.

För tidsbokning:
0921-65131, 070-2797020

Välkomna!



Egonet AB levererar Internet i Trångfors, Hampis och Heden.

Vi har ambitionen att vara både billigare och bättre än konkurrenterna.

Med en lokal leverantör i området säkerställs god tillgång till service och support.

Vi stöder aktivt föreningslivet inom området

Kontakta gärna Egonet AB för aktuella uppgifter om pris och hastigheter.

Maila till: egonet@egonet.se

Ring 070-5441530

www.egonet.se