

NR 2 | 2006 | ÅRGÅNG 8

# HEDENBLADET

För dig i Heden, Hamptjärnmoran, Hedsvedjan, Trångfors, Framnäs, Kusön, Bodforsen, Mjedsjön, Övre Heden och Slumpberget.



Solen sken under valborgsfirandet runt Forsgården. Foto: Peder Bergquist.

## INDEX

FISKET OVAN HÄNGBRON	3	MÖTESPLATSEN	10	GÅRDEN "MARGIT"	18
RADIOSENDNING	4-5	LOPPMARKNAD	11	GÖKOTTA	21
HEDENFORSKNING	9	VALBORGSFIRANDE	13	PÅ LÖSDRIFT	22
		HANDBOLLSUNDER	14-15	TRÄDGÅRSDAGS	25
		BODENCUPEN	16	ÅRSMÖTET	27



## Ett är nödvändigt!



**D**et är den 21 maj. Sverige har i andlös spänning igår kväll sett hur Carola förlorade europaschlagerfestivalen mot ett gäng illaluktande finnar. Åtminstone luktade deras latexdräkter illa, kunde man läsa i kvällstidningarna.

Idag har dokusåpan Top Dog avgjorts i TV 3. Med spänning kunde vi följa hur den lilla chivavan Isabell vann utmärkelsen Årets Top Dog, i stenhård konkurrens med bassethunden Valle och shitzun Majken. Senare spelade Tre Kronor VM-final mot Tjeckien. Matchen pågår medan jag skriver.

Kanske anar ni mellan raderna en viss ironi, och det är precis vad det är. Jag störs över den tomhet som dominerar, att ytan är så viktig medan innehållet på djupet verkar så betydelselöst.

Visserligen kan man lära sig ett och annat i den glittriga världen. Visste ni att den tatuering som Carola bar under schlagerfestivalen kallas kristusmonogram. Det är de grekiska bokstäverna Chi (X) och Rå (P), och de bildar initialerna till Christos, Kristus. Inför ett slag år 312 såg den romerske kejsaren Konstantin

detta tecken i skyn, samtidigt som han hörde en röst som sa: "I detta tecken ska du segra." Under det följande slaget bar soldaterna kristusmonogrammet på sina sköldar och vann, mot alla odds slaget. Efter det accepterades kristendomen bland romarna. Nu gick det tyvärr inte lika bra för Carola som för Konstantin!

**OM JAG NU** tycker så illa om det ytliga, vad är det då som jag tycker är viktigt?

Konstigt nog börjar jag mer och mer uppskatta något som blivit en bristvara i vår tid. Dels tänker jag på tystnaden, stillheten i att vara ensam med sig själv och sina innersta tankar. Det har blivit en lyx att få stanna upp och tänka. Allt fler söker sig till kursgårdar som erbjuder retreatar. För många av oss kan det till och med vara lite skrämmande att ingenting händer. Det andra som jag mer och mer kommit att uppskatta är den mänskliga samvaron i ett stilla möte, ett möte där man kan vara sig själv och där man kan byta tankar med en annan människa. Jag läser just nu en bok som heter "Den outgrundliga människan" av Owe Wikström. Den handlar bland annat om människans sökande efter helighet. "Helighet" behöver inte nödvändigtvis vara en religiös upplevelse eller känsla. Jag

tror faktiskt att alla människor ibland kan uppleva en stund av helighet, i en naturupplevelse, en tavla eller ett musikstycke. Det är sådana upplevelser jag menar är motsatsen till det ytliga.

**JAG MINNS MED SAKNAD** min barndoms berättelsestunder. Speciellt saknar jag en man som kom förbi ibland. Han var fenomenal på att berätta. Hans berättelser tog aldrig slut, så fort en episod nästan var färdig tog en annan vid. Finns sådana berättare kvar? Får våra barn höra sådana skrönor? Eller låter vi TV stå för berättartraditionen? I så fall tycker jag synd om barnen.

Det här halvåret har jag gått i skola. Min vardag har fyllts av en massa läsning av kursböcker och skrivande av en uppsats. Som en belöning till mig själv ska jag ta med mig kanoten till "min" lilla sjö. I sjön ligger en liten holme och där ska jag slå upp mitt tält. Där ska jag hitta min tystnad och min helighet.

Jag önskar er en riktigt varm och solig sommar med lagom mycket regn. Regndagar är bra dagar, det är då man sitter inne och umgås medan regnet smattrar mot taket. Kanske någon kan berätta hur det var förr?

Ivar Sundström

## REDAKTION & ANNONSPRISER

**Ansvarig utgivare:** Harry Hannu. **Tidningsredaktör:** Peder Bergquist. **Adress:** Hedgården, Smaragdvägen 58, 961 46 Boden. **Telefon och fax:** 0921 - 65656.

**E-post och websida:** hedensby@spray.se, www.bodenonline.com/heden. **Redaktion:** Peder Bergquist (65115), Månica Brännström (65933), Anita Wikström (65084), Dyveke Hedström (070-304 23 92), Ragnar Nyström (65589), Elisabeth Vanhaniemi (65602), Elin Järnberg (16566) Ivar Sundström (65051), Harry Hannu (65838), Gunilla Larsson (65488).

**Upplaga:** 1100 ex. Utdelas gratis till hushållen i Heden, Hamptjärnmoran, Hedsvedjan, Trångfors, Framnäs, Kusön, Bodforsen, Mjedsjön, Övre Heden och Slumpberget.

**Annonsbokning:** 65932, hedensby@spray.se.

**Tryckeri:** Björns tryckeri i Boden.

**Utgivningsplan:** Fyra gånger per år.

ANNONSPRISER:		
Storlek	Pris enstaka annons	Ideella föreningar utan vinstsyfte
1/1	1400:-	1200:-
1/2	800:-	700:-
1/4	500:-	400:-
Baksida	3000:-	
		Pris i för sex utgivningar
		7200:-
		4300:-
		2700:-

*Hedens  
byautveckling*

Byautvecklingsföreningen förbehåller sig rätten att avgöra om ett bidrag som insänts skall bedömas som artikel eller annons och meddela författaren sitt beslut före tryckning. För företag eller verksamhet som bedrivs i vinstsyfte gäller följande: Eftersom tidningen är registrerad som periodiskt utgiven tidskrift utan vinstsyfte och utgiven av ideell förening kommer ingen moms att redovisas eller faktureras.

**N**är Vattenfall ifjol lämnade tillåtelse till fiske ovan "hängbron". Tillät Hedens Byamän fiskeklubben Börstingen att få rätten att på försök förvalta det nya fisket mellan kraftledningsgatan som korsar älven cirka 300 meter söder om Bodens kraftstation och hängbron.

**EFTERSOM HEDENS BYAMÄN** är ensamma om fiskerätten inom området, har man i år låtit annonsera efter ny arrendator för fisket.

Intresseansökningar har kommit Hedens Byamän tillhanda och ny arrendator Arctic Fishing, har utsetts med ett avtal som gäller från och med den 22 maj 2006.

Hur fisket utvecklas och vad den nya arrendatorn har tänkt sig, återstår att se? Redaktionen ber att få återkomma i ett senare nummer av Hedenbladet.

**NÄR JAG PÅ PÅSKDAGEN** besökte området för det omtalade fisket träffade jag Lars-Ingvar Norberg och Christer Sjöström från Piteå som var på besök i Boden under påskdagarna bara för att fiska i Lule älv nedanför Bodens kraftstation.

Christer hade strax innan fångat en fin harr med mask och maggot. Grabbarna från Piteå berättar att de brukar åka upp till Boden flera gånger per år, bara för att fiska. De åker tillsammans för att hålla bensinkostnaderna nere.

Som sportfiskare tycker de att det är positivt att få fiska närmare kraftstationen. De tycker dock att man inte borde få fiska med fasta redskap längre nedströms då det påverkar sportfisket. De har ingenting emot att fiskerättsinnehavarna får fiska med fasta redskap men att det kanske kunde begränsas till ett antal dagar eller veckor på året.



**Christer Sjöberg från Piteå visar upp sin vackra harr.**

## FISKET OVAN HÄNGBRON

TEXT OCH FOTO HARRY HANNU

**Vy över luleälv med hängbron i bakgrunden.**



**Lars-Ingvar Norberg tar en värmande kopp kaffe innan den spännande fortsättningen.**





Hasse Söderström berättar en rolig historia på överlulebondska för Reine Sundqvist och Roger Qvarnström.



Åsa Johansson och Kristina Lindgren ordnade maten. Nedan intervjuas Bernt Lundström om Hedens historia.



# RUNT PLANETEN GENOM ETERN

Vi är nu kändisar genom media eftersom Radio Norrbotten torsdagen den 20 april var på besök i hedenområdet och sände ut ett radioprogram.

TEXT MÁNICA BRÄNNSTRÖM OCH ANITA WIKSTRÖM

FOTO DYVEKE HEDSTRÖM OCH PEDER BERGQUIST



De musikaliska inslagen bestod av Mikaelsskyrkans barnkörer och trubaduren Bengt Andersson. I mitten av bilderna ser vi den bil och mast som användes för att sända radioprogrammet ut till stugorna i Norrbotten.

Under hela förmiddagen kunde i stort sett hela världen ta del av det som händer i vår bygd. Ett radioteam stannade i Mikaelsskyrkan medan ett annat för runt i byn och intervjuade byns söner och döttrar som glatt berättade om sina företag. Vår egen Hasse Söderström följde med en reporter runt byn för att visa alla sevärdheter som de hann med under dessa timmar. Hasse berättade med sin lugna djupa stämma och drog till allas glädje roliga historier på överlulebondska och svenska. Till och med vår präst Peder Bergqvist lyckades med bedriften att dra det tredje budordet på bondska från Mikaelsskyrkan.

**DET MOBILA TEAMET** med reportern Reine Sundqvist startade hos Elin och Niclas Järnberg som har byggt ridhus och tagit med sin dröm till byn. Drömmen om en ridklubb och samlingsplats för hästar och hästmänniskor. Vi är en hästrik by så teamet besökte även hästhandlare Robert Lindström och travtränaren Mats-Åke Nilsson. På Grönland bjöd Harriet Olofsson på väfflor medan Mats-Åke informerade kring travhästar och hur det kom sig att han började med trav. Teamet fortsatte sin färd mot Mjedsjön där de besökte Kurt och Birgit Johansson. De har en vacker timring och en jordbunker som är byggd som bostad av Håkan Dellarp. Paret har

även lapphundskennel. Fisket vid Bodens kraftverk besöktes också. Där berättade Torgny Lindfors om fisket, och frågan är om armarna räckte till. Ljusbodens Agneta och Stefan Forssberg berättade om sin verksamhet vars framtid ser "ljus" ut. Även Torgny Sundström på Sundströms trafik fick besök av media.

**REPORTERN ROGER** Qvarnström som stannade i Mikaelsskyrkan intervjuade i sin tur människor som besökte kyrkan. Han tyckte att kyrkan var vacker, ljus och inbjudande. Det poängterade han vid flera tillfällen. Här kan vi tala om en fullsatt kyrka trots att det inte var högmässa. Att kyrkan var fullsatt kan ha berott på flera saker. Dagens trubadur Bengt Andersson som sjöng sånger av bl.a. Cornelius Wreijsvik. Kyrkans barnkörer vilka lät sina röster höras. Medias närvaro påverkade givetvis antalet besökare.

För övrigt bjöds det på gott fika och mycket god mat av Mikaelsskyrkan, Hedens byamän och Hedens byautvecklingsförening. Maten hade Åsa och Kristina, som arbetar åt kyrkan, lagat. Det var ett buffébord med allt som hör till. Qvarnström gick runt med mikrofonen i kyrkan och intervjuade människorna där. Peder Bergqvist berättade lite kring kyrkans historia medan Bernt Lundström berättade om bygdens historia, exempelvis om

marknaden som flyttade från Heden till Jokkmokk för 400 år sedan. Ulla Sundén berättade om engelska kanalen, om hur engelsmännen fick slut pengar och inte kunde betala arbetarna så kanalbygget lades ned. Lämningar efter bygget kan ses i Trångfors. Ulla berättade även att hon skrivit en uppsats om Engelska kanalen. Viola Selberg berättade om sitt liv. Fotografen Dyveke beskrev sitt företag och hur det är att vara fotograf. En utav Bodens kommunalråd, Olle Lindström hade också tagit sig tid att besöka kyrkan denna förmiddag.

**IDÉN TILL DENNA** förmiddag kom från några ur byautvecklingsföreningen som lyssnat till programmet där andra byar i Norrbotten varit med. Dom tyckte att konceptet var bra och att det vore roligt att även få ut vår bygd i etern. Vi måste ju följa med i utvecklingen. Idén blev verklighet genom ett gott samarbete mellan Hedens byautvecklingsförening, Hedens byamän och Mikaelsskyrkan. Det resulterade till en trevlig förmiddag även om det hade behövts mer tid för allt som kunde ha berättats. Människorna lämnade kyrkan glada och nöjda med arrangemangen och radiolyssnarna kring moderjord fick lära känna ytterligare en by, så visst är vi kändisar nu.



# GÄDDFISKETÄVLING

sön 18 juni kl 13.00-15.00  
i Hedavan och Lule älv



Lagfisketävling med eller utan  
båt Max 4 vuxna och en båt/lag,  
obegränsat antal barn (under 12 år)

Startkort, anmälan från kl 11.00 i Hedgården.

100 kr/vuxen

1:a pris till den som fångat den tyngsta gäddan 1:a, 2:a och  
3:e pris till det laget som tillsammans fångat den största  
samlade vikten gäddor.



**Ytterligare info på [www.bodenonline.com/heden](http://www.bodenonline.com/heden)**

**Harry Hannu 0921-658 38**



**HEDENS BYALAG**

*Hedens  
byautveckling*



2 april 2006  
Jennie Elina Nathalie  
Sundberg, Daniel och Jennie.



7 maj 2006  
Erik Linus Lundström, Jenny  
och Tomas.



9 april 2006  
Henrik Svante Alfred Bergdahl,  
Elina och Henrik.



23 april 2006  
Karl Albin Lakso Helin, Eva och Billy, gudmor Maria.



30 april 2006  
Ebba Evelina Kristiansson, Fredrik och Maria,  
storebror Gustav.





Dagny Wikström har lämnat in namn på fotbollsspelarna från 1936.

Översta raden: Nisse Olofsson, Gerhard Vestman, Erik Olofsson, Rupert Wikström, Gösta Ekberg, Josef Enbom, Oskar Almqvist. Mittenraden: okänd, John Johansson, Conny Holmström.

Nedersta raden: Atle Markström, Halvar Markström, Rudolf Wikström.

# Helens Akupressur



Jag kan hjälpa dig med migrän, trötthet, muskulära spänningar, stress eller andra besvär du vill ha hjälp med.

**Helen Söderström**  
Diplomerad Akupressör och stress terapeut.

För tidsbokning:  
0921-65131, 070-2797020

Välkomna!

**Bodens södra s-förening** vill bland annat arbeta för:

- att alla som vill skall ha möjlighet att bo i området, barnomsorg i närområdet
- Lule älvdal. Laxtrappor byggs förbi dammarna Boden och Vittjärv
- en belyst gång- och cykelväg mellan Heden och Hedsvedjan
- avfart för bilar vid Hedens skola för av- och påstigning





# FORSKNING PÅGÅR OM HEDENS HISTORIA



Åtminstone kan man uttrycka det så. För den sista torsdagen varje månad, från september till maj, träffas en liten grupp hedbor för att se om det går att få fram något nytt. Och det går även om det går långsamt.

TEXT BERTHILL MUNKESTAM FOTO PEDER BERGQUIST

**E**fter ett antal år som vi varit igång kan man nog säga att mer om 1500-talet hittar vi nog inte. Vi kommer att fortsätta med de kommande århundradena från 1600-till 2000-talen. Någon gång skall vi förhoppningsvis ha fått ihop material för hela perioden, till en bok, eller ett antal häften. Och går inte det hamnar det i alla fall i ett arkiv här i Heden.

Det är mycket som bör göras. Här är några exempel på vad som återstår.

- Fotografier från förr till nutid för att belysa Hedens historia
- Fiskodlingen
- Hedenbrokaféet och andra kaféer.
- Järnvägens ankomst
- Båttrafiken
- Engelska kanalen
- Sägverksrörelse i stort och smått
- Det var dans bort i vägen?
- Amerikaemigranter med brev och hemvändare
- Ja, listan kan göras hur lång som helst.

**SOM NI SER** är det mycket som hedborna själva har material till. Ta bara detta med fotografier. Här skulle vi vara tacksamma om vi fick scanna in dem till ett byarkiv. Och vi menar inte bara bilder på gårdar, slätter eller andra aktiviteter. Utan minst lika viktigt är porträtt av sedan länge bortgångna hedbor.

Det vi håller på med för tillfället är att försöka sammanställa de olika gårdarna och deras ägare från nutid och bakåt i tiden. Att föra gårdarna tillbaka till 1500-talets början kanske inte går mer än undantagsvis. Däremot bör det gå att följa de flesta gårdar, med olika hemmansklyvningar, från nutid till mitten av 1600-talet. Man kan fråga sig varför det blir svårt just då, och det har sin förklaring. År 1640 fanns det inte mindre än sju gårdar där ägarna var knektänkor. Av dessa var det tre stycken som hade samma namn.

Vi försöker här ge några små korn av vad man kan finna. Sedan skall varje del in på sin plats i historien.

## **VISSTE NI:**

- att kungens ombud köpte upp skinn. Ja, inte Karl XVI Gustaf utan långt tidigare. Under perioden 1571-1582 sålde hedborna tre björnskin, ett järvskinn, två mårdskin, tre utterskin samt tretton rävskin till kungens uppköpare. Till detta kom att uppköparna inte kunde köpa allt som jagades, en del behölls ju av gården. Det fanns mycket vilt i skogen på den tiden.
- att redan på 1500-talet fanns det namngivna soldater från Heden.
- att det fanns hedbor som skattefuskade redan 1589.

Men vi frågar oss: är det kanske fler som vill engagera sig i Hedens historia? I så fall hör av er till:

Berthill Munkestam,  
Rubinvägen 16,  
eller på telefon 65445.

# Mötesplatsen!

Kontakta oss på [hedensby@spray.se](mailto:hedensby@spray.se)

Här är läsarnas mötesplats. Skicka in mejl till oss och ge oss tillåtelse att publicera det ni skriver, namn och e-postadress.

Hej!

Jag heter Bengt Bergman, uppvuxen i Bodforsen och gick i Hedens skola 1933-39. Sedan 50 år bosatt i utkanten av Eskilstuna.

Hembygds- och släktforskare med rötterna i "fyrkanten."

Jag är intresserad av allt som rör hemtrakterna men framför allt Bodforsen.

Jag har hört att det varit ett program i Norrbottens radion om just den byn, men mina försök att hitta något om det på radions hemsida har misslyckats. Vet "Hedenbladet" något om det?

Kan ni inte lägga till en uppmaning till dem som vet något om Bodforsen att höra av sig om det fornyfynd som gjorts av Gotthard Boström 1946.

Med vänlig hälsning

Bengt Bergman  
Anells v 16  
63369 Skogstorp, telefon 015-25515

Några rättelser från förra numret. Olle Lindströms hund heter inte Helga utan Maja. Elin Järnbergs häst heter inte Labrioelin utan La Brie.

Redaktören

Hej!

Vi planerar att genomföra en familjedag i Heden någon gång i augusti månad.

Kom gärna in med förslag på aktiviteter till Elin Järnberg (0921-16566, [en.jarnberg@hotmail.com](mailto:en.jarnberg@hotmail.com)).

Hör av er så snabbt som möjligt så att vi tillsammans kan göra dagen så bra som möjligt för stora och små.

Med vänlig hälsning

Elin och de andra i  
byautvecklingsföreningens styrelse

Hej!

Jag gissar att det finns många datorintresserade och datorkunniga personer i området.

Vi söker någon eller några som tycker det är roligt att redigera bilder och kreativt arbeta med att formge Hedenbladet.

Du som är intresserad får tid och möjlighet att sätta dig in i hur vi gör tidningen. Kontakta oss, vi behöver din insats!

Med vänlig hälsning

Redaktören (070-6122322)



## Digitalkamera Canon Ixus 300

med batteriladdare och kablar.

Pris: 300:-

Kontakta Hedens  
byautvecklingsförening:  
[hedensby@spray.se](mailto:hedensby@spray.se).

# Mötesplatsen!

Kontakta oss på [hedensby@spray.se](mailto:hedensby@spray.se)

*Hedens  
byautveckling*



# LOPP- MARKNAD PÅ HEDGÅRDEN

TEXT MÅNICA BRÄNNSTRÖM

FOTO LENNART WIKSTRÖM

Det samlades in pengar till klassresa som vi ser till vänster.

Nedan från vänster: Börge Sandlund och Erik Brännström. Veförsäljning utomhus. Full fart på försäljningen inne i Hedgården.



I nnanför dörren möttes besökarna av sommaren. Det var Sanderlunds som för femte året i rad var med och sålde sina blommor. Det var anveller, vilket betyder att det är ettåringa blommor. Blommor är Börjes stora intresse. Han börjar sätta sina frön och sticklingar redan i februari under vanliga ljusrör, kalljus som han kallar det. Börje säljer även blommor hemma på Spelvägen 12.

**KORVGUBBEN BRÄNNSTRÖM** satt och frestade med kolv innan man kom till kaffe med dopp där Anita Vikström och Britt-Inger Petterson stod för serveringen.

**HEDGÅRDEN GÄSTADES** även av jämtlandstösen Astrid Hendriksson. Hon var på besök hos barnen och passade på att sälja norsk parkavring,

kex, bullar, mjukt tunnbröd och en och annan baddräkt. Marknader är en av hennes fritidsintressen. Hon tycker att det är trevligt att ha något att göra och så kommer hon ut och träffar andra människor.

**BEHÖVS DET PENGAR** till en klassresa kan man göra som Kim Bernhardsson, Jennifer Backman, Johan Kerttu och Viktoria Ericsson. De hade samlat ihop saker att sälja på loppmarknaden denna lördag. Kim tyckte att försäljningen gick ganska bra. Deras utbud bestod i kakor, godis, prydnader, pussel och mycket annat.

**NÄSTA STÅND STANNADE** man vid om man gillar rumpor. Här stod Britt-Inger och Anna-Greta Söderman. De sålde trädgårdsprydnader i trä. De hade förutom rumporna prydnader

som Kronblom med fru, skator, storkar, solrosor o.s.v. Det är en kamratgrupp på "Apelsinlunden" på Erikslund som tillverkar dessa konstverk. På området har de en källarlokal med aktiviteter för de boende. Där har de maskiner och material och där samlas de och har trevligt så gott som varje dag.

Krister Hägglund sålde det som blivit över efter en flytt. Medan Barbro Jakobsson och Mari Lindström hade haft värstädning. De sålde "bra att ha" grejer som de inte längre behövde.

Gunilla Johansson sålde produkter åt sin syster Hjördis Björfäll som handarbetar i skinn och sin dotter Anette Johansson som arbetar i trä, tyg och halm. Gunilla är inte själv så förtjust i handarbete som dottern och systemen, men tycker att det är roligt att sälja.



Kjell Lundmark jobbar med pråmen för att kunna sjösätta den innan midsommar.

**E**n pojkdrom håller på att gå uppfyllelse! Kjell Lundmark från Övre Heden och brorsan Nils Lundmark har tillsammans med Lars Vilnegård från Luleå satt igång ett projekt som får många att lyfta på ögonbrynen.

**EN 10-15 TON TUNG PRÅM**, som fraktats från Laisvall till badplatsen i Heden, kommer på sikt att kanske bli en husbåt? Eller varför inte en modul där man i ena stunden ställer upp en, ja kanske två husvagnar på den för att färdas till nya ställen på älven. Utrymmet är stort, 40 kvm

**NÄR PRÅMEN VAR "I TJÄNST"** fraktade man maskiner och utrustning på den över sjön Laisan till gruvan. Kjell bedömer att den är minst 50 år gammal och att den inte varit i användning under de senaste 10-15 år innan de kom över den.

**DE KOMMER TROLIGTVIS** att sjösätta båten under helgen den 9-10 juni. Om någon är i farten vid tidpunkten för sjösättningen så lär ni få se en syn som man sällan skådar.

Hedens Byautvecklingsförening lyckönskar grabbarna och hoppas att de får utlopp för pojkdrommarna.

---

Text och bild Harry Hannu

## OM DET ÄR NÅGON SOM UNDRAT?





## Valborgsmässoafton i bygden

TEXT MÅNICA BRÄNNSTRÖM FOTO PEDER BERGQUIST

**K**vällssolen gassade som om det var mitt i sommaren. I Trångfors var det många som samlades denna vackra vårkväll. Som traditionen bjuder var det även i år loppmarknad i Trångfors IF:s regi. Människor trängdes för att se allt som fanns att se i hopp om att fynda. Någon hittade en sodastream, en annan en rishatt som skydd för solen. Det fanns prydnader, böcker, porslin, möbler och mycket annat som lockade. Men varför inte ta ut allt i solen för att slippa trängseln, det var ju molnfritt?

**TRÅNGFORS IF** hade ordnat med fiskdamm för de små, lotteri, korv-, hamburger- och fikaförsäljning för oss andra. Innanför hockeyrinken smällde ungarna smällare. Det tjöt, small och levde om medan ungarna jublade. Själv är jag skotträdd och hoppade högt. Majbrasan tändes klockan 19.00 och många vårrusiga

människor samlades runt omkring för att beundra den. Det bjöds även på sång. Det var kören Corisma med sina skönsjungande damer och herrar som sjöng vackert och ville med det önska våren välkommen. Ledd av körledare Magnus Toresson sjöng de bland annat traditionella "Sköna maj" och "O hur sköna majsol le" och den sköna majsolen log ikapp med dem. Det kändes verkligen som att våren var i antågande. En som också gjorde vårkänslorna kännbara var Staffan Andersson i kören som käckt vårfin med studentmössa på svaj påannonserade de olika vårsångerna.

**ÄVEN I HEDEN** hade det samlas människor för att se brasan brinna. Nere vid älven hade byalaget anordnat en brasa för dem som ville njuta av eld, sol, vind och vatten.



Ett galleri av människor från valborgsmässoaftonen 2006 i Trångfors. Unga likaväl de som sjunga. Elden, solen, människorna, ja allt sken denna kväll.

Här kommer  
nästa generation  
hedenspelare som vill  
visa framfötterna.

Det har tidigare nämnts i Hedenbladet om "handbollsundret från Heden".

Detta med anledning av att vi har en stor grupp killar och tjejer, som varje säsong är med och sopar banan med sina konkurrenter.

De spelar i BBK och bildar där grundstommen av spelartruppen.

Stor förtjänst till detta på pojksidan är Janne Lindberg, som tog över

träningen för fyra-fem år sedan för att hans egna grabbar Albin och Emil skulle ha meningsfull sysselsättning. Janne är fortfarande kvar tillsammans med en annan Janne, nämligen Öhman från Ågårdan. Bägge har med sitt kunnande lyckats få härlig bredd och ett väldigt bra Pojkar 93 lag.



## HANDBOLLSUNDRET I HEDEN

TEXT OCH FOTO EILERT GEZELIUS

**V**id Rallarcupen uppe i Kiruna for de fram som Carolas stormvind och ställdes mot Nordnorges bästa pojkar-93 lag. Det tog mindre än en minut så hade Jesper Lindström från Trångfors gjort två mål och innan matchen var slut fanns Norrmännen någonstans uppe på läktaren totalt bortspelade. Slutresultatet skrevs till 19-7 för våra grabbar och taket nästan lyfte på hallen vi spelade i. Nästa cup blev på hemmaplan. Det var "Kroken-cup" där de spelade hem finalsegern med klara 24 -5 tror jag det blev.

**ÅR 2005 VANN** de DM guld mot Norrfjärden här i Boden. De fick åka ned till Öjebyn för att försöka upprepa triumfen och försvara sin titel. Även det gick som en dans, klarare DM final har väl sällan skådats. Dagen till ära fyllde en av spelarna Ingemar "Ingo" Gezelius 13 år och så fort slutsignalen gått blev han hissad av sina lagkompisar. Snacka om att tajma in födelsedagen väl, det blev dubbelårta den dagen.

En långresa ned till Alingsås för att delta i Potatiscupen var också planerad. Grabbarna hade inte turen på sin sida, utan snålförlorade flera matcher. Men så i åttondelsfinalen klippte de till. De låg under med 8-10 när det var mindre än två minuter kvar. Motståndarna brände en straff i trävirket och på målvaktens blixtnabba uppspel reducerades till 9-10. Sekunderna tickade iväg, när det var inne i slutminuten kom kvitteringen till 10-10. Motståndarna schabblade till en passning med mindre än halvminuten kvar. BBK hade nu bollen och på motståndarnas planhalva. Ledare och medspelare stod nu upp på sina avbytarbänkar och vrålade för fullan hals. –Håll i bollen, vårda bollen, säkra pass. När det bara var sekunder kvar fintade "Ingo" Gezelius ett hoppskott men drog av ett underhandsskott som helt ställde målvakten, som bara kunde se bollen nesligt försvinna in i mål mellan sina ben. Segern var ett faktum och på klockan såg jag att det bara var 5 sekunder kvar av matchtiden. Vilken grej, vilken vändning och äntligen kom grabbarna på att de kunde vinna över mer namnkunnigt motstånd.

#### **MEN INTE NOG MED DET!**

-Handbollsundret är inte slut ännu...

Den minnesgode kommer säkert ihåg fjolårets succéartade handbollsturnering Heden-skolan gjorde i klasshandbollen. Då gick de vidare med sina två lag till final och fick möta varandra. Prislistan såg ut som poesi för oss Hedbor.

Klasshandboll Kl 5 i Bodens kommun 2005:

- 1) Hedenskolan
- 2) Hedenskolan

Hur skulle det då bli i år. Samma grabbar och tjejer hade nu vuxit till sig en storlek och går i 6:e klass. Bägge 6:orna delades upp på två lag och for genom grundspelet som projektiler och mosade allt motstånd.

#### **FAVORITTRYCKET VAR STORT**

när det randades finalspel och gissa om de var taggade. På nytt slutade det med att Heden gick till final med sina bägge lag så fjolårets historia skulle komma att upprepas. – Ja ha sa Gunnar Pettersson, då får vi heja på Heden i år igen för seger blir det ju! Som den vane handbollsfluktaren jag är trodde jag nog segern skulle gå

åt ett visst håll. Det var en tämligen övervägande del spelare från BBK i det laget. Men ack vad jag bedrog mig och så fel man kan ha. Det andra finallaget vann, men vad spelar det egentligen för roll. Hedenskolans sexor blev på nytt dubbelsegrare i Bodens klasshandboll. Vilken styrka, vilken bredd. Så resultatslistan blir som i fjol:

Klasshandboll Kl 6 i Bodens kommun 2006

- 1) Hedenskolan
- 2) Hedenskolan

**DET ÄR EGENTLIGEN** fantastiskt att så många duktiga handbollsspelare finns i våra byar Heden-Hampis-Hedsvedjan-Trångfors. Om man tittar på den "frimärksliknande" gymnastiksalen på Hedenskolan kan ju ingen med fog påstå att förutsättningarna varit lysande. Likafullt är det i den allt startade för våra ungdomar, men det är klart de var ju bara hälften så stora då. Nu är det upp till bevis för årets klass 5:or att ärva sexornas tron nästa år. Även i den åldersgruppen finns ju flera duktiga handbollsspelare.

## **Petterssons Potatis**

*Potatis är en mycket god  
gröda,  
den sorteras och packas  
med viss möda,  
den kommer från en fin och  
bördig jord,  
och levereras hem direkt till  
ert bord.*

Fri hemkörning i Hedenbladets  
utgivningsområde.

Ring: 070-569 77 75 eller 654 04

# BODENCUPEN 10 ÅR

TEXT OCH FOTO EILERT GEZELIUS

**F**ör precis 10 år sedan lade BBK ned Bodencupen. Hedens IF ansökte om att få driva den vidare och på den vägen har det nu varit i 10 år. Anders Holmström har i alla dessa år haft minst tio fingrar med i spelet för att få det här att fungera. Bodencupen är ingen lek. 60 lag anmälda, cirka 150 matcher skall spelas, mat och logi till långväga gäster, bokning av domare, se till att det finns matchvärdar och att grillkiosken bemannas från tidig morgon till sen kväll. Anläggningsgruppen har arbetat hårt med banunderhållet och lyckats över förväntan med prepareringen av grusplaner i Heden, Vittjärv och Trångfors. Björn Samuelsson vår kanslist har haft en lång hektisk tid med allehanda papper och inkassering av pengar. Våra många ungdomsledare har slitit med att få igång lite spring i benen på sina adepters och lite bollkänsla.

**BODENCUPEN ÄR** Norrbottens största vårcup alla kategorier. Det är lite av vad MC folket kallar avrostningsträff. De flesta lag har inte hunnit vara ute särskilt mycket vid den här årstiden när det fortfarande är en hel del snö kvar på backen. Ändå är intresset stort att få lufta dubbdjorna och jaga den runda bollen. Självt har jag den stora förmånen att vara lagledare för Hedens pojkar 94/95 och på varje träning innan cupen förhörde de sig om sina chanser. De mindes säkert i fjol när vi bara hade en avbytare att ta till. Nu i år har skaran växt så vi kunde köra med tre hela byten x 6 grabbar. Onekligen roligt för både mig och huvudtränaren Nisse Kerttu. Laget består av en blandad grupp födda 1994 och 1995.

**DET GICK JÄTTEBRA**, några förargliga förluster och så brakseger med 14-0 över Vitålaget. I matchen om 5-6 pris ställdes vi mot Unbyns pojkar -93 och då åkte vi dit trots storspelande målvakten Robert Widgren. Men vi kommer igen. Nu är det en lång serie som vankas med avbrott för Examenscup i Hemmingsmark och Lyckseles

Lapplandscup månadsskiftet juni/juli. Där har Heden att försvara sin tredjeplats från i fjol med det här laget. Först i mitten av september är serien slutspelad och fotbollsskorna kan läggas i garderoben till nästa år.

**HEDENS IF TÄNKER** fortsätta med Bodencupen. Den är ett begrepp i dagens fotbollsvärld för ungdomslag. Föreningen vill passa på att rikta ett stort tack till alla föräldrar som helt ideellt skötte sina pass som matchvärdar och grillpersonal. Säkert var närmare 100 föräldrar hårt engagerade dessa tre dagar cupen pågick. Utan detta engagemang skulle det vara omöjligt att genomföra en cup av den här storleken. Det fungerar tack vare er föräldrar! Vi ses nästa år igen, nya passlistor skall göras upp och nya föräldrar hamnar i hetluften.

-----  
Text o Foto  
Eilert Gezelius



Oskar Nyqvist en liten kille med stor boll som kan trixa sig förbi vem som helst.





Så mycket som 12 cm djupa spår kunde mätas.

## Intelligensbefriad verksamhet...

Det är helt sanslöst att det finns sådana här marodörer i vår bygd. Det kan inte finnas många "getter" i hjärnkontoret när man tar sin Epa-Traktor, fyrhjuling eller Cross-MC och använder Knottvallens fotbollsplan till körgård. När jag växte upp fanns det miltals med skogsvägar, nedlagda grusgropar och hedmarker vi körde på. När jag tittar mig omkring idag så finns samma skogsvägar, nedlagda grusgropar och hedmarker kvar. Har ni så lite pengar i börsen, att ni inte kommer längre med era fordon är jag säker på att Hedens IF kan sponsra med en tank eller två för att slippa få sina fotbollsplaner förstörda.

När jag fick syn på hur gräsplanen förstörts blev jag så heligt arg att jag till och med orkade flytta en 250 kg betonggris helt ensam för att korka igen infarten. Det var tur att ingen av er var där vid tillfället, då hade ni landat i Hedavan efter en rejäl flygtur.

Jag har lust att göra en flash-back i mitt gamla militära yrke och försåtminera

området så era handpolerade körverktyg flyger i småbitar. Ni saboterar för ett 100-tal smågrabbar i er hemby, som har Knottvallens som sin hemmaarena. Vad är syftet kan man fråga sig. Saboterar ni fotbollsplaner kan det väl inte spela någon roll om någon saboterar era körverktyg? Jag är rädd för att de som utför sådana här saker förmodligen inte har fler IQ:n än att de kan andas, äta och stå upprätt. Det brukar behövas runt 50 IQ till den prestationen. I övrigt är nog övre delen urblåst.

Det här har gjort minst 100 Hedengrabbar jätteledsna, (förmodligen känner ni några av dem) det har gjort minst 200 föräldrar ursinniga. (vi känner till vilka ni är). Ni kommer inte att ha många sympatier att vänta er från det hållet i fortsättningen.

Kliv fram och erkänn vilka ni är, så kanske ryggraden raknar ett par grader. Skäms på er, dubbelfalt skäms på er!

Eilert Gezelius

# Kommunen är till för bodensarna. Inte tvärtom.

Moderaterna har tillsammans med fem andra partier styrt kommunen med stor framgång under innevarande mandatperiod. Ge oss nytt förtroende i höst, så ska vi fortsätta att utveckla Boden!

*nya* moderaterna

Välkommen till vår hemsida för en närmare presentation av Moderaternas politik för Boden, [www.moderat.se/boden](http://www.moderat.se/boden)



## Ägare: Kurt Almqvist Adress: Smaragdvägen 45

**TEXT** LARS SUNDSTRÖM Heden N:o 1 "Perols", 21 maj 2006 (tel 65028 för rättelser och tillägg)

**FOTO** PEDER BERGQUIST

**G**eneration ett: Anders Almqvist (1811-07-22 Heden N:o 3), far Nils Andersson. Hustru Maja Lovisa Jönsdotter (1820-07-05).

**GENERATION TVÅ:** Nils Johan Almqvist (1884-06-24) gifte sig 20/11 1868 med Anna Cajsa Juhlin (1838-12-30 Bredåker) och fick barnen: Fridols (22/8 1869, Hilda Maria (1871), Erik Magnus (24/3 1873) och Nils Joahn (22/7 1874).

**GENERATION TRE:** Fridolf Almqvist gifte sig 11/7 1893 med Erika Jansson (1870-05-30 Unbyn.) Barn: Albin (1894), Johan Harald (1896), Ellen (1898), Verner (1900), Klara (1903), Hedvig Erika (1905), Gunnar (1907), Oskar (1910), Svea

Ingegärd (1912). Fem av barnen blev kvar i Heden.

**GENERATION FYRA:** Oskar Almqvist (1910-01-15), gift med Helga Almqvist (1914) som idag bor på Midgårdarna i Boden. Son: Kurt Almqvist (1944) som i sin tur har en son: Peter (1965 Flåsjön).

**I EN VÄGLÄNGD** från år 1744 stod Nils Hindersson som ägare med skattetalet 35/64 mantal.

**ROTEHÅLLARE** 1695 var Jöns Jönsson, 1728 Hindrich Nilsson, 1742 Nils Hindersson.

Källor: Kyrkböcker, Kurt Almqvist, Per Enbergs bok s. 131-134.





Söderström Hans

Traktorrörelse

Snärvägen 4 961 44 Boden 0921-65400



Tillverkning  
av takspån

Legosågning  
och klyvning

Timmerdass  
med sticktak

-Du hittar oss i Hedsvedjan eller på fax 0921-65580

# BLI

# MEDLEM!

*Hedens  
byautveckling*

och se till att HEDENBLADET  
kan leva vidare!

Medlemsavgiften i Hedens byautvecklingsförening är 50:-/år  
för enskild och 100:-/år för familj. Bankgironummer: 5244-  
7802.

MED DETTA NUMMER MEDFÖLJER  
ETT IFYLLT INBETALNINGSKORT.

Hedens byautvecklingsförenings styrelse.

SOMMAREN  
2006

Svenska kyrkan 

ÖVERLULEÅ FÖRSAMLING  
MIKAELSKYRKAN

DE SKOLA  
OSS  
PÅMINNA...

”Jag ser upp emot bergen: varifrån skall jag få hjälp? Hjälpen kommer från Herren, som har gjort himmel och jord. Han låter inte din fot slinta, han vakar ständigt över dina steg. Han sover aldrig, han vakar ständigt... Herren bevarar dig, i hans skugga får du vandra, han går vid din sida. Solen skall inte skada dig om dagen, inte månen om natten. Herren bevarar dig från allt ont, från allt som hotar ditt liv. Herren skall bevara dig i livets alla skiften, nu och för evigt” (Psaltaren 121).

**SOMMAREN:**

- **9 juli kl. 14.00. Friluftsgudstjänst i Lombäcken, vid bygdegården. Kören Exodus medverkar.**

- **Fjärrvärme kommer att installeras i Mikaelskyrkan under höstterminen. Under denna installation måste vi mest troligt använda andra lokaler. Vi tar gärna emot förslag på lokaler att vara i under denna tid. Vi kan tänka oss att fira gudstjänst i hemmen, eller i någon offentlig lokal i området. Kom med dina idéer, telefonnummer finns nedan.**

- **Höstterminens aktiviteter börjar vecka 37.**



FÖR FÖRSTA GÅNGEN VAR DET "SÅ SKALL DET LÅTA" I MIKAELSKYRKAN. DET VAR DEN 7 MAJ OCH MONICA MASMAN LEDDE DET HELA, LENA ENGVALL VAR PIANIST.

FÖR KONTAKT:  
MONICA (PEDAGOG) 65950, ÅSA (DIAKON) 65951, LENA (KANTOR) 65960, KRISTINA OCH ÅSA (HUSMOR) 65969, PEDER (PRÄST) 65964.



”Heden Knutters”: Ulf Lindström, Hasse Söderström och Bengt Avenius.



Peder berättade om hur nyfiken han blir på historien kring kyrkan i Heden.



Kören Exodus sjöng så att till och med fåglarna tystnade.

# GÖKOTTA PÅ LÅNGBERGET

TEXT MÅNICA BRÄNNSTRÖM OCH ANITA WIKSTRÖM FOTO LENNART WIKSTRÖM OCH PEDER BERGQUIST

**P**å Bodens högsta berg hade omkring 50 personer samlats för att njuta av körens sång, prästens ord, naturen, matsäcken och inte minst duggregnet som föll. Britta Johansson upplyste oss om att vi inte är gjorda av socker och därför inte smälter. Vi tror snarare att regnet är bra för hyn.

**KÖREN JOJKADE** och sjöng vackra sånger. Vi fick psalmböcker så vi kunde sjunga psalmer tillsammans med kören Exodus. Det var Den blomster tid nu kommer (psalm 199) och O store Gud (psalm 11). Peder Bergqvist pratade om bygdens kyrkliga historia, om en avhandling

från sjuttonhundratalet som visade att det finns lämningar efter en kyrka i Heden.

Peder berättade även anledningen till att vi samlats på berget denna morgon och han välsignade människor, natur och djur.

**EFTERÅT SATT VI** på stenhällen och fikade från medtagna matsäckar och grillade korv. Vi minglade, samtalade och skrattade tillsammans. Det är sjunde året i rad som gökottan är på Långberget och antalet gäster bara ökar. ”Hedenknutters” Hasse Söderström, Ulf Lindström och Bengt Avenius hade också kommit för att hedra Jesus färd till himmelriket.

**DET ÄR INTE SÅ KONSTIGT** att vi blir fler för varje år som går, för att sitta på en stenhäll högt uppe på ett berg en tidig morgon ger en känsla av frid och glädje. Att sitta där i trevligt sällskap och titta ut över naturen samtidigt som man får till sig guds ord, sång och gemenskap är någonting vi önskar att alla fick ta del av.

**FÖR ER SOM** inte känner till om gökottan så är det Kristi himmelfärds dag. Det är den dag då vi samlas tidigt på morgonen och far till ett berg för att hylla Jesus färd till himmelriket.

# På lösdrift i Heden

TEXT OCH FOTO ELIN JÄRNBERG



Till vänster ser vi Katarina med hästarna. Till höger har vi stallet.



Katarina Lindgren har haft ett stort hästintresse sedan barnsben. Då hon var liten så fanns det inte ridskolor på samma sätt som det gör idag, så det var svårt att tillfredsställa intresset.

**S**om vuxen började Katarina ta ridlektioner men kände att de stora svenska halvbloden som fanns på ridskolorna var väldigt stora att rida. Hon tänkte att någon gång ska jag skaffa en mindre häst, en nordsvensk eller fjordhäst. Men så blev det inte...

**FÖR 10 ÅR SEDAN** så opererade Katarina sina höfter. Innan dess hade hon en tid inte kunnat rida alls på grund av väldiga smärtor. Sex månader efter den sista operationen blev längtan att komma upp på hästryggen allt för stor. Katarina besökte det dåvarande Stall Åberget i Sävast. Där stod han, Smári...

Hon red honom, och kände direkt att "honom vill jag ha". Efter viss övertalning fick hon till slut köpa honom. Smári frå Sydra-Skördugili står idag i hennes lösdriftstall i Heden. Han är 17 år gammal och har fem gångarter (skritt, trav, galopp, tölt och pass). Trots sin ålder så lär Smári sig nya saker hela tiden och blir bara starkare och bättre. Katarina berättar att har man skaffat sig en

Islandshäst, så är det väldigt vanligt att man skaffar sig en till. Herkules från Sjöstugan heter hennes andra häst. Han är 6 år och uppfödd i Sverige. Katarina köpte honom som tvååring. Han är inriden men under utbildning. Islandshästar räknas fortfarande som unga när de är 6 år.

**HON HAR TAGIT HJÄLP** med inridningen av Silvia Huuva Larsson, med verksamhet i Mariebäck utanför Avan, som är utbildad unghästränare och ridinstruktör på islandshästar. Islandshästar ska vara trevliga och lätta att hantera från marken och ha mycket vilja och motor när de rids. Katarina betonar hur viktigt det är att inte tråka ut eller rida unghästarna för hårt så att det tappar suget och viljan att arbeta under ryttare. Islandshästarna är kända för sin tölt, som ger en känsla av att "glida" fram. De är även kända för att vara väldigt viktbarande trots sin lilla storlek på 132-145 centimeter i mankhöjd. De orkar med lätthet bära en karl på 90 kilo.

**KATRINA BOR SEDAN** i höstas på sin morfars hemgård i Heden. Här har hon byggt upp ett lösdriftstall. Hon har idag fyra islandshästar som går på lösdrift, två egna och två inhyrda.

Stallet som är 12x 5 meter har en stor ligghall som är 5x 8,5 meter. Som underlag i ligghallen använder hon torv och halm. I ligghallen kan hästarna gå in för att vila eller bara skydda sig för insekter. Intill finns en box som på vintern går att ha uppvärmd. Den används mest när hovslagaren kommer på besök, men är även bra att ha om någon häst skulle bli sjuk eller skadad.

**KATARINA BERÄTTAR** att hästarna trivs med att gå i lösdrift och är sällan inne i ligghallen utan väljer hellre att vara utomhus i den stora hagen, om inte det blir för varmt eller för mycket insekter. På vintern får hästarna tät vinterpåls, så kylan är inget problem om de bara får tillräckligt med mat. I hagen finns en eluppvärmd vattenkopp. Detta gör att hästarna alltid har friskt vatten som inte fryser på vintern.



**KATARINA ÄR ORDFÖRANDE** i MIDUR som är en islandshästförening i Norrbotten. De har idag ett 70-tal medlemmar. Föreningen arrangerar uteritter, tävlingar och kurser för islandshästar. När jag träffade Katarina hade hon precis kommit hem från en tredagars kurs i Kalix. Hon hade tränat för en väldigt bra instruktör från Stockholm som även är landslagsryttare.

**DET ANORDNAS VM** för islandshästar. Där deltar länder som Island, Tyskland, Danmark, Norge, Holland, USA och Sverige. Katarina berättar att man sedan cirka 1 000 år tillbaka inte fått införa hästar till Island och att de hästar som reser utomland aldrig får lov att återvända. Därför åker aldrig de allra bästa hästarna från Island på tävlingar i andra länder.

**NÄR JAG BEGAV MIG** hemåt efter en trevlig pratstund med Katarina så tänkte jag för mig själv att "lösdrift i Heden" inte är så dumt!



## Vattenfall har stängt av all trafik över Vittjärvs kraftstation

**V**attenfall har låtit stängsla av området söder och norr om Vittjärvs kraftstation för all trafik, oavsett om det bara rör sig om fotgängare.

**HEDENS BYAUTVECKLINGSFÖRENING** och Hedens Byamän har skickat en skrivelse till Vattenfall och Bodens kommun, där vi begär att få nyttja dammen och kraftverksstationen för gångtrafikkanter, hästar, cyklar och moped eller motsvarande samt som snöskoterled. Vi har inga krav på att få använda övergången för personbilar eller annan tung trafik.

**UNDER NUVARANDE** omständigheter finns inga rimliga möjligheter att färdas mellan Heden och Kusån då Vattenfall inhägnat området och stängt av all trafik över dammen. Vi anser att det medfört ökad risk för olyckor då bla skoteråkarna söker sig egna riskfyllda vägar över vattendraget ovan- och nedan Vittjärvs kraftstation.

**VID VÅRT FÖRSTA MÖTE**, hävdade Vattenfall att de inte kommer att tillåta skotertrafik över dammen, och menar att man inte behöver ta något som helst ansvar för skotertrafiken över älven. Man kan eventuellt tänka sig att tillåta gångtrafik med cykel eller barnvagn över kraftverksdammen.

Eftersom Hedens Byautvecklingsförening inte kommit överens med Vattenfall, så har vi beslutat att driva ärendet vidare tillsammans med bla Bodens skoterförening. Utfallet av mötet och vad som sagts eller inte sagts återkommer vi till senare.

---

Text och foto Harry Hannu

# Utflyktsmålet

**D**enna gång styr vi kosan från Heden efter gamla Älvsbyvägen mot Mjedsjön. När vi kommer fram till Älvsbyvägen har vi möjlighet att cykla genom skogen på båda sidorna upp till Mjedsjön istället för att åka på den stora vägen.

I korsningen i Mjedsjön kollar vi skjutvarningstavlan så att det inte är någon skjutning i området.

Nu cyklar vi in mot bebyggelsen och vid det första huset blir vi utskällda, inte av de som bor där utan av lapphundarna från Raidis kennel. Mjedsjön är ett mycket naturskönt område med fina gamla hus.

Efter att ha passerat husen fortsätter vi Mjedsjövägen upp mot punkt 63 och är nu ute på Mockträskvägen. Nu svänger vi vänster mot Boden och kommer då vidare till Aldersjön där man kan ta sig ett uppfriskande dopp. Vi tyckte dock att det var ganska mycket för kallt för ett dopp.

Efter vägen finns även möjlighet att vid punkt 49 svänga upp till Rödbergsfortet för att titta på utsikten över bygden och ta sig fika.

Från punkt 49 är det en lätt utförsäkning hem till Heden i vårt fall.

Foto och text: Lennart Wikström

“BAKLUCKELOPPIS”  
lördag 15/7

**Tid meddelas senare.  
Plats: OLYMPIA i Heden.**

**OBS! Begränsat antal  
platser.**

**Anmälan till Gunilla Larsson  
(0921-65488) eller Anita  
Wikström (0921-65084).**

**HEDENS  
BYAUTVECKLINGS-  
FÖRENING**



Här ser vi textförfattaren själv på utflykt.  
Nedan spegelblanka bilder först från  
Mjedsjön och sedan Aldersjön.





# TRÄDGÅRD I HEDEN



Vi har varit på besök hos Elisabet Engström i Heden.

TEXT GUNILLA LARSSON OCH ANITA WIKSTRÖM  
FOTO LENNART WIKSTRÖM



**D**et är nog många som åkt förbi hennes hem som tyckt att hon har otroligt mycket och fina blommor.

Vi har börjat tro på uttrycket gröna fingrar för hos Elisabeth verkar det som att hon bara behöver stoppa ner en pinne i jorden så börjar det växa. Ett exempel på hur duktig hon är i konsten med det gröna är när hon och Harry (som inte längre finns i livet) var till Österrike och de tog med sig kottar från en fin gran och satte frön från den. Numera finns det bara kvar en gran på tomten från kottarna.

#### LITE HISTORIA OM ELISABET.

Hon har hunnit med att bli 82 år gammal, har två barn Lena och Tore. Dessutom har hon fem barnbarn. Hennes mamma var också intresserad av blommor så hon har nog fått det med modersmjölken. Elisabet har också jobbat på en handelsträdgård

i Luleå i sin ungdom men kommer ursprungligen från Koler.

**NÄR VI BESÖKTE** Elisabet visade hon sitt växthus som var fullt med små plantor, det måste ha varit tusentals småplantor som väntade på att bli planterade ut i det fria. Exempel på plantor är stockros, ringblomma, krasse, lövkoja, flitiga lisa, kokardblomma, astrar, räsvans, fingerborgsblomma, luktärt, tobaksblomma, pysslingkrage, mattram, salvia, petunior, lejongap, vitkål och tomat. Det finns säkert ännu mer sorter som inte har kommit med. Sista vecka i mars börjar det strävsamma jobbet med att så frön.

**NÄR VI GÅR UT** och tittar på tomten så är det perennerna som Elisabet berättar om. Där finns det också hur mycket som helst att nämna men vi tar några exempel. Lejongap, röd

vallmo, blåsippa, fjällvallmo, akleja, gullviva, pioner, nattviol, påsklilja, malva, krollilja för att nämna några exempel. Där finns också olika sorters träd och bärbuskar.

**INNE I HUSET FANNS** det hur mycket blommor som helst. Bland annat har hon flera orkidéer som har blommat om i flera år. Hon lärde oss att man skall vattna dem när dagens datum innehåller en nolla. Det betyder att det inte blir så ofta, men då får de bli riktigt blöta om fötterna. Där finns också tomater, gurka, gullrankor, palmer, pelargoner och mycket, mycket mer.

Om vi skulle skriva om alla de blommor som Elisabet har skulle vi behöva en egen bilaga för detta.

Efter kaffe och dopp tackar vi för att vi fick komma och se allt denna blomsterprakt.



Sandtaget efter fiskodlingsvägen.

Kan ni sätta in en artikel i Hedenbladet om livsfaran med att klättra på de branta väggarna i sandtaget här vid Hedenstorp.

Jag har vid ett flertal tillfällen sett klätterspår högt upp på den brantaste väggen och blivit livrädd då jag tänker på vad som kan/kommer att hända då sanden släpper.

Med vänlig hälsning  
Susanne Flodström

## DET FARLIGA SANDTAGET

BILD HARRY HANNU

När andra hukade i landstingsstyrelsen  
stack vi fram hakan, och såg till att  
f.d "Landstingstvännen" blev kvar i Boden

Vi vågar när andra inte gör det !



# ÅRSMÖTET!

TEXT OCH BILD PEDER BERGQUIST

På ett välbesökt årsmöte fick medlemmarna i Hedens byautvecklingsförening bland annat välkomna två nya styrelseledamöter: Elisabeth Vanhaniemi och Elin Järnberg. Samtidigt avtackades Råger Eklund för sina år i styrelsen. Vår kassör, Anita Wikström, berättade om det ekonomiska läget i föreningen och oroade sig för att antalet medlemmar sjunkit de senaste året. Styrelsen fick i uppdrag att försöka värva fler medlemmar för att bland annat kunna fortsätta ge ut Hedenbladet.

**ORDFÖRANDEN BESKREV** arbetet med att anlägga en laxtrappa förbi Bodens och Vittjärvs kraftstationer. Ett antal föreningar medverkar i denna fråga. Knut Larsson, ordförande i Hedens IF orienterade årsmötet om den föreningens planer på att anlägga en ny fotbollsplan vid Idrottsgården samt planer på att överta Bodansarloggen.

**FÖRENINGENS REVISOR**, Arne Lindgren, föredrog revisions-

berättelsen. I revisionsberättelsen föreslogs ansvarsfrihet för styrelsen.

**LEDDE ÅRSMÖTET** gjorde ordförande, Harry Hannu. Han delade också ut årets ungdomsstipendium till Magdalena Bergquist "för att hon engagerat sig för de svaga utsatta i samhället". Under förtäringen framförde hon två musikstycken på gitarr. Pontus Flodström uppmärksammades för sina framsteg inom Linedance..



Till vänster har vi Pontus Flodström i sin linedanceklädsel. Ovan finner vi Elin Järnberg och Elisabeth Vanhaniemi, de nya styrelseledamöterna. Nedan årets ungdomsstipendiat Magdalena Bergquist med ordförande Harry Hannu.





Egonet AB levererar Internet i Trångfors, Hampis och Heden.

Vi har ambitionen att vara både billigare och bättre än konkurrenterna.

Med en lokal leverantör i området säkerställs god tillgång till service och support.

**Vi stöder aktivt föreningslivet inom området**

Kontakta gärna Egonet AB för aktuella uppgifter om pris och hastigheter.

Maila till: [egonet@egonet.se](mailto:egonet@egonet.se)

Ring 070-5441530

[www.egonet.se](http://www.egonet.se)