

NR 1 | 2008 | ÅRGÅNG 10

HEDENBLADET

För dig i Heden, Hamptjärnmoran, Hedsvedjan, Trångfors, Framnäs, Kusön, Bodforsen, Mjedsjön, Övre Heden och Slumpberget.



Vinterbild från Hamptjärnmoran. Foto: Conny Persson.

HEDENBLADET 10 ÅR!

Vad har hänt sedan första numret?
Tillbakablickar på sidorna 2, 3,
12, 13, 18, 19, 22 och 23.



INDEX

LEDAREN	2-3	DOPBILDER	7	VISP-LINAS FOND	14-15
DIGITAL SATSNING	4-5	HUNDAR & KÄRLEK	8-9	VÅRT PÅSKFIRANDE	16-17
		MODEVISNING	11	SKOLAN DÅ OCH NU	18-19
		HISTORIEN OM EN		SVAR PÅ FOTOFRÅGA	20
		TIDNING	12-13	10 ÅR AV BYAUTVECKLING	22-23

“de ska va gött å leva”



Nu har tio år gått sedan vi bildade Hedens Byautvecklingsförening. En fråga jag ställer mig är om vi har upplevt någon egentlig utveckling i Heden under dessa tio år? Utvecklingen i en by kan mätas på många olika sätt. Det kan synas på befolkningsutveckling, antal elever på skolan, antal kor och hästar, antal företag, antal pizzerior, o.s.v. Ja, i stort sett allt som går att mätas.

TEXT BENGT ERIKSSON

Jag var själv med i den grupp som startade Byautvecklingsföreningen i Heden och då var våra ambitioner och syften med föreningen främst att vi skulle göra det trevligt för de boende inom vårt område, dvs Heden, Trångfors och Hampis med omkringliggande boende.

DET VAR VIKTIGT att skapa ett engagemang hos de boende i byn. Vi arrangerade därför ett antal ”idé-träffar” där alla som ville och var intresserade fick komma och ge olika förslag på vad de tyckte att föreningen skulle syssla med. Idéerna var många och vi genomförde flera

av dessa. Vi arrangerade ofta i samarbete med Byalaget ett flertal teaterföreställningar, filmvisningar, modevisningar, musikunderhållning, fixade skidspåret, barngrupper, släktforskning, dialektkurser, badplatsen, politiskt debatt, julmarknader m.m. Jag har säkert glömt något.

MÅNGA AV DESSA aktiviteter kanske inte intresserade alla människor och åldrar i byn men vi försökte skapa en så bred flora av aktiviteter som på något sätt skulle attrahera så många som möjligt. Dessa aktiviteter skapade kanske inte någon egentlig utveckling, i ordets rätta betydelse,

men det gjorde i alla fall att ”de va gött att leva” i byn.

JAG SKREV EN ARTIKEL i Hedenbladet under år 2000 då Heden fick utnämningen till Årets By i Bodens kommun. Där beskrev jag det positiva med att bo i Heden, jag citerar ”Vi har en av kommunens största skolor, många barn och ungdomar, en mycket bra ICA-affär, mycket duktiga och aktiva idrottsföreningar, många duktiga företagare, en livskraftig kyrka, ett rikt föreningsliv, mycket duktigt folk inom många yrkesområden, verksamma jordbrukare som håller upp landskapsbilden, kabel-TV

REDAKTION & ANNONSPRISER

Ansvarig utgivare: Harry Hannu. **Tidningsredaktör:** Peder Bergquist. **Adress:** Hedgården, Smaragdvägen 58, 961 46 Boden. **Telefon och fax:** 0921 - 65656.

E-post och websida: hedensby@spray.se, www.bodenonline.com/heden. **Redaktion:** Peder Bergquist (65115), Månica Brännström (65933), Anita Wikström (65084), Dyveke Hedström (070-304 23 92), Ragnar Nyström (65589), Elisabeth Vanhaniemi (65602), Elin Järnberg (16566) Ivar Sundström (65051), Harry Hannu (65838), Gunilla Larsson (65488).

Upplaga: 1100 ex. Utdelas gratis till hushållen i Heden, Hamptjärnmoran, Hedsvedjan, Trångfors, Framnäs, Kusön, Bodforsen, Mjedsjön, Övre Heden och Slumpberget.

Annonsbokning: 65932, hedensby@spray.se.

Tryckeri: Björns tryckeri i Boden.

Storlek	Pris enstaka annons	ANNONSPRISER:	
		Ideella föreningar utan vinstsyfte	Pris för fyra annonser i följd
1/1	1600:-	1200:-	6000:-
1/2	1000:-	700:-	3500:-
1/4	600:-	500:-	2000:-
Baksida	3500:-		

*Hedens
byautveckling*

Byautvecklingsföreningen förbehåller sig rätten att avgöra om ett bidrag som insänts skall bedömas som artikel eller annons och meddela författaren sitt beslut före tryckning. Föreningen förbehåller sig också rätten att göra justeringar i de bidrag som lämnas in till tidningen. För företag eller verksamhet som bedrivs i vinstsyfte gäller följande: Eftersom tidningen är registrerad som periodiskt utgiven tidskrift utan vinstsyfte och utgiven av ideell förening kommer ingen moms att redovisas eller faktureras.

förening, fina samlingslokaler, det arrangeras teaterföreställningar, vi har pubaftnar, data-hack som arrangeras av ungdomar, vi har fina friluftsområden, egen badplats, egen tidning, vi producerar eget fläsk och potatis och egen mjölk, vi kan bygga världens största sandslott, vi har skog och mark så det räcker till oss alla. Listan tar aldrig slut." Kan det bli bättre? Vilken by i Bodens kommun kan uppvisa denna mångfald?

BUTIKEN HAR ett mindre sortiment men nu har vi ju äntligen fått en Pizzeria till byn, det kallar jag utveckling. Nu gäller det att vi alla handlar pizzor och varor så mycket som möjligt så att vi får behålla den fina servicen.

OM VI BACKAR TILLBAKA några år (30-40 kanske) så hade vi i Heden två matvarubutiker, en bensinmack med verkstad, två caféer, en stor industri (Betong Sander) flera aktiva jordbrukare, åkerier, taxi. Denna bild kommer vi nog aldrig mer att få uppleva och det finns nog ingen Byautvecklingsförening som kan återuppliva detta. På den tiden var

vi säkert inte ens hälften så många boende i byn. Visst är det konstigt?

EN FÖRUTSÄTTNING för att Heden och kringliggande byar ska kunna behålla sin livskraft tror jag hänger på att tätorten Boden fortsätter att utvecklas. Boden har under de senaste åren upplevt en mycket positiv utveckling och många trevliga saker är på gång att ske, som i många fall handlar om att "de ska va gött å leva" i Boden. Flera nya företag har startats och några har flyttat till Boden och Försvaret verkar inte lämna Boden som vi befarade för några år sedan. Om tätorten Boden tappar i attraktion och arbetstillfällen försvinner kommer direkt innebära en nedrustning och utflyttning från Hedenområdet.

PÅ BODENS KOMMUNS hemsida kan Du läsa om befolkningsutvecklingen och prognoserna fram till 2011 för tätorten och de olika Bodenbyarna. Boden hade 1993 mer än 30 tusen invånare men har fram till 2006 minskat med 8% till 28 tusen. Medelåldern i Boden var 38,9 år 1990 men har stigit till 42,5 år för

år 2006. Sedan 1993 är det fler personer som har dött i Boden än vad som fötts. De flesta som flyttar från Boden tillhör åldersgruppen 20-24 år.

DESSA TRISTA FAKTA är mycket allvarliga signaler inför framtiden och dessa kommer sannolikt innebära negativa konsekvenser för Hedenområdet om inget drastiskt händer. Detta är inget unikt för Boden utan samma dystra bild speglas i samtliga kommuner i Norrlands inland. Det mest oroväckande är, förutom befolkningsminskningen, att vi blir fler och fler äldre och färre och färre yngre i dessa kommuner. Dom som ska föda nya barn flyttar dessutom härifrån.

BYAUTVECKLINGSFÖRENINGEN, vad kan den göra? Sannolikt inte så mycket, annat än att se till så det är "gött å leva" i Heden. Då kanske vi får inflyttning från Stockholmsregionen, Luleå, Europa, Asien ..ja kanske hela världen när havsnivån och den allmänna trängseln stigit dom över huvudet.



GAMLA SOM NYA KUNDER

tillönskas en glad Påsk!

Petterssons Potatis

*Potatis är en mycket god gröda,
den sorteras och packas med viss möda,
den kommer från en fin och bördig jord,
och levereras hem direkt till ert bord.*

***Vi har potatis för försäljning:
3, 5, 10 och 25 kilos förpackningar
både rund och mandel.***

***Fri hemkörning i Hedenbladets utgivningsområde
vid leverans över 25 kg.***

***070-569 77 75 eller 654 04
Potatislagret på Grönland i Heden***

Hedens Pizzeria & Kiosk

Nu även Grill!

Öppettider
för pizzaavhämtning
Måndag-Torsdag 15-20
Fredag-Söndag 12-20



Välkommen!
0921-65095
070-6271154

Stor digital

Berör alla med kabel TV

TEXT OCH BILD PEDER BERGQUIST



Thomas Lindell framför TKVs verksamhetsplan.

Den 3 februari samlades 43 medlemmar i Trångfors Kabelvision (TKV) till årsmöte.

EGON PALO VAR ordförande för årsmötet. Styrelsens plan för 2008 är att uppgradera kabeltvnätet till DVB-C (se faktaruta) till alla hushåll. Därför föreslog styrelsen en höjning av årsavgiften till 1.500:-. Det blir nämligen en stor engångskostnad för att köpa in en multiplexor (med kapacitet för 60 kanaler, se faktaruta).

STYRELSEN HAR KÄNT ett stort tryck från medlemmarna att komma igång med DVB-C. De som köpt nya tv-apparater har än så länge inte kunnat dra nytta av den digitala tv-tekniken. Årsmötet beslutade att höja årsavgiften för år 2008. Mest troligt sänks avgiften 2009 men styrelsen kan idag inte utlova någon sänkning.

Kanske kan detta med DVB-C komma igång redan under våren.

VILKA KANALER kommer vi att kunna se digitalt? 6 kanaler kommer att vara aktuella i ett första steg: kanal 1,2, TV 3,4,5 samt ytterliggare en kanal.

DEN NYA STYRELSEN ser ut enligt följande:

- Egon Palo ordförande
- Rolf Frohm kassör
- Tore Nilsson
- Niclas Hämpälä
- Thomas Helin
- Jan Sundberg
- Stefan Burström

Elis Gustafsson, Bengt Eriksson och Tomas Pellikä valdes till revisorer

Valberedning: Greger Lundkvist, Bernt Modig, Kurt Larsson

STYRELSEN BESLUTADE också om att öka kanalutbudet med två nya

kanaler: kanal 10 samt ytterliggare en kanal som ännu inte är bestämd.

MEDLEMMARNA VISADE uppskattning för styrelsens arbete och gav dem en berömmande applåd.

Lars Karlsson och Thomas Lindell avtackades.

EFTER ÅRSMÖTET bjöds det på kaffe och sedan gick Peter Bäcklund igenom det tekniska runt den nya TV-tekniken. Vad behöver man som hushåll för att kunna tillgodogöra sig denna teknik och vara förberedd för framtiden?

1. EN TV/PROJEKTOR som klarar av upplösningen 1080p (p=progressiv ritar upp hela bilden direkt och är bättre än i = interlaced som ritar upp halva bilden).

En gammaldags TV har 576 linjer för att rita upp tvbilden. HD-ready har minst 720. FullHD och HDTV klarar däremot 1080 linjer.

satsning i TKV



43 medlemmar var samlade och det fanns ett stort intresse av att få veta mer om den närmaste framtiden för TKV.

Egon Palo skötte ordförandeskapet på årsmötet.



2. EN DIGITALMOTTAGARE. Antingen kan man köpa en TV som har en inbyggd DVB-C mottagare eller så kan man köpa en separat box. I handeln kallas dessa boxar Com-hem boxar. TKV kan komma att erbjuda en box till hushållen om det finns intresse. Eventuellt kommer man att kunna hyra boxar av TKV.

MEST TROLIGT kommer Sverige att bygga ut den digitala tekniken från Mpeg 2 till Mpeg 4 och det klarar inte dagens digitalboxar. Därför kan det vara smart att inte köpa en TV med inbyggd mottagare utan en box

Peter Bäcklund berättade om vad som skiljer olika tv-apparater åt och gav mer om kunskap om det digitala livet.



som man sedan byter när tekniken förändras. Köper man en TV med inbyggd DVB-C mottagare är det bra om det ingår en CA modul. I denna finns det nämligen möjlighet att i framtiden koppla in ett Mpeg 4 kort.

Om man vill ha kvar sin gamla TV och inte köpa någon digitalmottagare så går det utmärkt eftersom det fortfarande kommer att skickas ut en analog signal. Det är till och med så att de gamla apparaterna ofta är bättre på att rita upp den analoga bilden än de nya tv-apparaterna.



Lars Karlsson och Thomas Lindell avtackades med blommor och blader.

FAKTARUTA

DVB-C = Digital TV-sändning för kabel-TV nät.

hd-tv. Istället för dagens 576 linjer i tv:n är formatet i hd-tv 1080 linjer och ljudet sänds i digitalt multikanalljud 5.1.

Det är då viktigt att tänka på att det skall vara 1080p (p= progressiv) i förteckningen över antalet linjer, det finns också något som heter 1080i (i=interlaced).

I en övergångsfas till full HD-tv är det vanligt att 720 linjer används istället för 1080 i TV apparaterna.

TV apparater som benämns "HD-ready" är sådana som kan visa digital bild, men är inte klar för full HD.

multiplexor - en apparat som kombinerar flera signaler till en sammansatt signal för exempelvis det kabel-tv nät som TKV driver.

MIKAELSKYRKAN PÅSK 2008

Så älskade Gud världen
att han gav den sin ende
son, för att den som tror
på honom inte skall gå
under utan ha evigt liv
(Joh 3:16)



I år kommer påsken tidigt. Det ger oss härliga upplevelser i Guds underbara natur. Mikaelsskyrkan är också en plats för många härliga stunder i påsktid.

16/3 Palmsöndag kl. 18.00
söndagsgudstjänst med kören
Exodus.

20/3 Skärtorsdag kl. 18.00 Mässa.

23/3 Påskdagen kl. 17.00
Påskbuffé. Anmälan på telefon
18985/65969 senast 19/3.
Vuxna 75:-, barn 25:-. Kl. 18.00
Påskdagsmässa med Göran
Fröberg flöjt, Carl-Anders
Markström orgel/piano.

6/4 kl. 17.00 mat, anmälan
senast 2/4. Kl. 18.00 Lek och
musikgudstjänst.

1/5 Kristi Himmelfärds dag kl.
8.00 Gökotta på Långberget, kören
Exodus.

11/5 Pingstdagen kl. 17.00 mat, kl.
18.00 Gruppernas avslutning med
festmässa, kören Exodus med flera.

Kärleken gömmer sig inte.
Den stanar och kämpar.
Den ger inte upp förrän den nått
målet.
Det är därför Gud gjorde kärleken
så stark.
För att den ska kunna bära dig-
hela vägen hem.

(Ur Alltid älskad 2 Argument förlag)
Läs gärna Lukasevangeliets femtonde kapitel i
Bibeln.

Svenska kyrkan 
ÖVERLULEÅ FÖRSAMLING

FÖR KONTAKT:
MONICA (PEDAGOG) 65950, ÅSA
(DIAKON) 65951, LENA (KANTOR)
65960, KRISTINA (HUSMOR) 65969.



28 juni 2007
Viktor Karl Axel Jarlbring
Ingela Wikström och Mathias
Jarlbring.



15 december 2007
Ida Elina
Hans Nilsson och Veronika Hansson,
storasyskonen.



5 januari 2008
Melvin Carl Thomas
Anna-Maria och Thomas
Melissa och Melinda.



2 december 2007
Lea Magdalena
Mari Rosenqvist och Jon Senborn.

Ni som döpt era barn i Mikaelsskyrkan men inte varit med i Hedenbladet; skicka in en bild så kommer ni med i nästa nummer! Uppge dopdatum och namn på dom som är med på bilden. Skicka till: peder.bergqvist@egonet.se

HUNDAR OCH KÄRLEK

Trodde ni som vi att man enbart kan njuta av naturen, vinden och vädret när man är ute och kör hundspann? Nähädå, för vi har varit och besökt en som vet mer om att köra hundspann.

TEXT MÅNICA BRÄNNSTRÖM OCH ANITHA WIKSTRÖM **BILD** LENNART WIKSTRÖM



Helen Söderström; Jocke Pettersson och sonen Nils Söderström i härlig vintermiljö.

Vi bjöd hem oss till hundföraren Helen Söderström och hennes familj, sambon Jocke Pettersson och sonen Nils Söderström eftersom vi har ett starkt intresse både av djur, natur och motion samt hur man kan kombinera dessa.

HELENS HUNDINTRESSE kommer från föräldrarna Hasse och Solveig som har haft slädhundar, närmare bestämt grönländare i många år. Helens eget intresse till att träna och ha kul tillsammans med hund tände till ordentligt i Holmenkollen där det var ett nordiskt mästerskap där vorsteh tävlade i kortdistans. Vorsteh är för oss egentligen en jakthund. Hon blev förtjust i rasen och köpte en korthårig vorsteh. Hunden blev dock sjuk när den var 4½ år gammal och dog. Eftersom Helen tränar året om behöver hon en tåligare hund som skulle klara kyla och långa turer i skog och mark.

VALET AV HUND BLEV LÄTT, grönländare, som hon redan visste var

tålig. Idag finns fyra grönländshundar på gården i Hedsvedjan, Två kullsyskon, hane och tik som är fem år och två kullsyskon, hane och tik som är ett och ett halvt år från en uppfödare i Strängnäs. Hundrasen är inte särskilt vanligt i Norrbotten.

DET VAR INTE SÅ KOSTSAMT att börja med hundspann eftersom pappa redan hade utrustningen. På grund av att hundarna inte tål att tränas då det är varmare än tio grader med risk för överhettning börjar hon träna någon gång i augusti och avslutar första helgen i maj. Barmarksträningen med fyrhjuling eller lösrastning två och två är det som gäller från början. Träningen ökas allt eftersom det blir kallare. Träning med fyrhjuling innebär att hundarna spänns till en motordriven fyrhjuling. Lösrastning i sin tur innebär att hon är ute med hundarna, två och två i skog och mark precis som alla andra hundägare. När snön kommer spänner hon fast hundarna framför en släde och åker själv skidor eller springer efter. Det verkar som om hundarna har

längtar efter detta ögonblick, för man kan höras dem över hela bygden. Grönländshunden är flockbunden och familjen hör till hundarnas flock. Därför är det inte bara vid startögonblicket med släde de låter utan de kan även yla vid matning eller när familjen lämnar gården. Hundarna ylar då i ungefär 45 sekunder. Helen säger att hon är tacksam för de grannar hon har, de har hög toleransnivå.

FÖR FÖRSTA GÅNGEN skall Helen vara med i en slädtävling som heter Polardistans och går i Särnafjällen. Hon har valt den lite kortare sträckan på 16 mil där hon springer eller sparkar efter släden.

HELENS FÖRÄLDRAR HAR STUGA i Årrenjarka och en gång när hon var ute med sitt hundspann mellan Årrenjarka och en fjällsjö kom det en skoter. Helen stannade sitt ekipage och trodde att skotern skulle åka förbi, men nej. Föraren stannade skotern, slog av den, tog av hjälmen, började prata och sedan har de



Här njuter en av de fyra grönländshundarna tillsammans med familjen.

inte slutat prata. Det blev kärlek vid första ögonkastet. Frukten av detta är Nils. Om ni kan bevara en hemlighet, så kan vi tala om att vi fick veta att det kommer att bli ett hembygdsbröllop för dessa två den 26/7 på Norrigårdarna.

VAD VI HAR LÄRT OSS denna kväll hos Helen och hennes familj är att det är inte enkelt att åka hundsläde. Man kan inte vila i stunden utan måste vara fokuserad på sin uppgift. Hundarna kräver kommandon och måste också vara fokuserad. Du som förare måste vara beredd på att vad som helst kan hända. Det kan till exempel dyka upp något annat djur eller fordon och hundarna kan då trassla in sig i sina linor. Du måste dessutom orka och hinna med hundarna.

TJUSNINGEN MED ATT köra hundspann är att man får god kontakt med sina älskade hundar, god fysik, lär sig att vara fokuserad, flexibel, får frisk luft, sol och har man riktigt tur kan man träffa sitt livs stora kärlek.

**AFTER
WORK**

Varje fredag kl. 17-21

Varje fredag dukar vi upp:
After Work Buffé

Boka gärna bord tel: 0921-177 10

BODENSIA
HOTEL | EVENT
www.bodensia.se

**BLI
MEDLEM!**

***Hedens
byautveckling***

och se till att **HEDENBLADET**
kan leva vidare!

Vi behöver ditt stöd!



Tack alla ni företagare som stöder tidningen med era annonser. Vi behöver ert stöd och eftersom tidningen kostar ungefär 10.000:-/nr behöver vi ännu fler nya annonsörer.

Medlemsavgiften i Hedens byautvecklingsförening är 50:-/år för enskild och 100:-/år för familj. Bankgironummer: 5244-7802.

Hedens byautvecklingsförenings styrelse

Glad påsk
önskar Knut och Gunilla





Modevisning på Hedgården

FOTO DYVEKE HEDSTRÖM

Matilda kollar in en
häftapparat som ser
ut som en krokodil.

Kläder från Capri Collection visades.



Vad är en modevisning om man inte får
prova kläder och sedan kanske köpa en
vacker skjorta.



Till vänster
manekängar Filippa
och Alfons Åberg
fanns också med
på ett hörn.



Historien om en tidning

I backspegeln □ nlegepskcab I

Är det bara vid mogen ålder man ger sig rätten att vara nostalgisk, eller är det så att även 20-åringar har förmågan att se tillbaka på det som varit? Personligen tror jag dock att nostalgi har en intim koppling till mognadsgrad, om man nu som infödd Hamptjärnsmorabo någonsin kan bli riktigt mogen? I vilket fall som helst vågar jag med eget facit i hand påstå att det man en gång upplevde i barn- och ungdomsåldern för evigt etsar sig fast i det medvetna och vem vet, det kanske också har haft sin påverkan på vuxenlivet.

På den här sidan och förhoppningsvis i fortsättningen också, skall jag ge minnesglimtar från förr. En del flera hundra år gamla, andra bara med 30-40 år på nacken. Du kan se detta som en länk mellan förr och nu, förhoppningsvis kan du le igenkännande åt vissa episoder.

TVÅSPRÅKIG UPPVÄXT

Det är få som egentligen vet det, men att växa upp i byarna Heden, Hamptjärnmoran, Hed-

skulle köra Råbäcken. Artur pratade på med hög röst och sa på bondska. -He jer bar å kör at höger din bort. Han pekade iväg



Eilert Gezelius

igen i det oändliga och Artur hade högläsning ett par meter under marknivån. Det här hörde prästen som försiktigt stegade fram till öppningen och frågade

Eilert har ordet i det första numret av Hedenbladet.

I december månad 1998 kom Lars Lundsten hem till mig med ett förslag. Han ville att jag skulle dra igång en byatidning i Hedenområdet.

TEXT EILERT GEZELIUS

Även om jag då bodde i Södra Svartbyn så visste Lasse om att jag hade mina rötter i Hamptjärnsmorán. Bägge hade vi dessutom jobbat på I 19 och där visste Lasse att jag snurrade runt med tre helt olika tidningar. Han ansåg att jag var som klippt och skuren att få igång det här. "Du behöver bara visa oss hur vi kommer igång, så ordnar sig resten" tyckte den store optimisten Lasse. Sagt och gjort, det var bara att lägga stridsvagnar åt sidan och börja få ihop en civilistisk tidning med material från hembygden.

DET SKULLE TA ett drygt år innan den här praotiden var över och under den resans gång hann den dessutom ändra namn från Hedentidningen till Hedenbladet. Vad skriver man då i ett lokalt språkrör som

Hedenbladet. Jo, i första numret var det mycket information om Byautvecklingsföreningen där Lasse var styrelsemedlem. Övriga i styrelsen då var Charlotte Karlsén, Tommy Pettersson, Bengt Eriksson, Månica Brännström och Lennart Wikström. Jag skrev ett reportage om hur det var att växa upp i det tvåspråkiga Hampis. Dels gällde rikssvenska som det så vackert heter, men det mest brukade språket var förstås Överluleåbondska och det fick man lära sig med modersmjölken. Det var inte särskilt populärt att prata bondska på skolan. Det kunde reta lärarna till halvt vansinne och orsaken var nog att de inte begrep vad vi sa. 90 % av alla skolelever förstod vad som sades och kanske 1 % av lärarna, därför blev det ju ännu roligare att prata högt och ljudligt på skolgården och i smyg

kunna ge lärarna en känga. Bara inte vaktmästaren, Gunnar Öhrwall var i närheten. Han kunde nämligen bondska och honom hade vi högsta respekt för. En improviserad tävling hade jag i första numret. Det gällde att översätta en sann historia återgiven på bondska. Den lød som följer, "Storbonden låg i köket när dottrarna sent på kvällen smög in efter att ha varit på dans. En av dem försöker smuggla in en yngling hon tagit med sig hem när fadern plötsligt utbrister -bo jer he för in dalkus do tägi ve de? Frun i huset som var mer uppdaterad försöker tysta honom och viskar svagt till gubben vad det var för karl. Då utbrister fadern - ja ha, jer he in låokförar borti Båuden, hivi karl åpa kāmarn!" Vad jag kan minnas så var det ingen som vann översättningen, så vi kan ju göra en repris idag.

Hedentidningen Nr 1

År 1 1999

-En helt ny tidning för Heden-Hampjärnsmorän-Hedsvedjan
Trångfors och Framnäs!
Hedentidningen skall innehålla redaktionell text, annonser,
historik, nöjen, idrott mm.

* I backspeglarna, att växa upp i Hedenområdet gjorde en
tvåspråkig, berättar Eilert Gezelius.

* Hem och skola presenterar sin verksamhet.

* Heden byaskifteslag, läs vad den innebär.

* Laxodlingen byggdes redan 1960-62.
Hela 540.000 tvååriga laxungar och drygt 78.000 tvååriga
havsöringar sätts ut årligen!

* Avtryck från verksamheten, Hedens rektorsområde
informerar.

* Kyrkan informerar om sin verksamhet.

* Byautvecklingsföreningen informerar.

En raritet. Första numret av Hedenbladet.

ANDRA ORGANISATIONER som hade ett fast utrymme i dessa första "Hedentidningar" var Hedens hem och skola förening. De berättade utförligt vad hem och skola stod för och vilket arbetssätt de hade. En ganska bra idé för finns det inte kontakt mellan föräldrar och skola, hur skall det då sluta. Hedens laxodling blev faktapresenterad och så hade förstasida Mikaelkyrkan en helt egen sida. Präst då var Gunnar Hed och Charlotte Karlsén som satt i styrelsen var diakon. Bernt Lundström var byaälderman och han skrev en förklarande text om vad Hedens byskifteslag var för något. ICA Heden drevs som matbutik och hade en halvsidesannons där mjölken kostade 5: -/liter och en 18 pack Alträskägg gick på 26,90. En tävling utlystes om att ge tidningen ett namn, vinnaren skulle få en familjedag på

Nordpoolen. Jag har för mig att Harry Hannu lämnade in det vinnande bidraget.

ATT GÖRA EN TIDNING är ingen konst. Med dagens hjälpmedel som dator, scannrar och digitalkameror får man lätt ihop 24 sidor tidning på mindre än åtta timmar. Förr var det ett rejält hantverk med fotosättningsmaskiner för text, reprokameror där bilder gjordes om till rasterpunkter och en annan maskin man satte rubriker med. Eller också satt man med gnuggisbokstäver och rubriksatte. Skrev man fel någonstans i en text, var det bara att skriva om hela stycket. Dagens hjälpmedel är suveräna, det har gjort att även en träskalle som jag med sjuårig folkskola som grund varit inblandad i nystartande av sju

olika tidningar. De flesta av dessa tidningar lever kvar ännu medan två fått stryka på foten. När jag idag tittar i backspeglarna tycker jag det känns härligt när Hedenbladet dimper ned i brevlådan. Det bevisar om något att Lasse Lundsten var rätt ute för tio år sedan och började idésätta det här med en lokal tidning. Hade den inte varit läsvärd genom åren hade den för länge sedan försvunnit. Dessutom är den en viktig länk mellan hembygden och de som finns i förskingringen. Jag har själv en släkting som inte bott i Hampis på minst 45 år. Han läser med nöje Hedenbladet och kan hålla sig ajour med det som händer idag.

VISP-LINAS FOND



Det bodde en dam i Mjedsjön som jag inte kan glömma, hon hette Nikolina Olsson men kallades för Lina eller Visp-Lina.

TEXT STIG LARSSON SKRIVET I VÄNDRÄSK - MJEDSJÖN DEN 27 JUNI 2007.

Torpet hon bodde på kallades för Visp, ett soldattorp sägs det. Lina föddes den 24/9 1884. Hon växte upp där. Hon blev bygden trogen. Jag lärde känna Lina genom att Ulla som var från Mjedsjön blev min fru, hon är dotter till Edvin och Svea Isaksson.

JAG TYCKTE ATT LINA var en häftig dam, snäll och gästvänlig men med ett temperament som många nog fick erfara någon gång. Som ensam dam var det nog inte så lätt alla gånger så det behövdes nog temperament. Ingen satte sig på henne.

ULLA VERKADE VARA hennes bästis i Mjedsjön trots åldersskillnaden, så därför blev det många stunder i Linas mysiga och trevliga bagarstuga. Där berättade hon om sin uppväxt och det liv hon levte.

MYCKET HAR JAG HÖRT av Knut och Gunvor Pettersson som var mycket hos Lina och hjälpte henne med det mesta.

Lina gjorde vad många andra gjort, stannade hemma och hjälpte sina föräldrar med deras lilla jordbruk. Tack vara det kunde de bo hemma till slutet av sitt liv. I ladugården hade de ett par kor och några får som

var vanligt på den tiden. När hon då talade om hur de kämpade för att skaffa foder till sina djur då kan man förstå att det inte var någon åttatimmars dag. När föräldrarna gått bort, pappan gick bort 16/11 1933, då hade mamman varit död i många år. Efter det sålde hon så småningom djuren och även torpet men tog undan bagarstugan för att ha någonstans att bo.

LINA HADE EN HALVSYSTEMER som hette Vendla, hon for till Amerika i unga år. När Lina sålde djuren och torpet skickade hon hälften av pengarna till sin syster i Amerika för att hon hade det svårt och behövde pengarna.

LINA GICK UT PÅ dagsverk för att överleva. Medan hon hade sina kor hade hon åtminstone mjölk men när de var borta fanns ingenting. När hon gick dagsverk hos bönderna kunde hon få någon köttbit, en mjölkliter eller lite mjöl. Ändå fick hon sin krona om dagen som då var dagspenningen för en kvinna. Kan det vara möjligt att det bara var en krona eller minns jag fel?

MÅNGA ÄR DET SOM gästade hennes lilla dockhem med de vackra

trasmattorna och vedspisen med den lilla kaffepannan som åkte fram när man kom till henne. Ofta blev det våfflor med någon god sylt. Hon hade ingen el så det var järnspis för uppvärmning och matlagning, samt ljus och fotogen till belysning. Ved och grenar drog hon hem från skogen och stod i vedboden och högg upp den till spisved. Hur orkade denna lilla kvinna?

HON HADE MÅNGA RIKTIGA vänner och bekanta som hjälpte henne, annars skulle hon nog inte ha kunnat bo kvar där. Glenn Enberg och Allan Nyberg som hade skog runt hennes stuga kom med någon vedkubik ibland. I vedboden har nog Knut Pettersson samt Jan, Hans och Anders Enberg tillbringat många timmar.

MÅNGA AV DE ÄLDRE Hedborna är det nog som kommer ihåg Lina när hon med raska steg vandrade Malmvägen, över Grönland, uppför Algonsbacken för att komma till Konsum eller Widmans för att handla. Hon lärde sig aldrig att cykla. Hon hade sina stopp och viloställen, ett var hos Bror och Edit Isaksson

som hon prisade. Lina talade om att hon hade åkt in på sjukhuset för någon sjukdom som hon blev opererad för. När hon kom hem därifrån hade hon det mycket svårt och då tog Edit Isaksson kontakt med Överluleå kommun, som det då hette. Hon lyckades få ut 35 kronor i månaden tills Lina fick pension, det var hennes räddning så hon när hon till slut tog emot pengarna. Lina var en stolt dam och skulle inte ta emot någon fattighjälp. När Gunvor och Knut Pettersson kom och hälsade på henne hade hon inte tagit ut pengarna för två månader men de lyckades övertala henne till slut.

TILL SLUT VAR HON tvungen att flytta från sitt kära Mjedsjön, hon började känna att det skulle vara bra att bo lite modernare. Hon flyttade då till Konsum i Heden, numera Hedgården där hon bodde i några år. Knut och Gunvor Pettersson var hennes allt i allo, de tog hand om henne "på heltid" efter att de själva blev pensionärer. De var inte släkt

med Lina men Knuts mamma Klara var vän med henne. Klara som bodde i Alträsk födde till om med sin son Knut hos Lina, hon var rädd att det skulle bli problem med födseln. Därför blev Lina reservmamma till Knut och ställde upp så fort hon behövde hjälp. De ordnade så att Lina fick komma till Svedjebacka 1977 och där slutade hon sina dagar, 91 år gammal.

LINA GJORDE NÅGOT som jag aldrig har hört talas om. När hon skrev sitt testamente, tillgångarna som var kvar efter hennes död, skulle det gå till kommunen. Knut och Gunvor tyckte att hon skulle ge pengarna till någon annan än kommunen men hon förklarade att kommunen hade hjälpt henne när det var som svårast. Detta ville hon återgälda och så blev det.

Det visade sig att det fanns 72.454.90 kronor som hon hade sparat av sin pension. När skatten var dragen blev det kvar 52.468.85 kronor till kommunen. Det var kanske synd att väcka dem i Stadshuset för där

blev det problem vad man skulle göra med pengarna. Det blev nog många extra sammanträden och till slut beslutades att man skulle bilda en fond som skulle heta Nickolinas fond och som skulle skötas av Svedjebacka men om den fonden fortfarande finns kvar vet jag inte. Den skulle användas för att bjuda de boende på något gott eller något trevligt någon gång per år. Säkert var det många som blev glad för det.

TÄNK OM DET FUNNITS mer av den sortens tacksamma människor, så skulle nog samhället sett annorlunda ut idag. Lina fick några fina år på Svedjebacka där hon trivdes, mycket tack vare Knut och Gunvor Pettersson som hämtade henne varje söndag i de sju år som hon bodde på Svedjebacka.

Med Lina försvann en färglick från Mjedsjön.

Hedens IF 80 år

Hedens IF firar 80 årsjubileum den 7/8 2008

- *Mängder av evenemang
- *Rallybilsuppvisning
- *Stridsvagnsuppvisning
- *Flyguppvisning med enmansflygplan
- *Miniracing
- *Motocrossuppvisning



KI 19.00 TV-LAGET möter Hedens IF på nya arenan kl 19.00
Det är första gången TV-laget med gamla fotbollsstjärnor, kändisar och profiler kommer till Boden. Passa på att boka in en helkväll. Exakt tidsprogram kommer senare i Hedenbladet.

Vårt Påskfirande

Påsknatten, natten mellan påskafton och påskdagen, firas varje år en speciell påsknattsmässa i Överluleå kyrka. Det hela börjar utomhus och fortsätter sedan i en mörklad kyrka som så småningom fylls med ljus.



Snart är det dags för den största av de kristna högtiderna, påsken. Jag ska ge en liten bakgrund till påskfirandet i den kristna världen och i Sverige.

TEXT IVAR SUNDSTRÖM **BILD** MARIE ERENIUS BERGQUIST OCH PEDER BERGQUIST

Den kristna påsken utgår från den judiska påsken. Judarna firar sin påsk, pesha, (som betyder gå förbi) till minne av uttåget ur Egypten. De fick veta att de skulle slakta ett årslamm. Blodet skulle de samla upp och stryka på dörrposterna. När Dödens Ängel gick förbi dessa hus skulle familjen skonas. De som däremot inte hade blodet på dörrposten skulle förlora sin förstfödde av hankön.

Därefter kunde israeliterna fly undan Faraos. Bland annat gick de genom Röda Havet. Gud delade vattnet och de kunde torrskodda passera. Faraos härar drunknade i Röda Havet när de följde efter israeliterna.

Denna befrielse firade Israels folk sedan varje år för att komma ihåg vad de varit med om.

DET VAR ALLTSÅ till det årliga påskfirandet som Jesus och lärjungarna var på väg till omkring påsken 33. Påsken firas till äminnelse av Jesus död och uppståndelse. I Stilla veckan får vi komma ihåg Skärtorsdagens påskmåltid, då Jesus instiftar nattvarden. Vi får följa med honom till Getsemane trädgård uppleva där han grips av överstepräster, hur han torteras

och döms av Pontius Pilatus, hans korsfästelse på Långfredagen och slutligen uppståndelsen på påskdagen. Påskfirandet rymmer alltså den svartaste sorg under Långfredagen. Då är det vanligt att all utsmyckning i kyrkan avkläds. När det sedan blivit Påskdagen, och Jesus har uppstått, byts sorgen mot den största glädjen. Jesus har försonat världen, han har brutit av dödens udd och besekrat Mörkrets makter.

Redan i urkyrkan var påskfirandet det kristna årets höjdpunkt. Julfirandet, som vi i dag kan tycka är större, blev inte viktig förrän under 200–300-talet.

PÅSKEN ÄR EN RÖRLIG HELG. Redan år 325, på kyrkomötet i Nicaea, bestämdes att påskdagen (söndag) infaller den första söndagen efter första fullmånen efter vårdagjämningen. Det innebär att påsken tidigast kan infalla den 21 mars och senast den 21 april. Påskfirande är inte lika över hela världen, beroende på att vi använder olika kalendrar. I Svenska kyrkan har vi den gregorianska kalendern sedan 1753. Denna kalender använder även katolska kyrkan. Det finns kyrkor som har kvar den gamla julianska kalendern.

Eftersom påsken är rörlig varierar även Kristi Himmelfärds Dag (40 dagar efter påsk) och Pingsten (50 dagar efter påsk).

KYRKUPPEN SOM pryder tornet på väldigt många kyrkor, är en symbol som hämtats ifrån påskfirandet. Jesus säger till Petrus att innan tuppen har galt tre gånger ska Petrus ha förnekat honom. När tuppen gal för tredje gången kommer Petrus ihåg vad Jesus sagt.

EN ANNAN "HÖNSTRADITION" är påskäggen. Varför man börjat koppla ihop påsken med ägg vet man inte riktigt. Kanske är det så enkelt att hönsen börjar värpa ägg igen i mitten av mars, efter en kall vinter. Äggen kom liksom lagom till påsk.

PÅSKRISET VAR en symbol för de palmblad som folket lade framför Jesus när han red in i Jerusalem. De användes för att piska varandra, och då för att påminna om Jesu lidande under påsken.

PÅSKHAREN, som kommer med påskäggen, är en sen sedvänja. Den kommer till Sverige ifrån Tyskland under 1800-talet.



Den kristna påsken utgår från de dramatiska händelserna med Jesu död på korset och hans uppståndelse från det döda.

Bilder tagna från Överluleå kyrka med det stora krucifixet till vänster och Jesus med segerbaneret till höger.



Skolan då och nu



På bilden, från höger till vänster: Ingrid Käll, Sara Högström, Sonja Cederborg, Helena Jonsson, Ove Ohlsson, Birgitta Mörk, Eva-Lotthe Hansson, Karina Larsson.

Om vi tittar tillbaka på Hedenskolan och på det de tio år som har gått sedan Bertil Sundström, dåvarande områdeschef i Hedens rektorsområde, skrev i första "Hedentidningen" så kan vi se att det skett vissa förändringar.

TEXT OCH BILD MÅNICA BRÄNNSTRÖM

Bertil skrev då om verksamheten och att den då rörde barn mellan 0-12 år. Idag är där barn mellan 0-11 år då årskurs 6 flyttat till Korpenskolan. Nu har fått in barnen från Vittjärvsskolan eftersom den stängts. Förskola, skola och fritidshem är alla placerade på Hedenskolan. Idag har förskoleklass och grundskola drygt 230 elever. Eleverna ingår i 10 grundskoleklasserna, 3 förskoleklasser, 3 fritidsavdelningar och 3 förskoleavdelningar varav en är ny; Skeppet. I förskolan finns det 45-50 barn. Detta visar på att det inte är någon liten byaskola vi har.

I HEDENSKOLAN är det många utav lärarna som arbetat länge, de är väl inarbetade, en trygg grupp med god sammanhållning och en bra stämning. Lärarna är duktiga, trevliga och

ganska snygga. Därför har flytten från Vittjärvsskolan fungerat bra. Birgitta Mörk som är en av lärarna som flyttat med eleverna från Vittjärvsskolan säger att det inte har varit några större problem utan alla kände sig välkomna med en gång.

I "HEDENTIDNINGEN" kunde vi för tio år sedan läsa att det skulle ske vissa byggnationer i skolan. Lokalerna skulle uprustas, annex och skola skulle byggas ihop samt byggandet av en ny gymnastikhall. Upprustningen och ihopbyggnationen är färdig. Ihopbyggnationen ledde till en positiv utveckling. Tidigare hade skolan två personalgrupper med varsitt lärarum i varsin lokal nu blev det "en skola" med gemensamt personalrum och en personalgrupp. Någon ny gymnastikhall blev det inte och det finns inga indikationer

på att det lär bli det i framtiden heller. Som i övriga skolor råder det lokalbrist även på denna skola. Skolan har tagit emot fler barngrupper men lokalerna är desamma. Det innebar att biblioteket försvann och ämnet hemkunskap som de tidigare haft inte finns idag. Även lärartätheten har sjunkit under åren. Det är färre pedagoger som har hand om fler barn. Det har varit hög omsättning på rektorer. Nu har skolan en rektor som har arbetat i skolan i två år; Ove Ohlsson. Att ha en rektor gör att det känns säkrare och stabilare för personal och föräldrar. Man vet vem man ska prata med och vem som har det övergripande ansvaret.

UTEMILJÖN PÅ SKOLAN har under dessa år varit under all kritik. Både elever, lärare och föräldrar tycker att det är förskräckligt. Ett

Ny i klassen!
Hedens skola fick detta året nya elever från Vittjärvs nedlagda skola. Klassfemsfröken Irene Jilläng Karlsson tycker att det har fungerat bra i hennes klass och att eleverna har kommit tillrätta med sina nya kompisar.

Här till höger ser vi Hannes Grym och Oscar Westin, två nyfunna kompisar i klassen.

Foto: Dyveke Hedström.



medborgarförslag från barn i skolan till våra politiker har lämnats in. Det finns ingenting att göra utomhus. Lekplatsen som fanns på skolan har rivits utan att bli ersatt med någon ny. Ingrid Käll som varit lärare i skolan i årtionden säger att barnen har mycket "spring i benen". Hon märker det på lektionerna. De blir oroliga då de inte har någonting att göra på rasterna. Hon berättar att de har en liten skogsplätt som barnen får nyttja, men då hör de inte när det ringer in. Att skolgården sett ut som den gjort detta år beror mycket på fjärrvärmens som farit fram som en murvel genom hela byn, men ha hopp för det blir bättre.

JAG FRÅGADE REKTOR Ove hur han tycker att den pedagogiska verksamheten utvecklas under dessa år. Då han varit rektor i Hedens skolan sedan januari 2006 kan han inte svara på hur det såg ut i skolan då. Han berättar däremot om att de idag arbetar med portfolio,

IUP (individuell utvecklingsplan), bedömningsmatriser och med värdegrund. Portfolio innebär att eleverna samlar sina arbeten med datum och år i t.ex. en pärm för att sedan kunna gå tillbaka och titta i den. Han säger att portfolio ger eleverna en chans att reflektera över sin egen utveckling och sitt lärande. IUP: n är till för att elever, föräldrar och pedagoger på ett smidigt sätt ska kunna se hur eleven utvecklas, var eleven står i dagsläget, vart denne ska komma, hur eleven skall jobba och vem som har ansvaret. Den möjliggör även för eleven att själv ta del av sitt lärande. Bedömningsmatrisen tydliggör ännu mer elevens lärande utifrån läroplanens kursplaner. Allt handlar som Ove säger om att "värna om det livslånga lärandet".

Ingrid säger att skolan idag mer än tidigare sätter individen i centrum och möter eleven där denne står. Hon kan även se att barn idag lär sig läsa och skriva tidigare. Många kan det redan då de kommer till första

klass och då måste man som lärare utgå ifrån det.

OVE BERÄTTAR ATT skolan nu ska påbörja ett arbete med att profilera sig. Deras intention är att skolan skall ha en Vygotskijinspirerad pedagogik vilken bygger på kommunikation och samarbete, detta skall genomsyra all verksamhet i skolan. Som grund för detta ligger skolans värdegrundsdokument "Hedenandan" som har varit med redan innan Ove blev rektor. I skolans profil ska även hållbar utveckling bakas in. Temat i det är hälsa och livsstil. Ove går ständigt runt med pappret om den kommande profileringen och läroplanen i fickpocketformat i bröstfickan för att ha dessa nära tillhands. Han brinner för sin sak.

REKTOR OCH LÄRARE tycker avslutningsvis att Hedens skolans barn och föräldrar är väldigt trevliga och att de har ett gott samarbete.



Kära läsare, vi har fått in rätt svar på en av våra bildfrågor.

Personerna på bilden är från vänster till höger:

Christina Vikström, numera Florin
Solveg Bergström,
Kerstin Nyström,

Kerstin Lindström,
Margareta Lindström,
Britta Vikström, numera Nilsson
Gudrun Bergdahl, numera
Bergenudd,
Margareta Näslund,
Birgitta Sundström,
Birgit Lindström (längst fram).

Fotografiet troligtvis taget av Gustav "kläppgustav" Bergström. Platsen är Blåbandsgården år 1951 då Examen i Ruskaby skola spelades upp.

Svaren har kommit ifrån: Rogert Svanedahl, Christina Florin och Bengt Bergström.



Vårmarknad

HEDENS BYALAG

se kommande nummer av Hedenbladet för mer information!

Mötesplatsen!

Här är läsarnas mötesplats. Skicka in mejl till oss!

*Hedens
byutveckling*

Kontakta oss på hedensby@spray.se



Vi fick ett mejl med bilder av Conny Persson. Vi publicerar denna bild och den på sidan ett. "Var ute och rastade lilla hunden en eftermiddag och nattvändan, och tyckte att det var så vackert med snön på grenarna i gatljusets sken att jag var tvungen gå in och hämta kameran för att föreviga dessa vackra vyer.

Bilderna är tagna med Konica Minolta Dynax 5D, den första togs 18/11 - 2007 ca. kl. 6.00 på fri hand trots en slutartid på 1/15 sekund. Den andra bilden tog jag den 8/12 - 2007 vid 23.20 ungefär, slutartiden på den var en 1/2 sekund så jag använde stativ och man kan se att bilden inte är riktigt skarp trots detta.

Bilderna är tagna på gångvägen upp mot Flöjtvägen, på väg från Mandolinvägen.

Med vänlig hälsning
Conny Persson"



Småboden

INREDNING & PRESENTER

Barn

*Bobux – LipFish – Liten Jag
Vårnyheter!*

*Dam & Herrkläder
Capri Collection*

Nu även Willow Pree & Åre choklad

*Öppettider
Måndag & Onsdag
16.30 - 19.00*

*Övriga tider - ring gärna för överenskommelse
Agatvägen 17, 961 46 Boden
Tel : 0921-656 04, 070-519 32 05*

Några axplock ur Hedens byutvecklingsförenings historia!

2001 "skellefteåteater" om
Finnforsrövarna.



2002 och föreställning
med Kottarna.



2001 med Norrbottensteatern.



2004 pimpade vi.



2003 var det bluesafton.



Hedens Byautvecklingsförening tio år.

En tillbakablick.



2006 fick vi besök av
Norrbottnensradion

År 1999 bildades Hedens Byautvecklingsförening. Du håller i din hand 10-årsjubileumsnumret av Hedenbladet. Det finns anledning att blicka tillbaka för att se vad som hänt under de gångna tio åren.

TEXT IVAR SUNDSTRÖM, MÅNICA BRÄNNSTRÖM OCH ANITHA WIKSTRÖM

Föreningen bildades för att främja utvecklingen i de byar som har fastighetsbeteckningen Heden. Det är ett långsträckt område, från Övre Heden som gränsar mot Degerbäcken i norr, ända ner till Bodforsen i söder. Inom området finns dessutom Kusön, Mjedsjön och Slumpberget.

UNDER DE TIO ÅREN som har gått har Hedens byautvecklingsförening tillsammans med andra organisationer haft flera olika sammankomster och arrangemang, bland annat teater, modevisningar, seminarium, pimpeltävlingar, gäddfisketävling och familjedag.

1998 I JUNI HADE byalaget en informationsträff på Hedgården för att bredda användningen av lokalen, skapa en god byaanda och delaktighet i bygden. En interimstyrelse utsågs för byautvecklingsföreningen och arbetet kunde startas. Månica Brännström arbetade med byautveckling genom Arbetsförmedlingen under ett års tid. Med hjälp av bidrag från bland annat Bodens kommun kunde man starta med en ekonomisk buffert. Lokal

hyrdes av byalaget, dator och telefon installerades och april 1999 gavs första numret av Hedentidningen ut.

HEDENBLADET KOM ATT bli en av byautvecklingsföreningens viktigaste uppgift. Det är en tidning för alla hushåll som har Heden som fastighetsbeteckning. Idag kommer det även in texter från gemene man som delar med sig av sina upplevelser, funderingar och berättelser, vilket redaktionen ser som en positiv utveckling.

IDÉN MED FÖRENINGEN var att på bästa sätt stimulera utveckling i dess vidaste bemärkelse. Kanske tänkte sig grundarna i första hand en näringslivsutveckling. Det var småföretagare och näringsidkare i den första styrelsen. I mitten av 90-talet fanns fortfarande ambitioner att ha näringslivsträffar med företagarna som bodde i området. Man såg framför sig ett slags råd som kunde vara rådgivande och stödjande i företagrarfrågor. Man tänkte även att föreningen skulle vara "smörjmedlet" när det gällde snarig byråkrati. Tyvärr kom dessa idéer inte att förverkligas. Hedens Byautvecklingsförening har

inte blivit en betydelsefull aktör när det gäller att utveckla näringslivet kring byarna runt Heden. Den främsta orsaken är förmodligen att byarna runt Heden är rätt olika. Barnfamiljerna i Bodforsen känner kanske inte så stor närhet till de äldre i gamla Heden. Vad har Hamptjärnmoran gemensamt med Kusön?

FÖR ATT SAMMANFATTA. Hedens Byautvecklingsförening bildades för att utveckla näringsliv, fritid, kultur mm. Det var ett lovligt initiativ. Tidningen Hedenbladet är uppskattad bland läsarna. Däremot är det sällan som läsekretsen hör av sig. Ett exempel när någon ringt var efter en artikel om hundar som pinkar kring brevlådorna i villakvarteren.

KANSKE SKULLE utvecklingen tjäna på att man inte splittrade sina krafter. För närvarande är det två föreningar som intresserar sig för byautvecklingen, Hedens byalag och Hedens Byautvecklingsförening. Är det inte en för mycket?

Låt oss alla, med förnyade krafter blicka framåt mot tio nya friska år.

Hedens byautvecklingsförening!

Årsmöte för verksamhetsåret
2007 hålls i Hedgården
6 april kl. 15.00.

Nu har du möjlighet att komma med
förslag på stipendiat för 2007.

Motioner skall vara ordförande tillhanda
senast 10 dagar före mötet, dvs den 28
mars.

Du har möjlighet att påverka och fika!

Välkommen!

*Hedens
byautveckling*