

NR 3 | 2008 | ÅRGÅNG 10

HEDENBLADET

För dig i Heden, Hamptjärnmoran, Hedsvedjan, Trångfors, Framnäs,
Kusön, Bodforsen, Mjedsjön, Övre Heden och Slumpberget.



INDEX

LEDAREN	2-3	FAMILJESIDAN	7	PIZZERIA & LIVS	16-17
TIDNINGENS VÄG	4	HEDENS VÄXER	8-9	ÄLDSTA BILDEN?	18
VATTENPROV	5	FISKELYCKA	10-11	JUBILEUMSFLOPP	19
		KNOEKOJAN	12-13	MÖTESPLATSEN	21
		HEMBYGDSBRÖLLOP	14-15	SURSTRÖMMING	22-23

Jonas Pålsson och Anders Johansson hjälps åt med att ta vattenprover från Hedavan. Foto: Harry Hannu.

“Så går en dag och kommer inte åter...”



Nästan omärkligt har den kommit smygande, hösten. Solen lyser inte längre in i vårt sovrum och väcker oss vid fyratiden. Kvällarna är varken varma eller ljusa längre, dimman sveper in med rå, fuktig luft. Man kan återigen se stjärnorna på kvällshimlen. Den här sommaren har varit annorlunda på många sätt. I midsommartid fick jag examensbeviset på att mina universitetsstudier nu var avslutade. Jag har läst på heltid sedan vårterminen 2005 och nu var detta över. Det var förstas roligt att vara klar men det finns en slags tomhet och saknad när en epok tar slut. Under sommaren

har jag också avslutat min sista obligatoriska praktik, den här gången i Älvsbyn. Allt det här leder fram mot att mina studier närmar sig slutet.

NÄR NI LÄSER DETTA har jag redan varit några veckor på Pastoralinstitutet i Uppsala och där blir jag kvar fram till jul. Det är ett slags ”yrkesskola” för blivande präster. Man tränar sig i att döpa dockor och begrava tomma kistor. Det ska bli roligt att komma igång med utbildningens sista moment. Det är egentligen bara en sak som är bekymmersam, det att Uppsala ligger så ocentralt. Ekonomin medger inte allt för många hemresor

under terminen så jag räknar med att tillbringa många helger där nere.

I JANUARI KOMMER jag att vigas till präst i Svenska kyrkan och sedan väntar min första placering i Älvsbyn. Kanske är det här min sista ledare i Hedenbladet. Även om jag har studerat har jag för det mesta varit hemma i Hampis. Nu blir jag borta veckovis och kanske tappar jag bort känslan för det som händer i vårt område. Då är det bättre att lämna över pennan till någon som har örat mot marken.

NÄR JAG TITTAR tillbaka på det som jag har skrivit ser jag att jag nog

REDAKTION & ANNONSPRISER

Ansvarig utgivare: Månica Brännström. **Tidningsredaktör:** Peder Bergquist. **Adress:** Hedgården, Smaragdvägen 58, 961 46 Boden.

E-post och websida: hedensby@spray.se, www.bodenonline.com/heden. **Redaktion:** Peder Bergquist (65115), Månica Brännström (65933), Anita Wikström (65084), Dyveke Hedström (070-304 23 92), Ragnar Nyström (65589), Elisabeth Vanhaniemi (65602), Elin Järnberg (16566) Ivar Sundström (65051), Harry Hannu (65838).

Upplaga: 1100 ex. Utdelas gratis till hushållen i Heden, Hamptjärnmoran, Hedsvedjan, Trångfors, Framnäs, Kusön, Bodforsen, Mjedsjön, Övre Heden och Slumpberget.

Annonsbokning: 65115, hedensby@spray.se.

Tryckeri: Björns tryckeri i Boden.

Utgivningsplan: Fyra gånger per år.

Storlek	Pris enstaka annons	ANNONSPRISER:	
		Ideella föreningar utan vinstsyfte	Pris för fyra annonser i följd
1/1	1600:-	1200:-	6000:-
1/2	1000:-	700:-	3500:-
1/4	600:-	500:-	2000:-
Baksida	3500:-		

*Hedens
byautveckling*

Byautvecklingsföreningen förbehåller sig rätten att avgöra om ett bidrag som insänts skall bedömas som artikel eller annons och meddela författaren sitt beslut före tryckning. Föreningen förbehåller sig också rätten att göra justeringar i de bidrag som lämnas in till tidningen. För företag eller verksamhet som bedrivs i vinstsyfte gäller följande: Eftersom tidningen är registrerad som periodiskt utgiven tidskrift utan vinstsyfte och utgiven av ideell förening kommer ingen moms att redovisas eller faktureras.

började med en ansats om att vara språkrör för byautvecklingen. Att man kunde gå ihop i små kollektiv för att skapa småskalig industri. Sen kom jag mer att titta på hur det är att leva mitt i byn. Om gemenskap och sammanhållning, om att ge röst åt de svaga och utsatta. Så småningom kom mitt skrivande mest att handla om etik och livsåskådningsfrågor.

FÖR MIG SJÄLV HAR skrivandet varit en resa

där jag fått upp ögonen för allt det som sker mitt ibland oss, hela tiden. Livet förnyas och förändras oupphörligen vare sig vi vill det eller ej. Skrivandet har varit en möjlighet att reflektera över vad som händer i min närhet. Jag önskar redaktionen för Hedenbladet lycka till i framtiden. Det stora jobbet med tidningen är inte artiklarna, det jobbiga är att sälja annonser i tidningen. Jag tackar alla de trogna annonsörer/sponsorer

som gjort utgivningen av Hedenbladet möjlig under dessa tio år. Det har varit väldigt roligt att arbeta med Hedenbladet, redaktionen är ett glatt och härligt gäng. Om du känner att du vill skriva i tidning i "det lilla formatet", då är du hjärtligt välkommen in i Hedenbladet.

JAG VILL PÅ DET här sättet tacka mina läsare för de år som gått och önskar er allt gott inför framtiden.

Ivar Sundström

Faktauppsats om en ko, skrivet av en mellanstadieelev

NYTTAN MED KON

Kon är ett husdjur. Men den finns också utanför huset. Och den lever ofta på landet, men den kommer också in till staden, men bara när den skall dö. Men det bestämmer den inte själv.

Kon har sju sidor. Den översta sidan - Den nedersta sidan - Den främre sidan - Den bakre sidan - Den ena sidan - Den andra sidan - Och den invändiga sidan.

På den främsta sidan sitter huvudet. Och det är för att hornen skall ha något att sitta fast på. Hornen är av horn och dom är bara till prydnad. Dom kan inte röra på sig, men det kan öronen. Dom sitter på sidan av hornen. Kon har två hål framme i huvudet. Dom kallas ko-ögon.

Kons mun kalles mule. Det är nog för att den säger mu.

På den bakersta sidan sitter svansen. Den använder den för att jaga bort flugor med, så att dom inte ramlar ned i mjölken och drunknar.

På den översta sidan - Och den ena sidan - Och den andra sidan, är det bara hår. Det heter ko-hår och har alltid samma färg som kon. Färgen på kon heter kulör.

Den nedersta sidan är den viktigaste för där hänger mjölken. Och när mjölkerskan öppnar kranarna så rinner mjölken ut. När det åskar så blir mjölken sur. men hur den blir det har jag inte lärt mig ännu. Kon har fyra ben. Dom heter ko-ben. Dom kan också användas till att dra ut spikar med.

Kon äter inte så mycket, men när den gör det äter den alltid två gånger. Dom feta korna ger helmjolk. När kon är dålig i

magen ger den ost. I osten är det hål. Men hur den gör hålen har jag inte heller lärt mig ännu.

Kon har gott luktsinne. Vi kan känna lukten av den på långt håll. Kons valpar heter kalvar. Kalvens pappa heter tjur, och det gör kons man också.

Tjuren ger inte mjölk och är därför inte ett däggdjur.

Den som kommer och hämtar kon när den blir gammal heter ko-fångare. Den sitter ofta framme på bilar. Så blir kon slaktad, man håller mjölken i tetror som vi kan köpa i affären. Kons fyra ben skickas till snickaren. Det kallas återanvändning.

Som man kan se är kon ett nyttigt djur. Och därför gillar jag kon väldigt mycket.

Lärarens kommentar: Jag har aldrig läst något liknande!

STEG 1. INNAN TRYCKNING.

Det första som händer är att tidningsproceduren planeras. Först måste vi veta när tidningen skall delas ut. Utifrån detta måste vi sedan tänka ut ett datum då tidningen senast måste skickas för tryckning. Det tar nästan två veckor från det att vi skickar in tidningen tills den är utdelad. Innan vi kan skicka tidningen måste vi ha korrekturläst den för att försöka få bort så många felaktigheter som möjligt. Det kan gälla stavning, bildjusteringar, annonser med mera. Innan denna korrekturläsning måste allt material ha kommit in till tidningen och därför har vi ett datum för manusstopp. Givetvis måste de som fotograferar och gör artiklarna få lite tid på sig och därför låter vi det gå ungefär en månad mellan vårt planeringsmöte, redaktionsmötet, och manusstoppet.

Alltså blir det följande arbetsgång:

- Redaktionsmöte
- Manusstopp en månad senare
- Korrekturläsning några dagar senare
- Tidningen görs klar i datorn och skickas för tryckning.

STEG 2. TRYCKNINGEN.

Nu lämnar tidningen våra händer och beger sig ut på en liten resa. Vi skickar tidningen till Blankettsätteriet i Borås. Vad gör Blankettsätteriet?

En tidning blir till!

TEXT PEDER BERGQUIST



Jo, de sätter tidningen. Det innebär att de gör tidningen färdig att tryckas i ett tryckeri. Tidningen görs om till digitala plåtar så att tryckeriet får alla sidor i rätt ordning. Alla färger och marginaler för att skära ut tidningen ställs in.

Sedan skickar Blankettsätteriet tidningen till Björns tryckeri som då trycker tidningen i sina maskiner.

STEG 3. UTDELANDET.

När Björns tryckeri har tryckt tidningen hämtar vi den. Vi har delat

upp oss så att vi har 7 utdelningsområden. De som ansvarar för respektive område hämtar sina exemplar av tidningen och dela ut dem i brevlådorna. Det är då Hedenbladet dimper ner i din brevlåda och du kan läsa den. När tidningen skickas till Blankettsätteriet lägger vi samtidigt ut tidningen som pdf-fil på vår hemsida (<http://www.bodenonline.com/heden/>). Då kan du också läsa tidningen på datorn eller mobiltelefonen var du än befinner sig.

Vattenprovtagning i Hedavan

TEXT OCH FOTO HARRY HANNU

Isomras genomfördes provtagning av vatten och sediment från sjöbotten i Hedavan. Uppdraget kommer från Länsstyrelsen i Norrbotten och Alcontroll med regionkontor från Umeå genomförde uppdraget.

SARA ELFENDAHL som jobbar på Länsstyrelsen har i en kampanjundersökning valt ut 27 stycken sjöar från Gällivaretrakten till strax norr om Umeå. Sjöarna har valts ut för att få en bild av hur näringsbelastade de är på grund av jord- och skogsbruk. Med underlag från proverna kan eventuellt framtida åtgärder vidtas. Hedavan har valts ut särskilt eftersom man befärar att den är särskilt miljöbelastad.

NÄR HEDENBLADET fick tag på pojkarna som färdades omkring på sjön för en intervju, berättade de att de tar en profil av vattenpelaren i sjön för att få ett svar på klorofyllet i planktona och hur många de är och av vilka arter. Proverna skall också ge svar på syrehalten i vattnet och mängden sediment på botten. På frågan om man genast kan ge något svar på hur sjön mår, kunde man i alla fall säga att, det ser bra ut med syre i vattnet och att det var tunt med sediment på botten. Övriga resultat måste lämnas



Alla prover dokumenteras och märks för vidare undersökning. Sedan for Jonas Pålsson och Anders Johanssonet till nästa sjö för provtagning.

över till laboratorium för vidare undersökning.

NÄR JAG SEDAN pratar med Sara på Länsstyrelsen berättar hon att man inte får resultat från växtplanktonproverna förrän senare under hösten. Med underlag från proverna kommer man att få en klar bild av tillståndet i sjöarna

och vilka åtgärder som behöver vidtas. Därefter prioriterar man sjöarna efter behov av åtgärder, upprättar en budget, ansöker om finansiering för att kunna genomföra arbetet/saneringen. Sara berättar också att det är ett långsiktigt projekt som kommer att ta flera år innan man ser några konkreta åtgärder av provtagningen.



MIKAELSKYRKAN HÖSTEN 2008

Nu är äntligen hösten här och våra grupper och aktiviteter i Mikaelsskyrkan börjar vecka 37.

Måndagar **Måndagsträffen** kl. 12.00
Pärllcirkel under ledning av Lottie Rasmusson.

Tisdagar **Liten och stor** kl. 13-15
Sång, lek, pyssel och fika för vuxna och barn från 0 år.

Torsdagar **Efter plugget** kl. 14-16
Sång och lite svårare pyssel för dem som är 8-11 år.

"Draget" kl. 17.30-18.30
Sång, lek och pyssel från 4-7 år.

Exodus kl. 19.00
Damkör under ledning av Lena Engvall.

Söndagar **Gudstjänst** kl. 18.00

Övriga grupper som finns är arbetskretsen, vid intresse kontakta Monica för mer information.

Efterlysning!

Vi behöver fler gudstjänstvärdar i Mikaelsskyrkan. Om du känner att det skulle kanske vara ett uppdrag för dig så hör av dig till någon av oss så kan vi berätta mer vad det är för uppdrag.

Välkommen till Mikaelsskyrkan!

Svenska kyrkan 
ÖVERLULEÅ FÖRSAMLING

FÖR KONTAKT:
MONICA (PEDAGOG) 65950,
ÅSA (DIAKON) 65951, LENA
(KANTOR) 65960, KRISTINA
(HUSMOR) 65969.



6 juni 2008

Per Arvid Nils William Sundelin

Pappa Johan Svensson, Mamma Britt-Marie Sundelin, storsyster Rebecca Nordvall, fadder Stefan Svensson (Heden) med dopbarnet samt storsyster Sofia Sundelin som fyllde två år samma dag. På bilden även kusin Isak Svensson.

Dopet var i Mjökuddskyrkan i Luleå.

Präst var Börje Johansson.



26 juli 2008

Alina Ella Josefine

Pappa Anders Vesterlund, mamma Lena Nilssen och storebror Fredrik.

Ni som döpt era barn i Mikaelsskyrkan men inte varit med i Hedenbladet; skicka in en bild så kommer ni med i nästa nummer! Uppge dopdatum och namn på de som är med på bilden. Skicka till: peder.bergqvist@egonet.se



HEDENS BYALAG

Taxa för att hyra Hedgården:

- Samlingssalen: 300:- (vardagar),
500:- (fre-sön).
- Bagarstugan: 100:- (Obs! Ved ingår inte!)

Hedgården bokas genom Berndt och Birgitta Lundström: 0921-65062

HEDEN VÄXER

TEXT MÁNICA BRÄNNSTRÖM BILD LENNART WIKSTRÖM

I förra numret av tidningen kunde vi läsa att det är inflyttningsvåg i Hednoret och det stämmer sannerligen. Heden är en by under utveckling då antal boenden ökar och det startas nya företag.

I Hednoret är *Bygg och maskinservice AB* som ägs och drivs av Erik Olofsson och Oskar Nilsson först ut.

DET ÄR TVÅ GODA vänner som umgåtts i många år och delat en önskan om att få starta eget företag. Erik säger att det är en "drift" man har inom sig, en vilja att ta mer ansvar och att vara lagledare. Även om deras tidigare arbete har varit fritt och bra menar han att han nu kan utveckla både sig själv, arbetet och företaget. Tidigare har Erik arbetat på *Hem och hushållstjänst AB* medan Oskar har varit lagerchef på *Beijers*. I botten är Erik elektriker och Oskar snickare. Deras tidigare anställningar har fört med sig ett brett nätverk vilket Erik ser som oerhört viktigt då man startar eget.

ERIK GICK EN starta eget kurs som näringslivsförvaltningen ordnade. Ekonomin fick de klara själva då de inte fick starta-eget-bidrag då pengar enligt kommunen

tagit slut. Erik berättar att de fick mycket hjälp och stöd i starten av Eriks pappa Kjell Olofsson och svärfar Thomas Patomella. Förutom att de har varit mentorer till killarna har de även fått använda deras nätverk. Erik poängterar flera gånger vikten av ett stort nätverk. Han säger att utan nätverk kommer man ingen vart, det kan ta tio år att bygga upp ett eget så har man tillgång till någon annans nätverk kan det vara avgörande.

KILLARNA STARTADE företaget med sitt första jobb den 21 maj 2007. De arbetade själva i åtta månader. Jobben ökade och de blev tvungna att anställa mer folk. I dagsläget har de tre anställda, Janne Isaksson, Jonas Nilsson och Hendrik Fredriksson. Alla i företaget är relativt unga, det är killar mellan 21-30 år. Erik berömmar killarna och säger att teamet är så bra att det inte kan bli bättre, de anställda ställer alltid upp.

FIRMAN UTFÖR ny-, om- och tillbyggnationer samt säljer maskiner: alla märken

vitvaror som går att hitta på Hemmabutik.se. Killarna utför även arbeten åt olika firmor som *Vittjärvshus*, *Patomella tak*. Även andra kan komma ifråga då de arbetar i hela fyrkanten. Erik berättar att både han och Oskar har kontor hemma men att de har olika arbetsuppgifter. Oskar räknar på jobb och Erik sköter fakturering och personal. De har även en revisor då de anser att det är viktigt att ha ordning på pappren. Erik tillägger att Oskar och han är ganska olika och att det är bra så att saker och ting inte krockar.

INOM KORT kommer killarna att starta ett snickeri hemma på Eriks gård då de nu har köpt ett komplett finsnickeri. Jag förstår då jag ser på Erik att det kommer att hända mer saker i företaget då han hela tiden pratar om utveckling och idéer samtidigt som det lyser i ögonen på honom. Han är en person som inte kan sitta still utan han vill att det hela tiden händer någonting, saker och ting ska hela tiden förändras



Erik har även ett fritidsintresse.

och utvecklas "man måste sikta framåt". Erik skulle aldrig sätta sig ner och bli nöjd. Jag frågar Erik om han har något råd till andra som vill starta eget

och han svarar "har man idéerna så kör". Man behöver inte vara rädd. Erik säger till sist att det har varit ett fantastiskt år, att framtiden ser ljus ut och att detta

är ett livstidsprojekt.



Så här skulle det ha sett ut om inte fisken Anita fångade varit betydligt mindre.



Jocke hade med sig rökt öring som han värmdde på glöden. Det var underbart gott. Reportrarna åt upp hela fisken. Jocke hade inte en chans.

Varför har fiskarna pannlampa?

TEXT ANITA WIKSTRÖM & MÅNICA BRÄNNSTRÖM FOTO LENNART WIKSTRÖM

Hedenbladet har varit på fiskekurs med Jocke Pettersson nere vid Bodens kraftverk. Jocke är utbildad fiskeguide. Utbildningen har han gått i Piteå för att sedan arbeta i Årrenjarka. Där bodde han i en stuga från januari till maj. Han har dock inte arbetat som fiskeguide nere vid kraftverket. Jocke älskar att fiska och gör det så ofta han får för hustrun Helen. Hon är inte lika entusiastisk. Han berättar att om Helen ska med och fiska ska det vara varmt, otroligt soligt och nappa frenetiskt.

DET ÄR BÖRSTINGEN och Artic fishing som säljer fiskekort. Jocke berättar att folk är och fiskar från tidig morgon till sena natten. På natten har fiskarna pannlampa för att se både redskap, bete och hur stor fisken är.

DÅ ÅTERSTÅR bara en fråga. Varför ska det vara en hel vetenskap att fiska, vad är det som gör att Anita får snorgärs och andra får lax?



Är detta en fisk eller är det bara en stor mask. Anita är lyrisk i vilket fall som helst.



Jasså, är det så här det känns. Månica instrueras av Jocke.

Under våren och sommaren har Eva och Tommy Pettersson låtit timmermannen Lennart Wikström timra upp en koja på Långbergets norra höjd. Kojan har kommit till som ett minne efter den tragiska skoterolyckan i januari 2007 då sonen Christofferobbin omkom. Tanken är att låta vänner och bekanta besöka kojans för att stanna till och njuta av den vackra utsikten från berget och få tid för eftertanke och reflektion.

KOJAN, ELLER STUGAN är ännu inte färdigställd i sin helhet. Vissa kompletteringar kvarstår. Utanför har stommen till toaletten uppförts. Man har även gallrat och röjt upp för att bättre kunna njuta av utsikten över Heden och Lule älv som ringlar sig genom landskapet.

STUGAN ÄR MYCKET smakfullt inredd med rustika furumöbler, ett gammalt slagbord med tidsenliga pinnstolar samt några vackra ljusstakar. Omedelbart till höger om ingången finns en stor kamin som ger gott om värme och mysljus åt besökarna. Väggskåpen innehåller porslin och glas, där finns även pannor och grytor för den som behöver det. Allt som kan tänkas behövas för den vill stanna till för att laga och äta en god middag med övernattning. Tommy vill gärna att man kontaktar honom när man vill nyttja kojans.

Cnoekojan på Långberget

TEXT OCH FOTO HARRY HANNU



Kojan med sin vackra entré. I bakgrunden skymtar arbetet med att färdigställa utedasset.



Cnoestugan finns markerad med ett kryss på kartan (nästa sida).

DET GÅR ATT TA sig till kojans från olika håll, ett alternativ är att gå från Långbergsmasten. Därifrån går en stig i nordvästlig riktning förbi ett par andra kojor. Väl framme vid den så kallade Laestadiuskojan tar stigen slut och man får då gå ytterligare cirka 300

meter med riktning mot den högsta punkten. Den totala sträckan är cirka 1,5 kilometer och tar i maklig takt cirka 20 minuter att gå. Eva och Tommys förhoppningen är att stugan skall vara klar för besök under nästa år.



Hedavan

Grönland

Inne i stugan står en
vacker kamin, som
värmer hela stugan.

Kraftledningsgatan

Cnoekojan

X

Långbergsmasten

Allehanda köksredskap och kastruller
finns tillgängliga för den matglade.



Brudparet körs varligt i en T-Ford till Överluleå kyrka och alla hästarna höll sig lugna.

Hembygdsbröllop

T- Ford, sommardag, ett brudpar och saken är klar

TEXT ANITA WIKSTRÖM & MÅNICA BRÄNNSTRÖM **BILD** LENNART WIKSTRÖM

Nu har det hänt! Hemligheten är nu officiell Helen och Jocke är nu man och hustru. Bröllopet är ett av de traditionella hembygdsbröllop som anordnas varje sommar på Norrigårdarna. Arrangörerna är Bodens hembygdsförening. För att få ha ett sådant bröllop

måste man anmäla sig i tid till hembygdsföreningen.

DET FÖRSTA SOM slog oss då vi fick syn på bruden var det engelska ordet "gorgeous". Hon var som tagen ur en saga. Jocke var också fin han såg ut som en brukspatron från forna hembygdsgårdar. Hela bröllopet gjorde paret

rörd och Jocke var rädd att han inte skulle kunna hålla tillbaka tårarna. Vår egen präst Peder Bergqvist var vigselförrättare. Hur det gick i kyrkan vet inte reportrarna då vi inte följde med in eftersom vi hade andra uppdrag. Vi vet dock att de är vigda för vi har sett ringarna.



Kan detta vara Norrbottens vackraste kyrka?



Kan detta vara Norrbottens gladaste brudpar?

Pizzeria och Livs



Mimo har utökat menyn och kan numera även erbjuda grillad mat.

Mimo, mannen med "inbyggd airbag" tog emot oss med stora famnen då vi kom för intervju på fredagskvällen.

TEXT OCH BILD ANITA WIKSTRÖM & MÅNICA BRÄNNSTRÖM

Vad som värmer i butiken är inte bara pizzan utan även Mimos vänliga bemötande mot sina kunder. Han har en speciell känsla för barnen. Han hälsar dem vid namn då de kommer för att handla. Mimo utropar "Här sitter Kim och Fredrik det är fina pojkar", "Hej, här kommer Emil och Love. Emil hur mår mamma", "Hej Viktor". Och så fortsatte han under hela intervjun. Det är Kim Bernhardsson, Fredrik Stoltz, Emil Bergdahl, Love Holmström. Han berömmar barnen hela tiden och tycker att de är både artiga och trevliga. Han har inga

problem med dem i butiken. Han säger att man måste förstå barn och deras beteenden då har man inga problem med dem, man måste också förstå att det är dessa som är framtiden.

URSPRUNGLIGEN kommer Mimo från Egypten. Där har han släkt som han fortfarande besöker varje sommar. I Boden har han bott i 28 år. Han har arbetat med mat tidigare bl.a. har han haft Björknäs pizzeria. Idag arbetar han även som tolk på olika skolor, häktet och vårdcentraler. Tillsammans med Mimo arbetar Annika, hon jobbar

dock mest i kioskdelen. Varken Mimo eller Annika har några fritidsproblem då butiken tar mycket tid, men det är inget problem snarare ett sätt att leva. Båda tycker om att träffa folk så de tror att det hade blivit långtråkigt att inte ha ett yrke med denna inriktning. Dock har de fritidsintressen då det bjuds. Båda är intresserade av djur. Annika rider ibland och har hund, en schäfer. Mimo är väldigt intresserad av fåglar och har en gulpannad amazon, Pelle 13 år, och fem kanarifåglar.



Hedens Pizzeria & Kiosk

Nu även Grill!

Öppettider affären
Måndag-Torsdag 12-21

Pizzaavhämtning
Måndag-Torsdag 15-21
Fredag-Söndag 12-21

Välkommen!
0921-65095
070-6271154

MIMO SÄGER ATT han trivs i Heden och skulle gärna flytta hit men att frun Rose-Marie vill bo kvar i huset i Svartbyn där de bott sedan 1989. Vi kan vara lugna även om inte Mimo flyttar hit för han tänker göra allt för att det alltid ska finnas en butik i byn. Mimo vill dock påpeka att det är kunderna som styr både om butiken ska överleva och vad som skall finnas där. Han pratar om att man måste kunna förändra sig och att efterfrågan bestämmer hur butiken kommer att utvecklas. Han säger att man måste vara flexibel och

beredd på att det inte alltid blir som man har tänkt sig. Det behöver inte vara till det sämre. Idag är det inte bara pizza som bakas i pizzerian utan de kan även erbjuda grillmeny som grillbiff, entrecote, biffstek, grillkorv och hamburgare. Han ber oss skriva att han även kan ta på sig utkörning av varor kring byn till de som av någon anledning inte kan ta sig till butiken själv. Kostnaden för utkörning behöver inte vara ett problem utan han säger att en liten summa för bensinen räcker.

INGEN KAN BERÖMMA sina kunder mer än vad Mimo och Annika gör. De talar hela tiden om hur trevliga och glada folket runt om i byn är och att de aldrig ångrat att de startade både butiken och Pizzerian. De lyfter byborna till skyarna och vi säger då att det måste finnas någonting som går dåligt. Mimo svarar efter en stunds fundering att kondomer inte går alls. Då kan man ju frågar sig om det kan vara anledningen till att barnantalet i byn ökar, eller?



“Utsigt vid Heden öfver Hedafvan vid byn Heden, mot Kalsjöbergen, den vackra afton den 27 Julii 1797.” Teckning i tusch och blyerts av C. M. Robsahm. Finns i handskrift i Lunds universitetsbibliotek. Är detta måne den äldsta avbildningen av Heden?

**BLI
MEDLEM!**

***Hedens
byautveckling***

och se till att **HEDENBLADET**
kan leva vidare!

Vi behöver ditt stöd!



Tack alla ni företagare som stöder tidningen med era annonser. Vi behöver ert stöd och eftersom tidningen kostar ungefär 10.000:-/nr behöver vi ännu fler nya annonsörer.

Medlemsavgiften i Hedens byautvecklingsförening är 50:-/år för enskild och 100:-/år för familj. Bankgironummer: 5244-7802.

Hedens byautvecklingsförenings styrelse



JUBILEUMSFLOPP

TEXT MÅNICA BRÄNNSTRÖM ORDFÖRANDE I HEDENS BYAUTVECKLINGSFÖRENING

Som alla säkert vet fick vi ställa in 10- års jubileet för Hedens byautvecklingsförening. Det berodde på för litet intresse bland medlemmarna. Vad det i

sin tur berodde på kan vi i styrelsen bara spekulera i. Styrelsen bestämde på senaste mötet att det inte är någon idé att försöka ordna större fester utan om det ska bli fest får ni, våra medlemmar, komma med önskemål. Vi bestämde även att sommararrangemang är bara att glömma eftersom det inte finns något intresse. Däremot kommer byautvecklingsföreningen att ordna mindre arrangemang som exempelvis modevisningar, vinprovning, fiskekväll eller annat.



Småboden

INREDNING & PRESENTER

Willow Tree
Åre Choklad

Barn

Bobux – LipFish – Kan Själv

Dam & Barnkläder
Capri Collection

Öppentider
Måndag & Onsdag
16.30 – 19.00

Semesterstängt Juli
Övriga tider – Ring för överenskommelse

Agatvägen 17, 961 46 Boden
Tel : 0921-656 04,070-519 32 05

Petterssons Potatis

*Potatis är en mycket god gröda,
den sorteras och packas med
viss möda, den kommer från en
fin och bördig jord, och levereras
hem direkt till ert bord.*

***Vi har potatis för försäljning:
3, 5, 10 och 25 kilos
förpackningar
både rund och mandel.***

***Fri hemkörning i Hedenbladets
utgivningsområde vid leverans över 25 kg.***

***070-569 77 75 eller 654 04
Potatislagret på Grönland i Heden***

Vi har fått svar på frågan om vilka som var med på bilden i förra numret.

Hedens skola läsåret 36/37 Åk 3
Lärare Göthild Carlsén.

Översta raden: Yvonne Blomqvist,
Elenór Andersson, Kerstin Pettersson,
Ebba Nordström, Elsa Engström, Sonja
Österberg, Doris Nordström, Ella Bergdal.
Mellersta raden: Majlis Arnqvist, Gretzhen
Blomqvist, Elsa Bergsström, Majlis
Westblom, Allis ?, Majken Berglund
Nedersta raden: Sigrid Olofsson, Kurt
Holnström, Bengt ?, Sune Wikberg, Knut
Lundberg, ?, "Fransson Martin Johansson,
Lennart Lundgren.

Inskickat av Eleonór Bergdal genom
Helena Bergdal (Lena Lundberg)



Mötesplatsen!

Här är läsarnas mötesplats. Skicka in mejl till oss!

*Hedens
byautveckling*

Kontakta oss på hedensby@spray.se

- Vi i redaktionen ber om ursäkt för att en textrad försvann i reportaget "Madame Ihop" i förra numret. De sista raderna på sidan 9 skulle lyda enligt följande:

VI HADE INGEN LUST att gå hem. Stina har en berättarteknik och en humor som vi inte var förberedda på. Bland annat berättade hon en sann historia som innehöll en dyr Cognac, en förmiddag på Hedenskolan vilka hade kunnat sluta med stora rubriker. Om ni vill stilla er nyfikenhet, be henne berätta.

- Vi fick ett mejl med ett önskemål som vi givetvis gick till mötes: Hej

Går det att sätta in en bild på f.d Bodensare /Trångforsbor som numera bor i Luleå? Hälsningar Britt-Marie Sundelin. Nu finns deras dopbild på sidan 7 i detta nummer.

Hej! Bilden är från ett ställe i skogen där det pågår en omfattande tippning av avfall från tomterna ovanför. Det pågår för fullt tippning av trädgårdsavfall där trots att jag sagt till. Man tycker att dom kunde tippa det på sin egen mark i stället om dom tycker att det inte gör något.

Jag tänkte att det inte skulle skada med en liten artikel i Bladet utan att peka ut någon varken markägare eller husägare. Jag är mycket mån om att inte bli ovän med någon i byn.

Det är inte bara i Heden som detta förekommer det är i alla andra områden likadant, det är märkligt att man städar på sin egen mark men tippas avfallet på någon annans mark, när det är varmt på sommaren så luktar det en hel del ur dessa tippor" och det växer en massa ogräs och buskar i tallskogen, det är ju gratis att lämna på kommunens tipp. Dom kör ändå så mycket bil i onödan att det går att fara dit med avfallet så tas det om hand som det skall enligt Miljöbalken.

MWH Anonym läsare av Hedenbladet

Bild från den
önskade
och olagliga
sottippen.



Surströmmings- premiär i Hedgården

TEXT HELEN PETTERSSON SÖDERSTRÖM BILD LENNART WIKSTRÖM



En som hugger i med stor aptit är Erik Flodström. Undrar om han fick in mackan utan att spilla?

Den tjugotredje augusti var det dags för den årliga surströmmingsfesten i Hedgården. För mig var det premiär i dubbel bemärkelse. Jag hade inte varit på surströmmingsfesten i Heden tidigare. Med

en kurrande mage och ett nyfiket sinne för jag dit tillsammans med sonen på snart två år och en väninna. Här kommer nu en liten beskrivning av kvällen.

MIN FÖRHOPNING är att någon av er som inte varit med på

surströmmingsfesten kommer nästa år. Det är en jättetrevlig fest! Hedgården hade blivit iordningsställd för fest, med andra ord, fint dukade bord med ALLT som ingår när man ska äta surströmming. Det fanns fyra olika sorters surströmming och jag tror inte att jag missade någon.



Berit och Tor Lindström, Laila Munkestam, Erika och Niklas Sjöö är koncentrerade på att bena fisken.



Nils, Solveig och Hasse har suttit sig till bords.



Vår "hompabompaorkester" för kvällen spelade blandad musik. Bland andra vår kära "Vem kan segla förutan vind".



Rut, Ulf och Thord var några av surströmmingsälskarna som letat sig till Hedgården denna kväll.



Potatis, smör bröd, lök, tomater, dryck och snaps, ja, vad mer kan begäras. För barn och andra som inte tycker om surströmming fanns det varmkorv.

EFTER MIDDAGEN kom det en levande överraskning i form av ett gäng glada musiker. Hedgården fylldes

till bredden med både allsång och visor med ursprung i tornedalen. Efter kaffe med efterrätt blev det musiktävling. Det hela var turligt nog en lagtävling och jag tror minsann att det var många vinnande lag. Det hade även blivit sålt en hel del lotter innan middagen och många var det som

kunde gå hem med både nya jaktstrumpor, termosar och annat fiffigt. Jag ska absolut gå på nästa års surströmmingsfest i Heden. Inte bara för surströmming och underhållning. Det är även ett ypperligt tillfälle att lära känna någon ny granne eller annan trevlig människa i vår by.



Vi vaccinerar mest även denna höst

Nu är det snart dags för vaccination mot influensa och pneumococc-lunginflammation.

Alla som är 65 år eller äldre bör vaccinera sig mot influensa årligen. Dessutom finns vissa riskgrupper (hjärt- och lungsjuka, vissa diabetiker mm), som bör vaccinera sig oberoende av ålder. **Alla dessa får influensavaccinationen helt kostnadsfritt.**

Vaccination mot pneumococcer (bakterie som kan ge svår form av lunginflammation) är en lika angelägen vaccination för ovan nämnda patientgrupper. Den vaccinationen behöver bara upprepas vart 5-6:e år. Denna vaccination bekostas av patienten själv, men ingår i högkostnadsskyddet (dvs är gratis för den som har frikort).

Vi håller därför Öppet Hus med Drop-In-Mottagning:

Onsdagar i oktober (8, 15, 22, 29/10)	9.00 -- 18.00
Onsdag i november (endast 5/11)	9.00 -- 18.00
Lördag 25/10	10.00 -- 15.00

Se också annonsering i gratistidningen Extra

***Hos oss får Du också hjälp med
alla andra typer av vaccinationer***

Aktuellt just nu:

Vaccination mot livmoderhalscancer till unga kvinnor (13-17 år).

Läs mer på: **www.gardasil.se**