

NR 4 | 2008 | ÅRGÅNG 10

HEDENBLADET

För dig i Heden, Hamptjärnmoran, Hedsvedjan, Trångfors, Framnäs,
Kusön, Bodforsen, Mjedsjön, Övre Heden och Slumpberget.



*God Jul
&
Gott nytt år*

eosab
eriksson & söner ab

*Välkommen till
julnumret!*

INDEX

LEDAREN 2 -3
FAMILJESIDAN 7

FÖRETAGARANDA 8-9
JULBOCKEN 10-11
MÖTESPLATSEN 13
JULMARKNAD 14-15

GÅRDEN "NICKES" 16-17
HEDENPROFIL 18-19
MODEVISNING 20-21
LUCIABILDER 22-23

Barnets högtid



Några av de många fotografier Gustav Bergström tagit.

God Jul och ett gott nytt år till er alla!

”**NU ÄR DET JUL IGEN**, å nu är det jul igen...” som vi brukar sjunga. Ibland kan det kännas som att julen är lite uttjatad. Julen kan kännas som en börda med allt som skall ordnas. Allt som skall handlas, bakas och pyntas. Därför är det viktigt att varje år påminna sig om julens innersta budskap.

JULEN ÄR BARNETS högtid. Och då är det barnet i oss alla som är i centrum. Alla är vi barn innerst inne. Det är julens innersta budskap.

GUD FÖDS IN i vår värld som ett litet barn. ”Ty ett barn har fötts, en son är oss given” (Jesaja 9:6a). Barnen är de som förmår uppskatta julen allra mest, och då tänker jag inte bara på julklapparna. Under julen lockas vi alla att bli barn på nytt. Vi lockas av julens

atmosfär. Det är förväntan i luften. Det finns en närmast utopisk vilja att vara generös. Det är julens dofter och smaker, det är julens toner, det är julen som framträder framför våra tindrande ögon. Det finns också en spänning i julens vinterlandskap. Det kan vi se i Gustav Bergströms vinterbilder. Det är en spännande kamp mellan ljus och mörker, mellan det bistra och det gudomligt norrbottniskt vackra.

REDAKTION & ANNONSPRISER

Ansvarig utgivare: Månica Brännström. **Tidningsredaktör:** Peder Bergquist. **Adress:** Hedgården, Smaragdvägen 58, 961 46 Boden.

E-post: och websida: hedensby@spray.se, www.bodenonline.com/heden. **Redaktion:** Peder Bergquist (65115), Månica Brännström (65933), Anita Wikström (65084), Dyveke Hedström (070-304 23 92), Ragnar Nyström (65589), Elisabeth Vanhaniemi (65602), Elin Järnberg (16566) Britt-Inger Pettersson (65003), Harry Hannu (65838).

Upplaga: 1100 ex. Utdelas gratis till hushållen i Heden, Hamptjärnmoran, Hedsvedjan, Trångfors, Framnäs, Kusön, Bodforsen, Mjedsjön, Övre Heden och Slumpberget.

Annonsbokning: 65115, hedensby@spray.se.

Tryckeri: Björns tryckeri i Boden.

Utgivningsplan: Fyra gånger per år.

Storlek	Pris enstaka annons	ANNONSPRISER:	
		Ideella föreningar utan vinstsyfte	Pris för fyra annonser
1/1	1600:-	1200:-	6000:-
1/2	1000:-	700:-	3500:-
1/4	600:-	500:-	2000:-
Baksida	3500:-		

*Hedens
byautveckling*

Byautvecklingsföreningen förbehåller sig rätten att avgöra om ett bidrag som insänts skall bedömas som artikel eller annons och meddela författaren sitt beslut före tryckning. Föreningen förbehåller sig också rätten att göra justeringar i de bidrag som lämnas in till tidningen. För företag eller verksamhet som bedrivs i vinstsyfte gäller följande: Eftersom tidningen är registrerad som periodiskt utgiven tidskrift utan vinstsyfte och utgiven av ideell förening kommer ingen moms att redovisas eller faktureras.

DENNA LEDARE blir en uppmaning till oss alla att ha barnet i centrum under julen. Vi vuxna måste låta barnen få sin jul. Det är viktigare än att vi skall få en nubbe eler två. Denna ledare är också en uppmaning till alla vuxna att släppa fram barnet inom sig. Våga släppa taget, våga hänföra dig över vinterns landskap, av julens alla dofter och förväntningar. Våga vara generös. Våga vara som sankt Nikolaus. Han som ärvde en stor förmögenhet vilken han använde för att hjälpa de fattiga. Det berättas om en utfattig pappa som inte hade råd att gifta bort sina döttrar. Han var i färd med att sälja döttrarna till en kopplare. Nikolaus fick veta detta och kastade under natten in tre kulor av guld genom ett öppet fönster. Så räddade han fickornas liv och faderns ära. Detta gav i många länder upphov till seden att natten före hans fest lägga små gåvor åt barnen i en strumpa.

NU I FINANSKRISENS dagar finns det anledning att vara eftertänksam. Lösningen kanske inte är att vi skall konsumera mer och mer. Är det inte tvärtom så att just konsumtionen över våra tillgångar är finanskrisens kärna? Vi västerlänningar behöver lära oss leva en enklare och generösare livsstil som är hållbar på lång sikt. Vad blir det annars för värld vi lämnar till våra barn?

Peder Bergquist



Grattis Britta!

Britta Johansson fyllde 90 år den 12 december! Här ser vi Britta i den vita kappan framför Widmans i Heden. Till vänster om henne svägerskan Dagny Wikström.



Vi har lördagsöppet i december
för Din skull. Välkommen!

TORG FRISÖREN

Drop In & Tidsbokning • Öppet Mån-fre 09-18
Färgaregatan 10 B • Tel 106 36 • www.torgfrisoren.se

Vi utför:

Ombyggnationer

Nybyggnationer

Renovering

Kakel och Klinker

Våtrum

Kök

Ring oss!



Erik Olofsson
070-341 00 85



Oskar Nilsson
070-540 60 80



**Bygg & Maskin
Service AB**

Hednoret 3
961 46 Boden
e-post. bmsab@live.se

Vitvaror - Alla märken till försäljning www.hemmabutiken.se
Försäljning av Fastighetsmaskiner - Installation av maskiner.



Dessa fotografier är inlämnade av Lars Jonsson och retucherade av Bert Strömberg, båda från Hedsvedjan.



På fotografiet högst upp står två flickor vid Eriks Jonssons smedja i Hamptjärnmoran. Det är Sigbritt Svensson (före detta Widman) som numera bor i Sävast. Bredvid henne står Torborg Andersson (f.d. Jonsson) som numera bor i Uppsala.

Sigbritt finns också med på fotografiet nedan från 1944. Där är hon längst till vänster. I centrum, på sin dopdag, ligger Birgitta Lundström (född Widman).

Från vänster översta raden: Valfrid Nilsson, Edit Nyström, Borghild Widman, Albert Widman, Sven Widman, Teodor Nordin, Gerda Widman. Andra raden Sigbritt Svensson (f.d. Widman), Filip Widman, Nanny Nilsson, Mauritz Nyström, Tekla Nordin, Hulda Pettersson, Rut Jansson, Erik Widman, Johan Jansson. Tredje raden: Henny Widman, Ester Widman, Lins Widman och i knät dopbarnet Birgitta Widman. raden längst ned: Lars Widman, Olof Widman, Oscar Widman, okänd, Svenborg Widman, Gurli Nilsson.



GOD JUL
OCH
GOTT NYTT ÅR
ÖNSKAR
TORGNY OCH MARGARETA

MIKAELSKYRKAN JULHELGEN 2008

NU STÅR JULEN FÖR
DÖRREN. VI PÅ
MIKAELSKYRKAN VILL
PASSA PÅ ATT TACKA
ALLA FÖRSAMLINGSBOR
FÖR HÖSTTERMINEN OCH
ÖNSKA ER VÄLKOMNA TILL
MIKAELSKYRKAN UNDER
JULHELGEN.

VÅR "EFTER PLUGGET"
GRUPP HAR BLIVIT EN STOR
OCH SKÖNSJUNGANDE
GRUPP. DET ÄR 45
INSKRIVNA BARN. I BÖRJAN
AV NOVEMBER VAR DET
KÖRLÄGER. BARNEN
ÖVADE HÅRT OCH BJÖD IN
TILL EN MUSIKSALONG PÅ
LÖRDAGSKVÄLLEN. SEDAN
BLEV DET FILMKVÄLL
OCH ÖVERNATTNING I
MIKAELSKYRKAN. DET VAR
ETT MYCKET UPPSKATTAT
OCH ROLIGT LÄGER.



21/12 KL. 18.00
ADVENTSKAFÉ. KÖREN
EXODUS UNDER
LEDNING AV LENA
ENGVALL.

24/12 KL. 12.00
SAMLING VID
KRUBBAN. MIMI OCH
KAJSA JOHANSSON
SJUNGER.

25/12 KL. 8.00
JULOTTA. KÖREN
EXODUS OCH VICTORIA
SVÄRD.

6/12 KL. 18.00
MÄSSA PÅ
TRETTONDEDAG JUL.

En härlig och välsignad julhelg
önskar vi alla församlingsbor!

Svenska kyrkan 
ÖVERLULEÅ FÖRSAMLING

FÖR KONTAKT:
MONICA (PEDAGOG) 65950,
ÅSA (DIAKON) 65951, LENA
(KANTOR) 65960, KRISTINA
OCH ULLA (HUSMOR) 65969.



5 oktober 2008

Gunde Erik Lias Bommé

Peder Bergquist präst, pappa Lars-Erik Blommé,
mamma Eva Loggert, syskonen Albin och Tim,
gudmor Main Lundström.



26 oktober 2008

Frida Linnéa Kristina Hägglund
Pia och Christer Hägglund.

Ni som döpt era barn i Mikaelsskyrkan men inte varit med i Hedenbladet;
skicka in en bild så kommer ni med i nästa nummer! Uppge dopdatum
och namn på dom som är med på bilden. Skicka till:
peder.bergqvist@egonet.se



HEDENS BYALAG

**Vi säger Grattis till Annicka
Häggström, på Kristallvägen, som
vann hela grisen i "Gissa grisens vikt"
vid Hedens julmarknad 29/11. Grisens
vikt var 87,2 kg. Annicka gissade:**

- 1. 87,23 kg**
- 2. 87,11 kg**
- 3. 87,34 kg**

*God Jul och gott nytt
år önskar byalaget!*



Ung företagareanda

TEXT MÅNICA BRÄNNSTRÖM BILD ANDREAS ÖSTGÅRD

Andreas Östgård framför sin stolthet, en 24 tons grävmaskin av märket Case.

I dessa kristider är det trevligt att göra intervjuer med unga företagare i vår byggd. De har framtidstro och en sund inställning till företagande.

ANDREAS ÖSTGÅRD är en ung företagare i Heden. Han känns nog mest igen i byn för sitt engagemang i veteranrace på skoter som han och hans kompisar anordnat varje vinter i ungefär fem år. Skotrarna som är med får inte vara yngre än från 1975. Den äldsta skoter som varit med är en Olympic som

var från 65-66 och förarna kommer från hela fyrkanten. I år blir det dock inget race utan arrangörerna tar ett sabbatsår.

TILLSAMMANS MED sin syster Sara har Andreas vuxit upp hos mamma Kerstin och pappa Kjell Östgård nere vid Hedenstorp. Han har alltid varit intresserad av maskiner och har aldrig haft funderingar på annat arbete. Han har ju i princip vuxit upp i traktor antingen tillsammans med pappa Kjell eller morfar Harry Olofsson. Med dem som

läromästare har han kört traktor, skoter och andra maskinen sedan han var 9-10 år. Morfar har varit som en kompis för honom. Direkt efter skolan sprang Andreas ner till morfar för att vara tillsammans med honom.

SIN BANA SOM maskinförare började Andreas med utbildningen "fordons och transport" på Björknässkolan. 1998 var han färdig och fick direkt fast arbete hos Tord Erixsson, "X-ett", där han även gjort sin skolpraktik. Hos "X-ett" arbetade han fram till 2007

då han startade sitt eget företag. Idag bor Andreas tillsammans med sin flickvän Johanna Drugge i ett hus på kristallvägen 53. I företaget har han egen maskin en bandgrävare som väger 24 ton.

Förutom bandgrävaren har han en massa andra maskiner för eget bruk tex. väghyvel, traktor, markvällt, hjullastare, skotrar, fyrhjulning och så vidare. Hans intresse för maskiner har inget slut. Då arbetsdagen är slut har han en massa egna projekt, han kan inte sitta still utan far fram som en skällad råtta och måste alltid ha någonting att göra.

JAG FRÅGADE ANDREAS

om han inte var rädd för att starta eget. Han svarade att han hade funderat på det i flera år men att han var lite ängslig, för tänk om det inte fanns arbete. Men han har ett gott rykte som förare och med det i bagaget, många som peppade och med löften om arbete så tog han språnget. Pappa Kjell hade eget,

kunde lite om företagande och hjälpte honom att komma igång och Andreas startade aktiebolaget Östgårds schakt & gräv AB där han är firmatecknare.

TROTS ATT ANDREAS

visste att det skulle bli pappersarbete blev han förvånad över att det var så mycket som skulle göras. I början skulle han och Johanna göra allt själv men det blev för jobbigt så idag har de anställt en revisor. Trots revisor måste de ändå göra allt förarbete, hålla reda på kvitton och så vidare. En annan "aha" upplevelse var insikten över vad allt kostar. Som anställd vid behov av kläder, slangar, tändar till skopan o.s.v. kunde han bara gå och hämta ut. Numera ser han vad allting kostar då det är han som betalar.

NÄR DET GÄLLER

finanskrisen anser Andreas att media blåser upp krisen. Folk törs inte investera utan väntar på bättre tider. Han tror även att det är lättare att vara en liten

företagare vid kristider eftersom man då inte har anställda eller maskiner som ska betalas. Han säger dock att han tror att hans maskin också hade stått nu om han inte haft turen att få ett treårskontrakt med Bodens kommun. Andreas vet dock av erfarenhet att som maskinförare har man ett säsongarbete. Det finns perioder då maskinerna står still men då får man helt enkelt söka arbete som maskinförare åt någon annan firma. Skillnaden med att vara egen eller anställd är enligt Andreas att man styr över sitt eget arbete. Han tycker att dagarna nu är roligare trots att han gör samma jobb. Han menar att man tänker annorlunda, man tittar t.ex. inte på klockan och väntar att dagen ska ta slut som man gjorde då man var anställd. Han avslutar med att säga "Man liksom lever i det".



BRITT-INGERS BOCK

TEXT: MÅNICA BRÄNNSTRÖM, ANITA WIKSTRÖM BILD: LENNART WIKSTRÖM

Nere på Kläppen står
en julbock så grann
Historien kring
klädningen är rolig och sann.

Varje år han Lennart hoppas
att bocken ska glömmas
bort att stoppas
Men Britt- Inger med
kind så röd och rosig
tycker att bocken
han är så gosig.

Lennart han sliter
med gran och tråd
tänker och suckar, det
finns ingen nåd
Händerna trasas och
svider av stickor
Humöret tryter det
uppstår sprickor

Stommen på bocken
börjar likna ett djur
Lennart, den stackarn,
han känner sig sur
Snart är den färdig
och titta vad fin
Lennart han ler med
ett nöjt litet flin

Tänk att man grubar
sig så varje år
När vi till slut en så
vacker bock får.



BRITT-INGER PETTERSSON hade alltid julbock i sitt barndomshem och nu när hon bor på landet kan hon till Lennarts förtret äntligen ha sin bock varje jul. Det är Lennart som klär stommen till bocken med granris. Han säger att händerna ser ut som att han slagits med en igelkott innan han är färdig. Han är inte så glad i bocken innan den står färdig.

HISTORIEN OM JULBOCKEN är väldigt gammal och härstammar från den gamla gudavärlden. Då sa man att åskguden Tor antingen red på en bock eller åkte runt i en vagn bakom de två bockarna Tanngnjóstr och Tannggrisnir. Julbocken har haft olika funktioner fram till 1800- talet. Då blev bocken föregångare till tomten. En av männen i de



Här sitter Lennart Pettersson och hunden framför julbocken som han slitit så hårt med för att få på plats.

borgerliga hemmen klädde ut sig till bock och delade ut klappar. Det berättas även att ungdomar klädde ut sig för att ha enkla skådespel eller sjunga en julvisa och en av dem var alltid utklädd till bock. Som tack för spel och sång fick det mat och

dryck till ett gille som hölls i mellandagarna. Man hade även annat spektakel kring bocken t.ex. kunde man smyga in den hos grannen som i sin tur skulle komma på vem som i smyg lämnat bocken. Denne skulle i sin tur osedd smuggla

tillbaka den till det hem där den hörde hemma. Vad som händer sedan förtäljer inte historien.



Söderström Hans

Traktorrörelse

Snärvägen 4 961 44 Boden 0921-65400

God Jul och
gott nytt år
önskar
Hans och Solveig!



Tillverkning
av takspån

Legosågning
och klyvning

Timmerdass
med sticktak

-Du hittar oss i Hedsvedjan eller på fax 0921-65580

DAGENS LUNCH

MÅN-FRE 10-15

PASTA 58:-

OXFILE 79:-

INKL DRYCK, SALLAD, KAFFE & BRÖD

CATERING
OCH HYRA AV
LOKAL 79:- PER
PERSON.



KAFFEKOPPEN I COOP, SAMMA
ÄGARE SOM CAFÉ OLLÉ.
TEL 0921-199 50

Mötesplatsen!

Här är läsarnas mötesplats. Skicka in mejl till oss!

*Hedens
byautveckling*

Kontakta oss på hedensby@spray.se

Det har kommit in mejl och samtal till Hedenbladets redaktion. Här på Mötesplatsen återfinns några av dessa. Hör gärna av er om ni kan hjälpa till med något av det som tas upp här.

Bäste redaktör, jag har noga läst alla nr av Hedenbladet eftersom jag växt upp i Bodforsen och jag har vid skilda tillfällen funnit speciellt intressanta notiser. De två senaste numren inte undantagna. Dvs i nr två såg jag visserligen skolfotot från Hedens skola, men "inga klockor ringde!" Så kom nr 3 - där fanns namn på personerna! Götild Carlsén, som då alltid hade klass 3, kände jag igen, och gissa om jag blev överraskad när där dök upp den ena efter den andra av mina klasskamrater - och visst - mitt namn fanns där också, åtminstone halva! På den tiden hette jag Bengt Nilsson men i slutet av maj 1939 kunde mina föräldrar äntligen gifta sig och jag fick mitt nuvarande efternamn, Bergman, men då slutade jag i Heden skola och började på realskolan så mitt namnbyte blev kanske inte så känt bland mina klasskamrater.

Mera förvånande är kanske att min kusin Alice Markström bara står under den ljudenliga stavningen "Allis" utan efternamn. Visserligen flyttade hon snart nog till Stockholm och gifte sig och heter numera Alice Beckman, men ändå!

Jag hoppas dessa tillägg kan komma till dem som samlar på gamla skolkort och om någon vill kontakta mig så är det välkommet!

Eskilstuna 20080928

Bengt Bergman (pensionerad rektor och passionerad släktforskare i Skogstorp)

Hej!

Tack för en underbar tidning som jag alltid läser med förtjusning! Jag är född och uppvuxen i Hedsvedjan och därav min fråga. När jag var barn fanns det ett litet kapell i Hedsvedjan där vi gick söndagsskola. Vill så gärna se någon bild av detta. Känner ni till något om det? Eller går det att göra någon efterlysning via tidningen. Det skulle vara roligt att uppliva lite barnsdomsminnen.

MVH

Louise Wikström, numera boende på Fiolvägen.

Vägbelysning saknas mellan Älvsbyvägen och Hedsvedjan. Vi har fått påstötning av läsare som reagerat på detta. Varför kan inte Vägverket göra en gång- och cykelväg där och sätta upp belysning. Det är många oskyddade trafikanter som vistas utmed denna väg. Ofta ser man cyklister, gångare, joggare, hundägare, med flera.

Varför är det så dåligt plogat i området? Det är svårt för dem som skall dra barnvagnar, cyklister och äldre. Vi hoppas på bättring.



Hedens julmarknad

TEXT MÅNICA BRÄNNSTRÖM FOTO
LENNART WIKSTRÖM



"Gissa grisens vikt" är en återkommande tävling på julmarknaden. Varje år skänker Lennart Pettersson en hel gris för att Hedens byalag ska kunna ha tävlingen som är en av höjdpunkterna på marknaden. Den som gissade närmast detta år var Annicka Häggström som vann hela grisen. Hon gissade på 87,23 kg. Grisen rätta vikt var 87,2 kg. Till vänster vinnaren. Till höger försäljning av kuponger till tävlingen.



Katarina Lindström sålde underställ från Ullmax i Merinul, för islandshästföreningen Midurs räkning. Hon berättar att 1/3 av priset går till ungdomsverksamhet. Om någon är intresserade av plaggen är det bara att kontakta henne.



Vi hade tredje generationens knalle på julmarknaden i Heden. Det är Emelie Olander som tillsammans med mamma Maria och mormor Berit Lindström som gör och säljer julkransar. De sålde även stickat och dockor i pärlklänningar.



Lottie Rasmusson har varit på julmarknader i Heden i många år med sina vackra grönländska pärlbroderier.



Mikaelkyrkans Monica Masman sålde rättvisemärkta varor.



Elvi Hägglund visade upp sina smycken, risänglar, stickat och lite bröd. Pia, Krister och lilla Frida fem månader gammal hjälpte till med försäljningen.



En knallare som var helnöjd med årets marknad var Elisabeth Landström från Boden. Hon berättade att hon i fjol stod utomhus och att det då var för kallt. Elisabeth bakar och säljer julbröd av alla de slag. Det var julstjärnor, anisbröd, lussebullar och mjukkaka. Hon bakar även något som hon kallar för Sverigekaka. Receptet är 120 år gammalt och hon säger att hon inte lämnar ut det ens under hot.



Även Elsy Jansson och Inger Bäcklund visade stickat. De hade också bröd, tenntrådskonst, tovat, pannlappar och glasfushin. Glasfushin är smycken med olika mönster, tillverkat i glas. Det var första gången på Hedens julmarknad även för dessa då de brukar vara på julmarknad i Bredåker där de bor.



För första gången var Gunilla Kristoffersson och kompis Hjärdis Hansen på julmarknaden i Heden och visar upp sitt stickade alster. De hade önskat att det kommit fler besökare. De ger tips till arrangörerna att dessa kanske kunde ställa ut fler och större affischer längs Älvsbyvägen till nästa gång.



Ulltomtar, stickat och tovade tomter var lite av vad Ingrid Pålsson visade upp på årets marknad. Det är saker som hon skapar själv.

Varje år anordnar Hedens byalag en julmarknad på Hedgården, så även i år. Det var 9 knallar som hyrde bord i bygården. Fikat ordnades som vanligt av byalagets kvinnfolk. De som stod för försäljningen var Ann-Louise Nordqvist, Agneta Lindström, Anita Wikström och Britt-Inger Pettersson.

Nicke Bergdahl, Heden 333 "Nickes"



NUVARANDE ÄGARE:

Torgil Blom
Köpt: januari 2007
Säljare: Svea
Jakobssons dödsbo
Area: 1700 m²
Byggår: 1903
Adress: Smaragdvägen 50.

TIDIGARE ÄGARE:

Nils Petter Bergdahl och
Ida Carolina (född Falk).
De gifte sig 18 november
1894 och fick barnen:
- Betty Maria född 1/7 1895.
- Signe Vilhelmina
född 2/9 1897.
- Bernhard Sigurd
född 8/7 1900.
- Nils Börje född 3/10 1902.
- Olof Bertil född 2/5 1906.
- Sanna Gunhild
född 30/1 1908.
- Berta född 1910,
dog efter nöddop.
- Iris Sylvia född 21/10 1911.

DET VAR NILS PETTER och
Ida Carolina som byggde
huset 1903. Ida Carolina

Falks far var bonden Olof
Falk (4/10 1825). Han gifte
sig med Gustafva Vilhelmina
Carlsson den 15/6 1855.
Hon var dotter till Nils
Gustaf Carlsson, som kom
till Heden från Norge 1854.
Jag antar att det är denne
man som det berättas om
i en gammal hedensägen
om en rik norrman som
kom till byn över fjälen.

CARL OLOF FALK (1792)
och hustru Maria Nilsdotter
(farfar och mormor till Ida
Caroliba Falk). Familjen kom
från Unbyn till Heden N:
o 12. Ättlingar till familjen
finns fortfarande i Heden.

NILS PETTER BERGDAHL,
"Nicke", kom som måg
till Heden N:o 3. Huset är
högt beläget på Paltbacken
med utsikt över Hedavan.
"Nicke" var byggmästare
och hade byggt "Hedgården",
byalagets lokal. Fru Ida
Carolina hade caférörelse.

Börje Bergdahl (3/10 1902)
gifte sig 11/6 1932 med
Astrid Ingeborg Eriksson
(från Unbyn). Börje var
byggmästare i Boden. Han
uppförde ett hyreshus i
sten på Brännagatan 14 i
Boden. Där kom familjen
att bo. Jag själv bodde
i grannhuset och kom
därför att bli bekant med
barnen i familjen. De var
Ingemar, Irene, Gun och Jan.
Fastigheten på Brännagatan
14 köptes senare av Albert
Vidman, från Heden. Av
barnen bor Gun i Boden,
Ingemar i Luleå, Irene i
Stockholm och Jan i Tromsö.

EN ÄTTLING TILL NICKE

Bergdahl utnämndes år
2006 till professor vid
institutionen för klinisk
odontologi vid universitetet
i Tromsö (se tidningsurklipp
s. 17). Jan Bergdahl är född
och uppvuxen i Boden.
Hans far Börje Bergdahl
var född 1902 i Heden.



Svea Jakobsson.



Gården är högt belägen och har en vacker utsikt ned mot Hedavan.

Farfar och farmor var Nils Petter Bergdahl och Ida Carolina (född Falk).

SVEA JAKOBSSON. Bertil och Svea köpte gården 1963 av Ida Carolina Bergdahl. Bertil omkom tidigt i en tågkollision. Honom har jag aldrig träffat, men Svea har jag pratat med. Jag tyckte mycket om denna dam. Bertil och Svea har fyra barn; Kerstin i Boden, Leif i Svartbjörnsbyn, Kjell och Inger i Boden. Kent och Mikael, Sveas barnbarn, bor i Heden.

LOTTA BLOM. Hennes morfar Torgil köpte huset 2007 med tanken att Lotta med familj skulle bo där när huset renoverats. Heden 29 oktober 2008.

Lars Sundström
"Perols" Heden N:o 1.



Astrid och Börje Bergdahl.

UTNÄMNING *N:o 3*

Docent Jan Bergdahl, Umeå har utnämnts till professor vid institutionen för klinisk odontologi, medicinska fakulteten, universitetet i Tromsø, Norge.

Jan Bergdahl är född och uppvuxen i Boden. Han är legitimerad tandläkare, psykolog och psykoterapeut.

Han disputerade 1995 vilket resulterade i odontologie doktors examen. Strax efter disputationen tillträdde han ett universitetslektorat i psykosomatik vid institutionen för psykologi, Umeå universitet och blev docent i psykologi vid samma institution 2002. Hans huvudsakliga forskningsområde är medicinsk psykologi och psykosomatik.

Han har utvecklat en psykologisk behandlingsmetod som kallas "Affektskolan", vilken används i sjukvården på flera håll i landet.

Jan Bergdahl har utnämnts till professor vid institutionen för klinisk odontologi, medicinska fakulteten, universitetet i Tromsø, Norge för att tillsammans

med en grupp bland annat sin fru, odontologie doktor Maud Bergdahl, bygga upp en helt ny tandläkarhögskola.

Tandläkarutbildningen i Tromsø är helt integrerad i läkarutbildningen de första åren för att sedan få en odontologisk inriktning.

Från Kuriren
den 28 februari
2006.



**PRESENTER
SOM SPRIDER
LJUS**

**God Jul och
Gott Nytt År**
till alla våra
kunder önskar vi
på LjusBoden.

LjusBoden

Smaragdsv. 15, Boden. 0921-652 15, 070-635 95 91
www.ljusboden.se

Hedenprofilen Lars Sundström

TEXT MÅNICA BRÄNNSTRÖM & BRITT-INGER PETTERSSON FOTO PEDER BERGQUIST



Lars Sundström på besök i Hedgården när det var Hedens julmarknad.

Lärare, idrottsman, musiker och släktforskare. Vad vi inte visste om vår Hedenprofil Lasse Sundström. Det visar sig att han har varit och är en mångsysslare.

DE FLESTA SOM GÅTT på Korpenskolan i Boden vet vem Lasse Sundström är.

Där har han varit lärare i ämnena svenska, engelska och samhällsorientering sedan skolan byggdes och fram till han själv gick i pension.

LASSE ÄR FÖDD OCH uppvuxen i Boden. Han bodde på Brännagatan som ung pojke. Sin anknytning till Heden har han från

början genom sin mamma Tora Nyström som var född i den gård som Lasse och hans fru Inger bor i idag. Lasses morbror John Nyström tog över hemmanet 1933 och drev det fram till sin död 1964. Gården har sedan stått tom länge förutom jularna då Lasse och hans familj åt jullunch där. Genom arvskifte 1989 köpte Lasse och Inger hemmanet.

SIN BANA SOM LÄRARE började Lasse på skolan i Voullerim. Han säger att han alltid tyckt om att arbeta som lärare, för närheten till ungarna. Han kände många gånger igen sig i dem. Han kan även idag komma på sig med att fundera på hur det har gått för olika elever som han har haft. Han tycker att det är kul att träffa dem emellanåt. Med ett menande leende på läpparna säger han att det är vissa elever som man kommer ihåg mer än andra. Egentligen ville Lasse inte bli lärare från början utan han ville arbeta inom det militära som idrottsofficer. Han blev inte idrottsofficer utan var istället reservofficer fram till han var 45 år. Vi frågade varför just idrottsofficer och fick då veta att Lasse varit en duktig idrottsman. Han har tävlat i bl.a. 10 kamp, spelat handboll och

fotboll. Vid tävlingar på stadion i Stockholm på 50-talet fick Lasse använda sin äldre brors bil, en Rower för att komma till stadion. Bilen såldes senare till ingen mindre än Ola Ullsten, en blivande statsminister. Lasse säger att då det gäller idrotten finns det bara en sak som han retar sig på idag och det är att, han hoppade 6,36m i längdhopp och Karolina Klyft hoppar 6,80m. Det har han svårt att släppa. Inger berättar att Lasse hade lätt för sig i idrott som ung. Han lekte sig fram och hon menar att om han ansträngt sig mer hade han kunnat bli väldigt bra. Hon säger även att Lasse alltid har tyckt om att "spexa", att han även har gått på lina. En gång uppträdde han som lindansare på Sandenskolan men slant med foten och fick linan mellan benen, så var den karriären över.

MUSIK HAR VARIT

ett stort intresse för Lasse och han har spelat piano, saxofon, klarinett runt om i Norrbotten och Västerbotten. Under gymnasietiden var Lasse med i ett dansband som hette Bodenkvintetten. Han spelade med dem fram till barnen Jesper och Annika kom. Vi kan berätta för er som är lite äldre att till och med självaste Gunnar Wiklund var med och sjöng

några gånger. Idag säger han att han spelar hellre än bra. Det blir inte så mycket spelande han klinkar lite på pianot till och från. I övrigt är det radion som gäller när det är musik i hemmet.

IDAG ÄR LASSES STÖRSTA

intresse forskning. Han intresserar sig speciellt för gårdarna i Heden. Alla personer födda i Heden mellan år 1726-1934 finns i Lasses anteckningar. Lasse började forska efter pension. Han blev vald till byaålderman och ansåg att han hade både tid, lust och nyfikenheten för att börja forska. Han har under tidens gång upptäckt människor som han inte visste om och slakten som han inte visste hörde ihop. Inger säger att det är i stort sett allt han pratar om, vem som hör ihop med vem och vilket

hemman de kommer ifrån. Alla reportage om gårdar och människor i bygden som ni läst om i Hedenbladet är Lasses förtjänst.

LASSE UNDRAR TILL SIST

om det finns någon där ute som är intresserad av släktforskning och vill ha någonting att göra. Han har ett tiotal fullskrivna kollegieblock som han skulle önska att någon skulle vilja renskriva på dator. Lasse har svårt för datorer och känner att det skulle ta en hel evighet att sitta och pekfingervalsa. Om någon är intresserad hör då av dig till Lasse Sundström på telefon 65028.



Hedens Pizzeria & Kiosk

Vi har stängt 18/12 - 10/1 och öppnar igen 11/10 kl. 12.00.

*Vi önskar alla våra kunder en
God Jul
och ett
Gott Nytt År!*

Petterssons Potatis

*Potatis är en mycket god gröda,
den sorteras och packas med
viss möda, den kommer från en
fin och bördig jord, och levereras
hem direkt till ert bord.*

***Vi har potatis för försäljning:
3, 5, 10 och 25 kilos
förpackningar
både rund och mandel.***

***Fri hemkörning i Hedenbladets
utgivningsområde vid leverans över 25 kg.***

070-569 77 75 eller 654 04

Potatislagret på Grönland i Heden

God Jul och gott nytt år!



Maja Holmqvist.



Vilma och David.



Katarina och Therese.



Ebba.

NORRBOTTENS SJUKVÅRDSPARTI

TÄNDER ETT LJUS
FÖR ALLA BEHÖVANDE



GOD JUL
&
GOTT NYTT ÅR

 Norrbottens
Sjukvårdsparti



Kvällens modeller var Erik, David, Vilma, Maya, Ebba, Christin, Katarina, Madde och Anita.

Modevisning & försäljning av

Modevisningen ägde rum på Hedgården den 11 september.

Det var ett arrangemang av byalaget och byautvecklingsföreningen.

HELA LOKALEN VAR fullsatt med glada kvinnor. Fikabröd och kaffe hade bakats och såldes av föreningskvinnorna.



Till vänster: Anita är en van model som gått på catwalken många gånger. Överst ill höger: Blyg manekäng som vägrar gå själv, Ellen och Christin. Nederst till höger: Monica Nyman (Capri Collection), Solveig Blomberg och Tonje Ericson-Lundström (Egna smycken).



Luciatåg i dåtid och nutid



**BLI
MEDLEM!**

***Hedens
byautveckling***

och se till att **HEDENBLADET**
kan leva vidare!

Vi behöver ditt stöd!



Tack alla ni företagare som stöder tidningen med era annonser. Vi behöver ert stöd och eftersom tidningen kostar ungefär 11.000:-/nr behöver vi ännu fler nya annonsörer.

Medlemsavgiften i Hedens byautvecklingsförening är 50:-/år för enskild och 100:-/år för familj. Bankgironummer: 5244-7802.

Hedens byautvecklingsförenings styrelse



Vilka personer är med på denna luciabild i gamla Hedenskolan? Foto: Gustav Bergström. Lämna svar till hedensby@spray.se eller i Hedgårdens brevlåda.



Glada och dansande lucior.



Överst: Rebecka, Olivia, Klara, Kevin och Gustav. Nederst: Alice, Anna, Rebecka, Olivia, Klara, Kevin och Gustav.



LÅNGFÄRDSSKRIDSKOR PÅ HEDAVAN

Den gångna hösten har vi haft utmärkta möjligheter att åka långfärdsskridskor på Hedavan. Sjön är särskilt lämplig för aktiviteter som kräver en bra is, eftersom den är grund och därför fryser till ganska tidigt. I början på november kunde man redan se skridskoåkare på isen. En kärnis på 8-10 cm räcker med råge för att färdas fram på. I höst kunde man genom en kristallklar is se sjöbotten med stenar och grenar mot den ljusa sandbotten, vilket ger en fantastisk och lite överklig känsla. Jag önskar att fler tog chansen att ge sig ut på Hedavan för aktiviteter såsom skridskoåkning, promenader, skidåkning o.s.v.. På våren brukar Bertil Nyström på eget initiativ dra upp ett skidspår runt Hedavan. Ett

utmärkt sätt för dem som vill åka skidor utan upp- eller nerförsbackar. Att sedan vårsolen får chans att tvätta bort blekansiktet ger dessutom ett särskilt välbefinnande. Travtränare runt sjön använder sig av sjön för att träna sina travhästar kring en plogad isväg, vilket skall vara särskilt skonsamt och effektivt för hästen. Dessutom vill vissa snöskoterägare använda sig av sjön för att transportera sig till och från olika smultronställen. Men det förekommer också de som vill pröva bilens och skoterns fart- och manöverprestanda. Alla har lika stor rätt till sjön för aktiviteter av olika slag, det viktiga är bara att visa hänsyn till varandra och respektera förutsättningarna för dem som drar upp ett skidspår eller plogar upp en travbana för hästräning. Oavsett vilket, vill jag bara påminna om att man aldrig helt kan lita på isen och dess hållbarhet. Respekt tillsammans med isdubbar och andra säkerhetsutrustningar är ett säkrare sätt att ta sig fram på en av våra fantastiska naturtillgångar.

TEXT OCH BILD
HARRY HANNU



Trädgrenar under isen som avtecknar sig mot sandbotten